

*Schrijf een stukje voor mij Franz (40)*



## **Begunt!**

In het eerste clubblad van het seizoen 2016/2017 begin ik met een kort verhaal. De reden hiervan is dat ik, samen met mijn vrouw, net gearriveerd ben uit het prachtige Drenthe. Ik was namelijk een beetje jaloers geworden na al de verhalen van Chris Lom jr. over dat gebied. En ik moet eerlijk toegeven dat ik nog nooit zoveel rust ondervonden heb dan in de prachtige streek tussen Borger en Westerbork. Maar de plicht roept en mijn aanwezigheid bij de veteranen van Fc Weesp en sc Muiden is zeer gewenst. Er moet nog zoveel geregeld worden. De nieuwe tenues voor de 35-plussers moeten gewassen en gepast worden. Nieuwe spelers moeten welkom geheten worden en het is zeker dat er ook gesproken gaat worden over de spelers, die afscheid hebben genomen.

Mijn grootste wens is natuurlijk dat we weer op een eigen veld gaan ballen. Dat we in een eigen clubgebouw kunnen douchen en dat we ook de derde helft in dat clubgebouw kunnen vieren. We moeten nog afwachten. En ik begrijp wel dat het aanleggen van een nieuw sportcomplex veel ingewikkelder is dan de aanleg van het grootste aquaduct van Europa, maar er zal toch wel een tijdsplanning gemaakt zijn om het sportcomplex op de Brediusdriehoek op tijd klaar te krijgen.

Een ieder wordt in ieder geval een sportief seizoen toegewenst!

FvW

**Woei deest leist ister gesnaat!**

(Voor vertalingen kunt u als lezer gebruik maken van een Drents-Nederlands woordenboek of aan Sjees vragen of hij het voor u wilt vertalen.)

