

*Schrijf een stukje voor mij Franz (12).*



## Natura Artis Magistra

Ter voorbereiding op de wedstrijd IJsselmeervogels Vet. 35+ tegen Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 35+ op het 2<sup>e</sup> veld van het schitterende voetbalcomplex in de gemeente Bunschoten/Spakenburg ben ik op de dag voor de wedstrijd naar Artis in Amsterdam geweest. Als begeleider van een veteranenteam wil je van verschillende kanten indrukken opdoen. Indrukken, die men kan gebruiken voor een wedstrijd. Ik was onder de indruk van het gedrag van de kamelen. Rustig en zonder stress liepen de dieren rond. Met mooie bulten, die ik later herkende onder blouses en truien van de aanwezige dames in de dierentuin. Ook de leider en tevens aanvoerder van de gorilla's maakte indruk. Zittend op een kale boomstam keek hij gapend naar de toeschouwers. Af en toe sloeg hij zich op de borst en liet daarna zijn tanden zien. Een aanvoerder, die geen band om de arm nodig heeft om leiding te geven aan een team. Een giraffe met haar pas geboren jong stak haar nek uit. Een actie vol risico's. Dit geldt ook voor het hedendaagse voetbal. Omdat we in een vissersdorp moesten spelen, ging ik ook naar het aquarium in Artis. Vissen alom en er waren ook kwallen. Ook dit soort spelers komt men tegen op een kunstgrasveld. Lief en mooi waren de tropische vissen in vele kleuren. Dit soort spelers komt men meestal tegen bij het Damesvoetbal.

Helaas dien ik u te beschrijven, dat al de indrukken van de dag voor de wedstrijd geen positieve invloed hadden op de wedstrijd aan de Westdijk in Spakenburg. De bezoekers met een aanvoerder met een band om de arm stonden al binnen 15 minuten met 3-0 achter. De Spakenburgse vissers waren oppermachtig. Ze stuurden hun tegenstanders alle kanten behalve de goede kant op. Het was echt niet om aan te zien. De spelers van de Weesp/Muiden Combinatie werden compleet onder de voet gelopen.

De ruststand was 5-0 en de eindstand werd ondermeer door de inbreng van Erkan Yilmaz bepaald. Door zijn toedoen werd het 8-1.

Blij was ik wel met een vrijkaartje voor het Visserijmuseum in Spakenburg. Volgende week is er een tentoonstelling met het motto: Vissen achter het Net! En ik hoop dit motto om te zetten in: Ballen voor het Net! Komende week zal ik daarover overleg hebben met de doelmannen van het Veteranenteam.

FvW.

Spelen naar een doel zonder bal! Dat kan toch niet!

