

Schrijf een stukje voor mij Franz (92).



Alternatieven

Wat doet een voetballer op een voetballoze dag. Beide wedstrijden van de combiveteranen waren en zijn nog steeds afgelast. Afgekeurd of afgelast. Het gevolg is hetzelfde, maar de woorden zijn anders. Ik weet dat sommige spelers leuk met hun vrouw op stap gaan voor de kerstinkopen, de ander duikt de kroeg in en weer een ander vraagt zich af: Voor welke sport had ik gekozen als ik niet was gaan voetballen? Hardlopen, tennissen, biljarten? Noem maar op. Natuurlijk is het bekend dat sommige veteranen deze sporten nu ook allemaal beoefenen. Maar ik had vroeger de neiging om voor een bijzondere sport te kiezen. Ik ben namelijk een fan van klootscheet'n. Dit is het Twentse woord voor klootschieten. Klootschieten is een sport met harde ballen. Het wordt langs de weg beoefend of op een sportveld. De beoefenaren van deze sport zijn heel aardig en gooien de loden bal echt voor het spel. Natuurlijk dragen ze wel een kruisbeschermer, want men weet maar nooit waar de bal terecht komt. Het is echt een leuke sport en men ziet tenminste nog wat van de omgeving.

Bij de voetbalsport is dat wel anders. Tijdens het spelletje ziet men vaak dat een speler zijn tegenstander op de edele delen probeert te raken. Trouwens, dat gebeurt ook tijdens de recreantentraining bij sc Muiden. Ik heb maanden met blauwe onderdelen gelopen na zo'n onderling spelletje voetbal. Natuurlijk weet ik niet of het waar is? Maar ik heb van vertrouwde bronnen binnen de Eredivisie vernomen, dat sommige clubs klotentrainers hebben aangesteld. Deze trainers laten de spelers op een pop schieten met een zak, gevuld met lekkernijen, tussen hun benen. Als ze raak schieten kunnen ze genieten van een Mars etc. Wat ik mij wel afvraag. Hoe is dat bij het Damesvoetbal?

FvW

Het is kruis of munt!

