



## Restaurant Aan de Dijk: voor iedereen genieten!



**Restaurant Aan de Dijk is een plek waar veel Krimpenerwaarders graag naar toe gaan om in een sfeervolle en warme ambiance te komen lunchen, dineren, een feest te vieren of te vergaderen. En dat alweer bijna zes jaar. Tijd voor een interview met eigenaar Lisanne van Erk en haar levenspartner Max Kouwenhoven.**

In maart 2018 deed Lisanne van Erk wat ze al heel lang wilde: een eigen restaurant beginnen. Het liefst in haar toenmalige woonplaats Bergambacht. Nabij de veerpont en aan de Lek stond een pand te koop dat al eerder als restaurant dienst had gedaan. Ze besloot er te gaan kijken. “In eerste instantie vond ik het veel te groot,” gaat ze terug in de tijd. “Desondanks bleef het idee om op die locatie te starten door mijn hoofd spelen. Uiteindelijk besloot ik het tóch te doen. Gesteund door familie en vrienden zijn we het pand gaan verbouwen, verven en schoonmaken en opnieuw in te richten. Daar waren we een half jaar intensief mee bezig. In de tussentijd moest ik ook personeel werven en diende er een menukaart samengesteld te worden. Een leuke en drukke periode was dat. Op 1 maart 2018 ging ‘Aan de Dijk’ open. Het was meteen volle bak gaan. Dag in dag uit. Gelukkig hadden we meteen al over toeloop van gasten niet te klagen. Ook de vele positieve reacties werkten heel motiverend. En nu zijn we bijna zes jaar verder en is restaurant Aan de Dijk een gevestigde naam, hebben we een geweldig team van 35 medewerkers, waaronder een uitstekende keukenploeg onder leiding van chef-kok Chris de Jong.”

Ook Lisanne’s vriend Max Kouwenhoven behoort tot het team van Aan de Dijk’. “Ik werkte voorheen in de accountancy,” vertelt hij. “Door Lisanne kwam ik in de wereld van de horeca terecht en besloot ik van baan te wisselen. Ik draai sinds de zomer van 2022 volop mee in de zaak, doe de boekhouding en houd me bezig met personeelszaken én in de bediening. Het bevalt me uitstekend. In mijn vorige baan werkte ik elke dag van negen tot vijf. In de horeca is het anders, maar ook veel gevarieerder. En wat ook fijn is: Lisanne en ik zien elkaar veel, ha ha! Dat was in de oude situatie soms best lastig. Onze werktijden liepen niet bepaald parallel.”

Restaurant Aan de Dijk is een zaak waar iedereen zich thuis kan voelen. Een restaurant ook met een mooie kaart met de lekkerste gerechten, prettige bediening en een fijn terras. Kortom: toegankelijk uitnodigend voor een brede doelgroep.”

Het restaurant is inmiddels ook alweer een aantal jaren lid van de Businessclub van vv Lekkerkerk. “Met veel plezier,” zegt Lianne van Erk, inmiddels samen met Max woonachtig in ons dorp. “Ik heb zelf jarenlang bij een vereniging gesport en weet hoe belangrijk clubs zijn binnen de gemeenschap. Voor vv Lekkerkerk geldt hetzelfde. Dat ondersteunen we graag met onze sponsorbijdrage. Bovendien is de businessclub erg gezellig. We hebben het gezelschap vorig jaar mogen ontvangen in Aan de Dijk. Dat was een mooie avond waar we met een goed gevoel op terugkijken.”