



○○○○

VV HELDEN

I N S I D E

10/05/2026



Inhoud

- “Vrienden van”- activiteit
- Kantine-food-feitjes
- Een trouwe sponsor
- Never give up!
- Wie o wie zijn dit?
- Onze nieuwe voorzitter
- Heerlijke Heldens historie
- Vooruitblik



Maak kennis met de nieuwe voorzitter: Rob van Vuuren

In dit interview vertelt onze nieuwe voorzitter over zijn rol binnen de club, visie en prioriteiten.



Vrienden van vv Helden

4 April bezocht een 86-tal vrienden van vv Helden het bruisende Borussia-park in Mönchengladbach. Lees op de volgende pagina hoe ze zich, samen met de voorzitter, deze dag kostelijk hebben vermaakt.

Kom op die Blauwe!

 www.vvhelden.nl

 www.instagram.com/vvhelden/

 www.facebook.com/vvhelden/

Never give up!

Een verhaal over een ervaren Helden 1 speler die na lang blessureleed weer zijn eerste minuten mag maken in het blauw-wit tenue.

Een heerlijke stukje vv Helden

Terug naar seizoen 1974/'75, waar ons blauwe vaandelteam aantreedt tegen het oranje-zwart van Wittenhorst 1 in de Derde klasse D.



"Vrienden van" gaat op internationale tour

Wat reeds op 14 januari werd aangekondigd op de "Vrienden van VV Helden" app, werd op zaterdag 4 april dan ook eindelijk werkelijkheid. Zodoende togen een slordige 86 "Vrienden van" naar het pittoreske Mönchengladbach voor het Bundesliga duel van de plaatselijke Borussia tegen rode lantaarndrager FC Heidenheim. Rond de klok van 11 uur verzamelde iedereen zich in de kantine van VV Helden en werden hier en daar al wat goud-gele rakkers geproefd. Dat proeven zou absoluut een vervolg krijgen gedurende de rest van de dag. Zodra het grote groene gevaarte van busmaatschappij Ruud "Roedje" Ghielen de parkeerplaats van sportpark "Kerkeböske" op kwam draaien, kon het hele gezelschap koers zetten richting onze oosterburen.

Bij aankomst in het zogenaamde "Borussia-park" werden al vrij snel de eet- en drinkgelegenheden bezocht én gekeurd. Menigeen liet zich de curry- en bratwurst lekker smaken en uiteraard hoorde daar ook een biertje bij. De wedstrijd was volgens ingewijden van een redelijk bedroevend niveau, alhoewel er door de oplettende kijker toch 4 doelpunten te zien waren : eindstand 2-2. Het meest tevreden met deze 2-2 was, behalve wellicht hekkensluiter Heidenheim, uiteindelijk ook nog Max Smeets, die de uitslag juist had voorspeld en de rijk gevulde pot won. Na afloop werd er weer vrij snel koers gezet richting de laatste halte: café de Pool. Dat het hele gebeuren toch ook vrij vermoeiend kan zijn bewees onze voorzitter. Rob (van Vuuren dus...) kon zijn ogen tijdens de terugreis niet meer open houden en viel als een Doornroosje in een diepe slaap. Ja, een voorzitterschap is ook niet niks hoor!

Het hele gezelschap werd bij café de Pool hartelijk ontvangen met nog diverse rondjes met snacks en ook dorst werd er zeer zeker niet geleden. Een hele geslaagde activiteit, door sommigen zelfs omschreven als de beste activiteit tot nu toe van de "Vrienden van", kwam hiermee tot een mooi einde.

Voor de liefhebbers

**VROUW: "JIJ DENKT OOK
ALTIJD ALLEEN MAAR AAN
VOETBAL. WEDDEN DAT JE
NIET EENS MEER WEET OP
WELKE DATUM WE
GETROUWD ZIJN?"**

**MAN: "TUURLIJK WEL! DAT
WAS PRECIES DE DAG DAT
FEYENOORD AJAX MET 3-0
VAN DE MAT VEEGDE!"**

SG



Kantine-food-feitjes



We nemen een willekeurig weekend voetbal op sportpark "Kerkeböske", in dit geval het weekend van 11/12 april jongstleden. En wat je na zo'n weekend vaak als eerste hoort is hoeveel bier er wel weer niet vertapt is in onze gezellige VV Helden kantine. Maar de kantine is uiteraard zo veel meer! Men neme 6 thuiswedstrijden op de zaterdag en 5 op de zondag, een hele hoop hongerige monden en een prima draaiende keuken met top personeel. En je staat versteld wat er aan eten doorheen gaat in zo'n weekend. Toppers dat weekend waren absoluut het stokbrood Gezond (69 verkochte exemplaren), het broodje Kipburger (52 stuks) en het stokbrood met Gehaktbal (51 stuks). Ook de Tosti ham-kaas doet het met 32 stuks nog vrij aardig. Wat verder (negatief) opvalt dat weekend dat er maar 1 (!) losse Frikandel en ook maar 1 Viandel werd besteld. Wellicht ook nog even leuk om te vermelden dat er dat weekend maar liefst 162 zakjes penningen werden verkocht en dat is toch voor het mooie bedrag van 3240 Euro. Lang leve de VV Helden kantine! Oh ja, ze zoeken er trouwens wel nog barpersoneel.

Trouwe sponsor van vv Helden, Danny van Lier (Café de Pool)

Leeftijd, getrouwd, kinderen?	Wat is uw relatie met VV Helden?	Wat is voor u de belangrijkste reden om sponsor te zijn?
48 jaar, getrouwd met Joyce en 3 kinderen; Sophie (18), Teun en Tijn (15). Woonachtig in Helden en trotse eigenaar van Café de Pool.	Vanuit vroeger altijd al met een voetbalclub in contact gekomen. Daarnaast brengt het een grote groep mensen na het voetballen naar mijn kroeg. Verder voetbalt mijn zoon en komt mijn dochter er ook graag.	Een verbintenis met de club creëren, maar ook om Helden te ondersteunen. Ik wil graag iets terugdoen voor de mensen die ook naar ons toe komen.
Hoe zou u de identiteit van VV Helden omschrijven?	Hoe ziet voor u een ideale wedstrijddag eruit?	Wat is uw leukste herinnering aan vv Helden?
Grote saamhorigheid tussen iedereen, samen één club. Dit is de grote kracht van deze grote vereniging, waarin ze samen alles dragen.	Vanaf 's ochtends er direct bij zijn. Samen verzamelen. Voetballen, en daarna ergens samen naartoe gaan. De volledige dag samen op pad gaan.	Kampioenschap Helden 4 2017/2018. Als vaste sponsor mocht ik mee naar Mallorca om het kampioenschap te vieren. Daarnaast waren de eerste jaren als sponsor van Helden 5 ook helemaal super!

Never give up!



Misschien wel één van de mooiste dingen van dit seizoen vond plaats op zondag 26 april in de thuiswedstrijd van Helden 1 tegen FCV uit Venlo. Eindelijk was daar dan de rentree van één van de beste voetballers van Dörp: Stan van Berlo. Na 595 dagen (iemand heeft dit dus schijnbaar uitgerekend !) blessureleed betrad hij eindelijk weer het hoofdveld in dat prachtige blauwe shirt. Ruim een kwartier voor tijd mocht hij invallen en kwam er bij vele Heldense supporters een grote glimlach op het gezicht. Maar de grootste glimlach was te zien op het gezicht van Stan zelf. Dat de wedstrijd tegen FCV uiteindelijk met 1-2 verloren ging zal Stan op dat moment nog even niet zo'n ramp hebben gevonden. Want voor hem voelde deze 26e april heel zeker als een hele grote overwinning!



Wie o wie zijn dit?

Wie zijn deze twee (kale) oud-Helden 1 spelers?

Wie zijn deze twee enthousiaste kantine-dames?





Maak kennis met onze nieuwe voorzitter: Rob van Vuuren



Leeftijd, getrouwd, kinderen?

34 jaar, verloofd met Sanne, en wij hebben 3 koters van 1, 3 en 5 jaar oud. Wij wonen in Helden op de Bongerd. Sinds november afgelopen jaar ben ik benoemd tot voorzitter van vv Helden.

Wat is je relatie met VV Helden?

Ik ben zelf begonnen met voetballen als kleine jongen. Vervolgens doorgegroeid naar vrijwilliger, en inmiddels benoemd tot voorzitter van deze mooie club.

Hoe bent je in de afgelopen jaren bij de club betrokken geweest?

15 jaar geleden ben ik gestart als jeugdleider en ook als scheidsrechter. Vervolgens seniorenleider geworden van het 5de en daarnaast als penningmeester bij het bestuur aan de slag gegaan.

Wat is jouw leukste herinnering aan vv Helden?

Het kampioenschap met de B1. Leuk team en makkelijk voetbal met Sigaar en Lei Hillen als leiders. Ieder jaar organiseren we nog een BBQ samen.

Waarom heb je 'ja' gezegd tegen het voorzitterschap?

Na een aantal keer 'nee' te hebben gezegd, uiteindelijk toch besloten de uitdaging aan te gaan. Ik wil graag op de achtergrond het beleid voeren en de club vooruitbrengen en gezond houden.

Wat wil je in de komende jaren bereiken binnen de club?

De club gezond houden en verduurzamen. Bezig zijn met de toekomst en iets verder kijken dan komend seizoen, lange termijn uitdragen.

Wat is de visie die jij naar nieuwe leden of andere clubs wil uitdragen?

Om het te laten werken moet je het samen doen. Groot of klein, jong of oud, een vereniging houdt je levend met vrijwilligers.

Volg je de resultaten van onze club?

Ja zeker! Iedere maandag de uitslagen kijken en de verslagen lezen. Welke teams staan er goed voor of kunnen kampioen worden. Zowel jeugd- als seniorenteam

Wat is voor jou belangrijker; kampioen met het eerste of een volle kantine op zondag?

Volle kantine op zondag. Dat is voor mij vv Helden. Natuurlijk is het geweldig als we kampioen worden, maar het beste is om het samen goed en gezellig te hebben.



•••• Een heerlijke stukje Helden 1 historie ~ Seizoen 1974/'75



Een heerlijk stukje Helden 1 historie waarbij we teruggaan naar zondag 13 oktober 1974. Op deze rustige herfstdag, een graadje of 11 in de middag en een zwak windje, kreeg Helden 1 bezoek van Wittenhorst. Beide teams kwamen in het seizoen 1974/'75 uit in de Derde klasse D. Hoe anders is dat tegenwoordig: nu zitten er maar liefst drie klassen verschil tussen de vaandelteams van Helden en Wittenhorst, dat dit seizoen in de Vierde divisie uitkomt. Maar in 1974 was dat verschil er niet, sterker nog, Helden 1 was thuis zelfs de meerdere van de Horstenaren. In het verslag uit het Hóljes Blédje van 18 oktober 1974 staat te lezen dat de Blauw-witten verdiend met 1-0 wisten te winnen. De (achteraf) winnende treffer kwam al in de twaalfde minuut via een benutte strafschop van Ton Thijssen. Noemenswaardig is nog dat een glaszuiver doelpunt van Piet Trienekens wegens een vermeend handsgeval onterecht werd afgekeurd door scheidsrechter Van de Wier uit Urmond. Wittenhorst kreeg wel nog een uitgelezen kans om gelijk te maken vanaf de strafschopstip. Het was echter Helden-doelman T om Bussemakers die de inzet van de Wittenhorst aanvoerder vakkundig wist te stoppen. Volgens de verslaggever van destijds bleef Helden middels deze 1-0 zege voor de vijfde maal op rij ongeslagen en hield men zelfs voor de vijfde keer op rij de "nul". Uiteindelijk zou Helden 1 dat seizoen als tiende eindigen in de Derde klasse D met de zeer opmerkelijke doelcijfers van 16 doelpunten voor en 25 tegen en dat in 22 wedstrijden!



Seizoensafsluiting 2025/2026 & vooruitblik volgend seizoen

Het einde van het huidige seizoen nadert nu met rasse schreden, maar we blikken met of zonder uw permissie alvast heel even vooruit op komend seizoen. Daar zal in competitieverband de bal op zondag 20 september z'n eerste meters gaan maken. Voor de jeugd zal dat al eerder zijn, namelijk op zaterdag 29 augustus. Zoals het er nu uitziet zal VV Helden met 8 of 9 seniorenteams acte de présence gaan geven. Tel daar 2 damesteams bij op en het zal vaak weer gezellig druk zijn in onze kantine. Maar eerst nog even attentie voor enkele leuke evenementen, die dit seizoen nog op de rol staan.

Pak de agenda er maar bij en noteer: - Zondag 10 mei BBQ bij de voetbalclub -
Zaterdag 30 mei jeugdslotdag en zoefie-avond - Zaterdag 27 juni open Dörp mini-
toernooi - Genoteerd? Goed zo!