

JUBILEUM KRANT

Juli 2010



WOENSDAG 7 JULI

**VV Heerenveen 1 –
SC Heerenveen**

**Bekijk het Jubileumprogramma
op pagina 14 en 15!**

**“VV Heerenveen is van
de leden, vóór de leden”**



5

**De historie van
VV Heerenveen
in vogelvlucht
1920-2010**



9

Het mooiste voetbalshirt



11

**De vrouwen van
VV Heerenveen**



25

RESTAURANT

DE KONINGSHOF

FESTIVITEITEN & CATERINGSERVICE

*De Koningshof.
Daar gebeurt 't...*



Sfeervolle accommodatie met zalen • Ruim eigen parkeerterrein
Gezellig tuinterras • Lunch en plateservice
Seizoen gerichte à la carte kaart • Tour du monde specialiteiten
Bedrijfs catering • Partycatering

Prinsenweg 1 - 8443 DN Heerenveen/Oranjewoud (Fryslân)

Tel.: 0513 - 636136 - Fax: 0513-633966

E-mail: info@dekoningshof.nl - Internet: www.dekoningshof.nl

Yme Kuiper, vader van 3 voetballende zonen bij VV Heerenveen:



‘Er zit muziek in VV Heerenveen!’

Opgericht 1920

COLOFON

SPORTPARK
SKOATTERWÄLD
VV HEERENVEEN

Uitgave

VV Heerenveen

Verenigingscode: BB-BF-904

Oranje Nassaulaan 21
8448 MT HEERENVEEN
Tel. 0513 - 63 13 60
Fax 0513 - 63 18 01
Postbus 721, 8440 AS HEERENVEEN
Bankrekening nr. 3264.06.719

Redactie

Eindredactie: Liesbeth van Keimpema

Medewerkers

Medewerkers: Jacques Peters,
Eisse Modderman, Karin Smit, Peter
Oosträ, Pieter Balstra, Frank Beenen,
Ferry de Rooy

Vormgeving

Van der Let & Partners Identity

Fotografie

FpH, Jenny Beenen

Druk

Banda Kollum BV

Verspreiding

Interlanden

Oplage

21.000 exemplaren

Met dank aan

sc Heerenveen



Als ik denk aan VV Heerenveen, dan ga ik terug naar mijn jeugd. Ik was 9 jaar toen ik bij deze club begon met voetballen. Er waren toen al veel jeugdleden. We trainden eens per week onder leiding van Piet Fleur en er werden vele onderlinge toernooien georganiseerd. Dat zijn mijn eerste herinneringen aan VV Heerenveen. Ik heb daar een hele leuke tijd gehad en kijk daar met veel plezier op terug. Zelf heb ik tot mijn 30ste gevoetbald.

Inmiddels zijn mijn drie zonen ook te vinden in de jeugdteams van VV Heerenveen. Je kunt wel concluderen, dat deze club een groot onderdeel is van mijn leven. Op zaterdag kun je mij vinden aan de zijlijn, dan kijk ik bij mijn kinderen en houd ik natuurlijk ook de jeugdteams van sc Heerenveen in de gaten. Het is mooi om te zien dat de club zich zo goed

heeft ontwikkeld. Natuurlijk heeft dat ook te maken met de samenwerkingsovereenkomst tussen een amateurclub en een betaald voetbalorganisatie. De leden spelen in hetzelfde shirt en dat straalt wel iets extra's uit naar andere clubs. De samenwerking brengt niet alleen voordeel, het shirt scheidt ook hogere verwachtingen. Men verwacht sportief gezien dan ook meer en wil daardoor extra graag van de VV Heerenveen teams winnen.

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen sc Heerenveen en VV Heerenveen erg goed gegaan en we hopen in de toekomst dat dit zich in een stijgende lijn zal voortzetten. Er zit veel muziek in deze club. 90 jarig bestaan en nog steeds een hele jonge club met veel potentie. Ik voorzie een goede toekomst en hoop van harte dat het eerste elftal weer in een hogere klasse terug komt, want dat is haalbaar!



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

van ~~59,95~~
voor 44,95



CLASSIC
sc HEERENVEEN
SHIRT

WWW.FEANSJOPONLINE.NL



Feitze Leemburg, voorzitter van VV Heerenveen

“VV Heerenveen is vàn de leden, vóór de leden”

VV Heerenveen is met ongeveer 650 spelende leden de grootste amateurvoetbalclub van Heerenveen en het aantal jeugdleden neemt ieder jaar weer toe. Aan het huidige bestuur de opdracht de organisatie in goede banen te leiden en de kaders te creëren voor een succesvolle toekomst. Maar dat doen ze niet alleen. “Deze club is van de leden, voor de leden,” zegt Feitze Leemburg jr., sinds 2005 voorzitter van VV Heerenveen.



Het bestuur anno 2010

vlnr: Thymen Stobbe, Alfred Vos, Johan Diepeveen, Feitze Leemburg jr., Frank Beenen, Brian Delhaye, Bernier Hoekstra

Een club besturen is geen sinecure. Feitze Leemburg en zijn medebestuurleden besteden een groot deel van hun vrije tijd aan de club die in hun hart zit. Een club waar ze trots op zijn. Feitze Leemburg: “We hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van deze vereniging. Een jeugdcommissie heeft zich ontfermd over de toekomst van onze club: de vele jeugdige talenten. Daarbij maken we onderscheid in prestatieteams en recreatieve teams, want het draait niet

alleen om de toppers. VV Heerenveen is evenzeer een club voor jongens en meiden die wellicht niet over het grootste talent beschikken, maar met hart en ziel en plezier iedere week op het veld staan.”

De jeugdcommissie werkt hard voor de onderbouw wat uiteindelijk tot een goede doorstroming naar de junioren en senioren moet leiden. “Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de toekomst van ons eerste team. Wij willen geen jeugd opleiden voor

andere clubs. We zijn weer op de goede weg en ons streven is dat VV Heerenveen ten tijde van het eeuwfeest minimaal een stabiele eersteklasser is geworden. En dat moet zeker lukken. De begeleiding is professioneel en we beschikken natuurlijk over een prachtig voetbalcomplex met fantastische velden die wij delen met sc Heerenveen. Die samenwerking verloopt naar volle tevredenheid. Regelmatig voeren wij overleg met de directie van sc Heerenveen en maken goede, werkbare afspraken. Want hoewel we twee aparte clubs zijn kunnen sc en VV niet los van elkaar worden gezien. We voetballen in hetzelfde shirt dat een grote aantrekkingskracht blijft uitoefenen en altijd voor extra prikkel zorgt bij onze tegenstanders.” SC Heerenveen is de grootste sponsor van VV Heerenveen. Zo ontvangt de club aan het einde van het seizoen alle ballen van sc, een grote kostenbesparing.

Natuurlijk kan de club niet zonder de vele sponsors en vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers neemt weer toe, tot vreugde van de voorzitter. “De afgelopen jaren was het wel eens schipperen, maar er is duidelijk weer mee animo om wat te doen voor deze mooie club. Het is belangrijk dat mensen maatschappelijk actief willen zijn. Zonder die hulp en inzet kan geen enkele vereniging blijven bestaan. De onderlinge saamhorigheid is essentieel voor een goede organisatie. We



hopen dat die saamhorigheid ook bij een grote club als VV Heerenveen in de toekomst zal blijven bestaan en verder zal toenemen.”

Naast het sportieve doel heeft het bestuur van VV Heerenveen de komende jaren meer speerpunten op de agenda staan. “Onze club groeit uit zijn jasje en we zullen de komende jaren kritisch moeten kijken of de accommodatie toereikend is. Zo is er behoefte aan meer kleedruimte. Ook het vrouwenvoetbal staat bij ons hoog op de agenda. Steeds

meer meisjes gaan op voetbal. Ook in het vrouwenvoetbal wil VV Heerenveen een club van betekenis worden. Daarnaast zal waarschijnlijk een nieuw kunstgrasveld worden aangelegd, zodat we in de winter meer trainingsmogelijkheden hebben. Onze kantine zal bovendien een metamorfose ondergaan. Een plek van deze tijd waar speler, supporter en vrijwilliger zich thuis voelen, dat is VV Heerenveen,” besluit Feitze Leemburg.



Geopend vanaf 6 juli



EET & FEESTRUIM PIETER POOT



Eet- en Feestruim & Partycentrum Pieter Poot
 Steenwijkerweg 119 • 8397 LC De Blesse
 Tel: 0561-441522 of 441298 • Fax: 0561-441525
 [e] info@pieterpoot.nl • [w] www.pieterpoot.nl

6

McDonald's Heerenveen vernieuwd!

WIJ ZIJN VERNIEUWD MET:

- Compleet vernieuwd interieur
- Outdoor/Indoor Playland
- Gratis Wi-Fi

voor maar **1,50**

Medium Milk Shake

Niet geldig in combinatie met andere McDonald's aanbiedingen.
 Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon bij
 McDonald's Restaurant Heerenveen tot en met 31-08-2010.

Wonen op een bijzondere locatie in Skoatterwâld te Heerenveen?

Trui Jentinkweg

Op een unieke locatie in Skoatterwâld te Heerenveen zijn 4 exclusieve vrijstaande woningen in ontwikkeling. U heeft de unieke kans deze woningen samen met VDM verder te ontwikkelen.

- 100% zekerheid start bouw!
- Kavels van 420 m²
- Energieneutraal
- Veel uitbreidingsopties
- Woning is incl. garage met pergola (impressie links boven)
- Meerdere dakopbouwen mogelijk
- Prijs v.a. € 353.200,- v.o.n.

De Boskamer

De Boskamer is een unieke locatie gelegen in het groen! VDM biedt u nu de mogelijkheid om hier uw droomwoning te realiseren, ontworpen door én met architect Auke J. de Vries.

Op de kavels kunnen 2 half-vrijstaande herenhuizen worden gerealiseerd op kavels van 420 m². Heeft u interesse? Schrijf u dan nu al in!

Meer info: www.vdm.nl/heerenveen

VERKOOPINFORMATIE:
 VDM Woningen Lavendelheide 14-16, Drachten, tel. (0512) 57 12 34, www.vdm.nl
 Woonaccent Burgemeester Kuperusplein 68, Heerenveen, tel. (0513) 61 70 90, www.woonaccent.nl

Clubicoon Foppe de Haan over VV Heerenveen



Waar denkt u aan bij VV Heerenveen?

"VV Heerenveen is de moederclub van sc Heerenveen. De club waar Abe, maar ook ikzelf heb gevoetbald. Als ik terug denk aan mijn tijd bij de VV, kan ik alleen maar zeggen, het was een prachtclub. Door het ontstaan van 'Profvoetbal' heeft de club moeten veranderen en zijn er twee clubs ontstaan. Toch is dat gevoel bij de oudere Heerenveeners niet aanwezig, zij zien de VV en de sc nog altijd als 1 club!"

U bent betrokken geweest bij de samenwerkingsovereenkomst met VV. Hoe is dat tot stand gekomen?

"Doordat we op een gegeven moment betaald voetbal gingen spelen, moesten we samen gebruik maken van de accommodatie Sportpark Noord. Dat viel niet altijd mee, je moet goed met elkaar afstemmen wie wanneer de velden en accommodatie gebruikt. sc Heerenveen

groeide als kool, dus indien er eventuele botsingen plaats vonden, dan kwam ik aan bod om het onderling op te lossen."

Heeft u bepaalde verwachtingen gehad van de samenwerking?

"Ja, dat heb ik wel gehad. Door een samenwerkingsovereenkomst, hoopte ik wel dat de VV door zou groeien naar een amateurclub die op het hoogste niveau zou gaan voetballen. Dat is helaas niet gelukt. Toch is de samenwerking heel praktisch en verstandig. We zijn aan elkaar verweven, niet getrouwd, maar de VV en de sc leven wel samen!"

Hoe bent u in de beheercommissie gekomen?

"Dat ging vrijwel vanzelf, ik was natuurlijk al erg betrokken, maar toen er een nieuwe locatie kwam op Skoatterwâld, heb ik vanuit de sc, samen met Gertjan Verbeek veel overleg gehad met mensen van de VV en de

gemeente Heerenveen. Vele tekeningen en voorstellen zijn er gedaan voor er gestart werd met de bouw. Toen het prachtige nieuwe complex er was, hadden we wekelijks overleg over de trainingen en wedstrijden. Daarnaast hadden we eens per twee maanden een vergadering met afgevaardigden en is er gezamenlijk een mooi onderhoudsplan neergezet. Als ik de velden nu zie, dan word ik daar blij van, niet gedacht dat het zo mooi zou worden."

Heeft u mooie herinneringen aan VV Heerenveen?

"In VV Heerenveen liggen de wortels van sc Heerenveen. Mede door Klaas de Jonge is de historie nooit weggegooid en we moeten dat ook in ere houden. Ik vind het nog steeds jammer dat het geen top amateurclub is geworden, maar ze staan er goed voor en dat geeft hoop voor de toekomst. Het is een prachtige club!"

Leider in beeld

Naam	Anton Klapwijk
Geboortedatum	4 juli 1963
Beroep	zelfstandig ondernemer
Team	B1
Leider sinds	2008

Zelf heb ik nooit gevoetbald bij een club. Als zoon van een winkelier was er geen tijd, wij hebben altijd in de zaak geholpen. Ik wilde graag, maar helaas zat het er niet in. We hebben twee voetballende zonen verdeeld over twee clubs. Ik ben leider geworden van het team B1 waarin onze oudste zoon Bart speelt. Dat doe ik samen met Kees de Jong.

Ik was altijd al onder de indruk van al die vrijwilligers die heel veel tijd in onze club steken. Maar sta er eens bij stil hoeveel werk er in zit om de jongens los te laten. Ik voelde me dan ook verplicht iets voor de club te doen. De band die je met de jongens (ik noem ze altijd kratjes, vraag maar aan hen waarom) krijgt is zo leuk. Ik kan het echt iedereen aanraden. Het is een heel geregeld, voor auto's zorgen, voor een wasvrouw/man, tegenstanders ontvangen, proberen het iedereen naar de zin te maken, het is heel afwisselend. Het is een uitdaging om jongens van deze leeftijd op de rit te houden. We hebben het hele jaar met de B1 tegen degradatie gevochten. Het was spannend en tot de laatste dag niet bekend wie er uit zou vliegen. Een beslissingsduel met Blauw Wit uit Leeuwarden moest uitsluitel geven. Natuurlijk hebben de kratjes het snot voor de ogen gewerkt en het einde van het verhaal was... 1-0 gewonnen in de verlenging. Tjonge, wat was dat spannend. Als leider speel je soms een beetje de politieman, soms de tussenpersoon tussen trainer en spelers, soms de vraagbaak voor ouders. Maar we proberen vooral de lol erin te houden. Het uiteindelijke doel is toch om plezier te hebben in het spelletje en als team te leren functioneren. Ik hoop dat er met behulp van veel vrijwilligers een lang bestaan gegarandeerd zal blijven voor VV Heerenveen. Het is een mooie club en die pompeblédjes staan ons mooi. Alle kratjes van de B1 seizoen 2010 erg bedankt. Ik heb van jullie genoten."



vv Heerenveen sc Heerenveen

Woensdag 7 juli, 19.00 uur



Locatie:

Sportpark Skoatterwâld
Oranje Nassaulaan 21
8448 MT Heerenveen

UNIVÉ
VERZEKERINGEN

Business Partners:



Suppliers:



1920

1935

1955

1970

1980

1990

2000

2010



De historie van VV Heerenveen in vogelvlucht 1920-2010

In 1936 trad de vereniging VAC uit Oranjewoud toe tot de VV Heerenveen. Het duurde tot 1937 eer Heerenveen erin slaagde door te dringen tot de hoogste klasse van de KNVB. In dit seizoen eindigde het elftal op de voorlaatste plaats. Een jaar later 1938-1939 ging het veel beter. Heerenveen, met inmiddels Abe Lenstra in de gelederen, eindigde in de 1e klasse Noord als derde. De opgaande lijn zette zich voort in de oorlogsjaren. In het seizoen 1941-1942 behaalde Heerenveen voor het eerst in haar bestaan als 1e klasser het kampioenschap van het Noorden.

In het seizoen 1945-1946 begon de ware triomftocht van kampioenschappen, waarmee Heerenveen een nauwelijks meer te evenaren episode van Friese voetbalhistorie zou gaan schrijven.

Op 25 juli 1945 had de club in het Posthuis met een receptie het 25-jarige bestaan herdacht. Op zaterdag 21 en zondag 22 juli werd een groot voetbaltoernooi gehouden met Ajax, Blauw Wit, DWS en de Voleweijkers als deelnemers en werd zondagavond afgesloten met een groot openluchtspel 'Ons Zilveren Veen' en een groot vuurwerk. De volgende zes jaren (1946-1951) werd Heerenveen Noordelijk kampioen in de eerste klasse, waarmee steeds deelname aan het kampioenschap van Nederland plaatsvond. Er waren enkele wedstrijden die opmerkelijke uitslagen kenden. In 1947 zorgde Heerenveen voor een opmerkelijke stunt in

Maastricht, eerst al door naar Maastricht vanaf vliegveld Leeuwarden te vliegen en vervolgens een sensationele wedstrijd te spelen. Heerenveen stond na ruim een half uur al met 4-0 achter, echter tien minuten later was het al 4-3 en uiteindelijk won Heerenveen met 7-6 van MVV. Nog onvergetelijker was de wedstrijd van 7 mei 1950, Heerenveen-Ajax, waarbij met nog een half uur te spelen Ajax een 5-1 voorsprong had opgebouwd en tenslotte de uitslag in het voordeel van Heerenveen in 6-5 eindigde. Het enthousiasme van het massaal opgekomen Friese publiek kende geen grenzen. Helaas heeft Heerenveen nooit het kampioenschap van Nederland kunnen behalen. Bij de invoering van het betaalde voetbal in 1954 kende Heerenveen aanvankelijk een amateur-afdeling en een afdeling betaald voetbal. In 1977 vond er een scheiding plaats. De stichting SportClub Heerenveen ging als organisatie betaald voetbal verder. De voetbalvereniging Heerenveen richtte zich nu uitsluitend op het amateur voetbal. De VV Heerenveen werd in de 4e klas KNVB ingedeeld, waar zij in 1979 kampioen werden en promotie naar de 3e klasse en in 1986 weer kampioen en terug naar de 2e klasse KNVB. In 1987 werd VV Heerenveen wederom kampioen en volgde promotie naar de 1e klasse KNVB. Nu volgde in 1991 weer degradatie naar de 2e klasse en in 1993 wederom promotie naar de 1e klasse. De jaren 1994, 1995 en 1996

Begin 1920 waren er twee voetbalclubs in Heerenveen, die respectievelijk speelden onder de namen Athleta en HBS. Op 20 juli 1920 vonden zij elkaar en gingen verder als de voetbalvereniging Spartaan. Onder die naam werd de club in het seizoen 1922-1923 kampioen in de 1e klasse van de Friese voetbalbond. In het seizoen 1923-1924 wederom kampioen en promotie naar de toenmalige NVB. Ook in 1924 wederom een fusie. HVC besloot in Heerenveen op te gaan. De promotie naar de NVB maakte een naamswijziging noodzakelijk. De club heette voortaan voetbalvereniging Heerenveen. De club kwam nu uit in de 3e klasse NVB. Het duurde echter tot 17 december 1923 toen zij haar eerste wedstrijd kon spelen. De bond had namelijk het veld, dat toen achter het voormalige Tolhuis aan de Leeuwarderstraatweg was gelegen, afgekeurd. In dit seizoen werd Heerenveen opnieuw kampioen en ging naar de 2e klasse NVB.

waren slechte jaren, ieder jaar werd gedegradeerd, zodat men in 1996 weer 4e klasser was. In 1998 werd weer een kampioenschap behaald en promotie naar de 3e klasse, ondanks dat er in 1998 en 1999 nacompetitie werd gehaald maar helaas geen promotie.

De SC Heerenveen nam op 20 augustus 1994 het nieuwe

Abe Lenstra Stadion in gebruik, waarna de VV Heerenveen op 4 september 1996 het Sportpark Skoatterwâld in gebruik nam, wat het einde betekende van het oude sfeervolle sportpark in Heerenveen-Noord. VV Heerenveen heeft in de eerste van de jaren 2000 nog 1e klasse gevoetbald, daarna kwam het verval naar uiteindelijk de 5e klasse KNVB.

Gelukkig is VV Heerenveen dit jaar kampioen geworden en speelt het in seizoen 2010-2011 in de 4e klasse KNVB. Hopelijk is dit het begin van de stijgende lijn naar een 2e of 1e klasse KNVB.

BRON: Inventaris van het archief van de VV Heerenveen 1920-2000, samengesteld door J. Werkman.



*Namens alle medewerkers
gefeliciteerd met 90 jaar voetbaltrots!*

10



Internet —
Design —
Publishing —

www.vdlp.nl

Van der Let  Partners Identity.

In 1977 werd de scheiding van de club in amateurs en profs formeel bekrachtigd. De scheiding hing al jaren in de lucht en was noodzakelijk volgens Wicher Smit, voorzitter van VV Heerenveen na de afsplitsing (1977-1983). "Het werd steeds lastiger om de club te besturen en dan hebben we het vooral over de centjes. De betaalde tak had veel geld nodig en dat ging wel eens ten koste van de amateurs. Het besluit heeft in de jaren voorafgaand aan de scheiding veel voeten in de aarde gehad, maar werd tijdens de buitengewone ledenvergadering op 24 mei 1977 unaniem goedgekeurd. Het kon ook niet anders," vertelt Wicher Smit (1926), die later binnen het bestuur van de VV gezelschap kreeg van Sietze Beenen (1936). Sietze was penningmeester in de periode 1979-1990.



Sietze Beenen en Wicher Smit

De basis voor de scheiding werd volgens de heren al gelegd in 1970, na het 50-jarig jubileum. Sietze Beenen: "De club zat na de kampioensjaren goed bij kas. Veel geld ging naar de betaalde tak en binnen de club ontstonden twee

jaren na de scheiding moesten er regelmatig nog wat plooiën worden gladgestreken. "Bij de scheiding werd bepaald dat de amateurs een klein deel van de opbrengsten van het programmaboekje kregen evenals een deel van de inkomsten uit

TOTO inkomsten en kregen we nog subsidie voor het aantal jeugdleden. Maar vooral dankzij de vele vrijwilligers konden we de club draaiende houden."

Langzaam maar zeker belandde de club in rustiger vaarwater en verliep de samenwerking met sc Heerenveen steeds beter, mede dankzij de voorzitter. Wicher Smit is nog altijd duidelijk over hoe een bestuur moet functioneren. "Wij waren echt een heel goed team. De taak van een bestuur is de boel bij elkaar houden. Dat doe je door goed te communiceren, regels te stellen en je daaraan te houden. Dit alles natuurlijk in goed overleg en mensen de gelegenheid geven hun mening te ventileren. Dit leidde tot een uitstekende sfeer binnen het bestuur en de club. Daar ben ik nog steeds trots op." Sietze Beenen beaamt

De scheiding der wegen

kampen die het lang niet altijd met elkaar eens waren. De financiële positie werd er niet beter op en het was niet overzichtelijk. Waar gaat het geld naar toe, vroeg men zich af. Dit was het belangrijkste argument voor de splitsing, ieder kon zijn eigen weg gaan."

Wicher Smit heeft altijd voor de amateurs gestreden binnen de club en hij werd voorzitter van VV Heerenveen. Die eerste

de boardingreclame. En dat was logisch, want wij hadden geen mogelijkheden voor eigen boardingreclame. Wij konden sponsors niets bieden op het sportpark. Die eerste jaren konden we door de regeling met sc Heerenveen de eindjes aan elkaar knopen." Het toenmalige bestuur kon her en der wat financiële inkomsten genereren. "We hadden regelmatig oud-papieracties," vertelt Sietze Beenen. "Ook waren er

dat: "Het bestuur was een echte vriendenclub. Eenmaal per jaar gingen we ook met zijn allen op stap. Dat waren mooie jaren."

De heren volgen de ontwikkelingen bij VV Heerenveen nog steeds op de voet. Kinderen en kleinkinderen voetballen bij de club en de voetbalcontacten uit het verleden worden in stand gehouden. "Wij hebben een pompeblêdenhart en hopen dat VV Heerenveen een bloeiende vereniging blijft. Dat moet zeker lukken met het grote aantal jeugdleden en een prachtige accommodatie op Skoatterwâld," besluiten Wicher Smit en Sietze Beenen.

Het eerste bestuur na de opsplitsing

Achter (vlnr):
F. van Gijssel, Henk Bouma,
Henk van den Berg, Piet Hoekstra
Voor (vlnr):
Piet Zandhuis, Wicher Smit,
Anne Visser



Het shirt met de pompeblêden bestaat al bijna 100 jaar

Het mooiste voetbalshirt



Het mooiste voetbalshirt wordt met trots gedragen door voetballers van sc Heerenveen en VV Heerenveen. Bij de VV boezemt het shirt bij voorbaat al enig ontzag in bij de tegenstander. Wie het voetbalshirt met pompeblêden ooit heeft ontworpen, dat blijft een raadsel, maar dat het shirt al bijna 100 jaar bestaat, dat is uit oude verhalen wel gebleken.

Rond 1912 speelde de voetbalclub VAC uit Heerenveen in een echt 'Fries' shirt met mooie rode pompeblêden. Door een fusie in 1919 met Atletha verruilde de club het shirt voor een rood met wit shirt en vielen beide clubs onder Atletha. Het bleef niet bij deze fusie alleen. In 1922 fuseerde Atletha opnieuw, dit keer met de voetbalvereniging HBS (hogere burger school). De naam Spartaan werd in het leven geroepen. Ook bij deze fusie bleef het rood witte shirt bestaan.

Spartaan bleef alleen niet lang bestaan. De NVB (Nederlandse voetbalbond) vond deze naam niet gepast omdat er vele clubs met deze naam bestonden. VV Heerenveen werd geboren! Door wasproblemen met het rood witte shirt heeft de toenmalige secretaris de heer Klaas Schaap er voor gezorgd dat alle spelers vanaf 1933 weer in het shirt met de mooie pompeblêden speelden! En tot op de dag van vandaag vinden alle mensen met een Heerenveenhart dat nog steeds een heel goed idee van de heer Schaap. Zo zie je maar weer, 'never change a winning shirt'!



Je scoort altijd bij C1000 Van der Linde

C1000 Van der Linde

Jister 11
8446 CD Heerenveen
www.c1000.nl/heerenveen

Openingstijden:

Maandag t/m woensdag	08.00 – 20.00
Donderdag t/m vrijdag	08.00 – 21.00
Zaterdag	08.00 – 20.00

12



Onze naamswijziging mag bijna geen naam hebben....

Een goede naam moet je verdienen. Die gooi je ook niet zomaar weg!

Zeker in de wereld van de advocatuur en het notariaat draait alles om een goede naam. Want bij belangrijke zaken, of die nu op het particuliere of zakelijke vlak liggen, ga je natuurlijk het liefst met een bedrijf van naam in zee. Toch hebben wij besloten een kleine naamswijziging door te voeren.

Om het u gemakkelijker te maken, hebben wij onze naam vereenvoudigd. Groenewegen, Brink en Vlessing Advocaten en Notarissen gaat vanaf nu verder onder de naam:

Groenewegen Advocaten en Notarissen



K.R. Poststraat 91
8441 EN Heerenveen
Telefoon (0513) 65 55 55
info@groenewegenadvocaten.nl
www.groenewegenadvocaten.nl
www.groenewegennotarissen.nl

Groenewegen
ADVOCATEN • NOTARISSEN

Een naam om goed te onthouden

1920 1935 — — — — 1955 1970 1980 1990 2000 2010

Jan Ploegh, Abe Lenstra, Jan Lenstra, Henk Jonkman;

de jongste voorhoede van Nederland

Jan Ploegh (1922) behoorde tot de legendarische en jongste voorhoede die Heerenveen en Nederland ooit heeft gehad volgens Jan Ploegh: "Abe Lenstra was 18, Jan Lenstra 19, Henny Jonkman 18 en ik 16 jaar". In 1938 stond Jan Ploegh in het eerste van Heerenveen. Hij voetbalde amper een half jaartje bij de aspiranten van Heerenveen en mocht al naar het eerste team. De trainer zag het wel zitten in Jan en haalde hem naar de hoofdmacht. "Geweldig was dat, en dat strelde mijn ego wel, maar voetballen was niet alles voor me. Ik bezat een goed stel hersens en ben diergeneeskunde gaan studeren in Utrecht. Het treinkaartje werd betaald door Heerenveen zodat ik in het weekend kon voetballen. Trainen deed ik bij de Utrechtse vereniging sv Kampong."

"We hebben tien jaar lang een geweldig team gehad, werden kampioen van Noord Nederland en moesten tegen

de andere regio's voetballen. Je speelde tegen Feyenoord, PSV en Ajax en we konden ons prima met hen meten. Vergeet



Staannd vlnr: Wim Molenaar, Piet van der Munnik (trainer), Sietse van der Laan, Henny Jonkman, Abe Lenstra, Marten Brandsma en Germ Hofma. Voor vlnr: Mollo de Jong, Jan Lenstra, Tieme Veenstra, Frans Wuyts, Jan Ploegh en Jan Bosscha. - Uit: Fen Fryske Groun, 20 maart 1948

niet dat Heerenveen een klein dorp was met misschien 5.000 inwoners. Alle spelers kwamen uit Heerenveen. Uniek. Je zou dat nu kunnen vergelijken met Gorredijk tegen Ajax."

"De oorlog maakte het niet altijd even makkelijk, de jonge mannen moesten oppassen voor de Duitsers. Je kon zomaar opgepakt worden. Ik moest van mijn vader ook stoppen met voetballen vanwege de studie, maar de voorzitter van Heerenveen vroeg aan mijn vader of ik weer wilde komen voetballen. Ja, en je vader besliste toentertijd. De voorzitter was gemeentesecretaris en mijn vader hoofd van een school, die kenden elkaar dus goed. Kortom: ik mocht weer in de weekenden voetballen bij Heerenveen. Tot 1950 heb ik gevoetbald."

"Ondanks de vele uitnodigingen van het Nederlands Elftal heb ik nooit in het oranje shirt gespeeld. Ik heb de uitnodigingen altijd geweigerd. Kan je niet voorstellen maar ik had geen tijd, moest studeren en dat Nederlands elftal kostte te veel tijd. Van het voetbal kon je niet leven. Ik heb wel eens honderd gulden gekregen maar



13

in feite moest je geld meenemen." Een maatschappelijke carrière was voor Jan Ploegh prioriteit en hij heeft een hoge functie bekleed bij Nutricia als Adjunct Directeur en verhuisde daarvoor ook naar het westen van het land, in Zoetermeer. Hij heeft er ongeveer 35 jaar gewoond en heeft altijd een tweede huisje aangehouden in Oudehaske bij het water. Na zijn pensionering is Jan Ploegh met zijn vrouw weer terug

gekomen naar Heerenveen, want hij wilde zijn oude dag niet in het westen van het land slijten. "Veel te druk hè", zegt Jan Ploegh. "Ik heb niet zoveel meer met voetballen. Na mijn voetbalcarrière ben ik met mijn vrouw vooral gaan tennissen. We hebben de nodige bekeringen gewonnen. Wielrennen vind ik ook geweldig om naar te kijken. Ik heb meer respect voor wielrenners dan voor de huidige generatie voetballers."



Leidster in beeld

Naam: **Hilda Boomsma**
 Geboortedatum: 25 februari 1963
 Beroep: Badjuf en receptioniste
 Team: E3
 Leidster sinds: Seizoen 2009-2010

Ik heb zelf nooit gevoetbald, maar als moeder van een voetballende tweeling ben ik regelmatig op de velden te vinden. Afgelopen seizoen was ik leidster van het team E3, waar onze zonen Tim en Kevin spelen. Ik wilde graag wat doen en daarom ben ik leider geworden.

Mijn taak als leider is de organisatie van het team, dus de informatie over wedstrijden en allerlei andere zaken communiceren. In het najaar 2009 zijn we kampioen geworden en hebben dat met alle ouders, broertjes en zusjes gevierd in het Chinese restaurant van de familie Wang. Op 5 juni hebben we bovendien de beker

gewonnen. Het is heel gezellig. Als leider fungeer ik zoveel mogelijk op de achtergrond. Ik vind het belangrijk dat de jongens met plezier voetballen, de rest is bijzaak."


 RESTAURANT
HOTEL HEIDEHOF
 FLETCHER HOTELGROUP

Gefeliciteerd!

Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof feliciteert V.V. Heerenveen met haar 90-jarig jubileum.

Vier dit mee! Boek nu uw vergaderingen en betaal slechts 90% van de prijs tegen inlevering van deze advertentie.

Betaal slechts
90%!



Deze actie is geldig t/m 31 december 2010

RESERVEREN? Bel: 0513 - 63 02 00
 Golfaan 1 | 8445 SR | Heerenveen | www.hotelheidehof.nl

14

Beleef het
bij Hylkema


PEUGEOT
 MOTION & EMOTION


GOLDEN TULIP
 TJAARDA ORANJEWOUd

Op zoek naar een toplocatie?

Midden in de prachtige bossen van Oranjewoud (Heerenveen) ligt het stijlvolle Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud

Hier vindt u alle mogelijkheden onder één dak!

- *70 luxe hotelkamers *Diverse vergaderarrangementen
- *Uitdagende incentives *Business Centre *350 gratis parkeerplaatsen *Themafeesten *A la carte Restaurant 'de Oranjetuin'
- *Grand Café Tjaarda *Vergaderzalen tot 500 personen met daglicht en airco *Wellness & Spa Tjaarda Oranjewoud
- *Zwembad en Whirlpool



Voor meer informatie/ vragen:
www.tjaarda.nl of tel: 0513 433502

Kon. Julianaweg 98
 8453 WH Oranjewoud
 Tel : 0513-433533
 Fax: 0513-433599
 Info@tjaarda.nl
www.tjaarda.nl




FDA
 administraties & dienstverlening

administraties & dienstverlening
 voor MKB en particulier

- ♦ [belastingaangifte](#)
- ♦ [loonadministratie](#)
- ♦ [jaarrapporten](#)
- ♦ [fiscale adviezen](#)

Abe Lenstra Boulevard 44
 8448 JB HEERENVEEN
 Tel.: 0513 - 433 404
 Fax.: 0513 - 433 405
info@fda-administraties.nl

1920

1935

1955 — — — — 1970

1980

1990

2000

2010

Wiebe de Jong (61), oud speler:

“Ik had de voetbaltas altijd bij me, in de hoop dat ik mocht voetballen”



werd onderwijzer. Het maakt niets uit of je nu in Sittard, Rotterdam of Heerenveen voor de klas staat, het salaris is overal hetzelfde. Ik had geen financiële reden om te vertrekken uit Heerenveen.”

“Ik heb gevoetbald bij de ‘betaalde jeugd’ maar we kregen geen cent... hahaha. Dat stelde echt niets voor. Leo de Vroet en ik hebben als zeventienjarige wel eens vijftien gulden gekregen omdat we gewonnen hadden, moesten we wel delen. Vonden we schitterend. Zaterdag werkte ik bij de bakker en kreeg voor een hele dag werken vijf gulden en nu kregen we zomaar in eens TWAALFENHALVE GULDEN.... Overigens moesten we gewoon contributie en onze voetbalkleren betalen, je kreeg niets van de club. Mijn eerste contract kreeg ik op mijn vierentwintigste, dat was een basissalaris van driehonderd gulden per maand en je kreeg tien gulden per punt. Als onderwijzer had ik zo’n zeventienhonderd gulden per maand. Toen ik in militaire dienst (1967) zat heb ik een jaartje niet gevoetbald, was niet te doen. Ik kon maar één keer in de veertien dagen naar huis, dat was geen optie. Daarbij had ik net mijn huidige vrouw ontmoet, en die liefde ging voor. En... met de toenmalige trainer Ron Groenewoud kon ik niet zo best opschieten, dat maakte het iets makkelijker om er even mee te stoppen. De nieuwe trainer Evert Teunissen

vroeg of ik terug wilde komen en dat heb ik gedaan.”

Dat Wiebe de Jong goed kon voetballen bleef niet onopgemerkt. Hij werd regelmatig uitgenodigd voor het Nederlands elftal. Maar dat ging niet altijd even makkelijk als jongen uit het Noorden bij al die Westerlingen. “Ik speelde als back en had als grote concurrent Günther de Haan van Ajax. Mijn sterke punt was vooral het opkomen als verdediger, maar dan moet je wel de bal aangespeeld krijgen. Je voelt hem wel; die kreeg ik dus niet van die Westerlingen. Als Günther de Haan speelde kreeg hij die ballen wel. Ik werd dus niet betrokken in het spel. Zo kan je iemand natuurlijk ‘kapot maken.’”

“Na het voetballen bij Heerenveen ben ik nog zo’n dertien jaar trainer geweest bij Oudehaske. Kwam ook omdat ik in Oudehaske voor de klas stond. Vond het vooral ook leuk, lekker een beetje meetraineren. Het niveau was uiteraard ‘iets’ anders dan ik

gewend was, maar het ging om de lol. Heb nog in de jeugdcommissie gezeten en redelijk veel wedstrijdje gefloten bij Oudehaske. Tot twee jaar geleden had ik nog een seizoenskaart bij sc Heerenveen. Nu niet meer, ben een beetje ‘voetbalmoe’ geworden. Ook die onregelmatige tijden vind ik niet plezierig, dan op vrijdag, zaterdag of op zondagmiddag. Nee, dat vind ik niets. Toen ik stopte met voetballen kreeg ik een gouden horloge en levenslang gratis toegang. Dat was een mondelinge toezegging van het bestuur. Maar ja, de suppoost van vroeger kende je, dus mocht je doorlopen. Nu staan er allemaal ‘ingehuurd’ en die kennen je niet. Heb toen maar een seizoenskaart gekocht. Dat ik even iets minder voetbal zie wil niet zeggen dat ik niet kijk. Vroeger maakte ik nooit afspraken op voetbalavonden, het levensritme was afgestemd op voetbal. Dat is nu niet meer. Maar voetballen blijft toch echt de mooiste sport die er is. Heerlijk.”

Wiebe de Jong is ondanks dat hij vervroegd met pensioen is, nog steeds aan het werk als interim-directeur op de basisschool Juf Boeremas-koolle in Akkrum. Hij heeft jarenlang als hoofd gewerkt op de basisschool in Oudehaske.

“Ik ben als achtjarige begonnen bij Heerenveen en moest in 1976 stoppen vanwege een

enkelblessure. Ik werd voor vijftig procent afgekeurd. Als jongetje nam ik altijd de tas mee naar het Sportpark, in de hoop dat ze spelers tekort kwamen zodat ik kon invallen. Altijd maar voetballen en voetballen. Geweldig op het oude sportpark, daar hing veel sfeer. Ik heb nooit voor een andere club gespeeld. Was ook niet nodig. Je verdiende er in het begin niet echt mee, je moest een baan er bij hebben. Ik heb de ‘kweekschool’ gedaan en

Wil jij ook voetballen in het mooiste shirt?

Word dan lid van VV Heerenveen.
Kijk snel op de website www.vvheerenveen.nl en download het inschrijfformulier.

Je bent van harte welkom bij onze club!

WIST U DAT...



...afgelopen 90 jaar VV Heerenveen 1 maar liefst 20 keer kampioen is geweest?





Jubileump VV Hee

WOENSDAG 7 JULI

14.30 uur

Voetbalclinic Maarten de Jong

19.00 uur

VV Heerenveen 1 – sc Heerenveen

- Entree volwassene: 10 euro

- Entree kind (t/m 14 jaar): 5 euro

Kaarten zijn op deze dag vanaf 17.00 uur verkrijgbaar aan de kassa. Er kan niet gepind worden.

Parkeergelegenheid oa ook bij het stadion op P6.

16



Gastouders gezocht
Geeft u hem een kans op 3 weken zorgeloos spelen?
Meld u dan nu aan als gastgezin om drie weken in de zomervakantie een kind op te vangen. Een kind dat zonder uw hulp genoodzaakt is thuis te blijven in een vaak troosteloze omgeving.
Drie weken kind kunnen zijn geeft energie voor de rest van het jaar!

Bel 0117 34 01 44 of 0118 62 79 74
of ga naar www.europakinderhulp.nl

rogramma renveen

ZATERDAG 7 AUGUSTUS

09.00 uur

Ouder-kind toernooi

14.30 uur

VV Heerenveen 1 – sc Enschede

(opbrengst naar Logeerhuis Heerenveen en

Julia Jan Wouterstichting Hospice)

ZATERDAG 27 NOVEMBER

- **Wedstrijd VV Heerenveen 1 – Oud sc Heerenveen**
- **Penaltybokaal**
- **Teamkunstveiling (opbrengst voor het goede doel)**
- **Slotfeest**

**Houd de website www.vvheerenveen.nl
in de gaten voor meer informatie.**

Tot ziens op sportpark Skoatterwâld!



Snackbar "Bonny"

**Corrie's
Hairstyling**

TOKO SHARMA
ORIENTAL FOOD & NON FOOD ARTICLES

FIRST//MAN

BOERSMA
KOZIJNEN

*Houten kozijnen,
ramen en deuren*

Schans 32
8441 AE Heerenveen

René Boersma
06-12312735

tel./fax (0513) 684 188
e-mail info@boersmakozijnen.nl
website www.boersmakozijnen.nl

Pinkster & Fransen
HYPOTHEKEN • VERZEKERINGEN

Wij feliciteren VV Heerenveen met het 90 jarig bestaan.

Trambaan 2
8441 BH Heerenveen

info@pinkster-fransen.nl
www.pinkster-fransen.nl

Spruyt
ARKENBOUW

en

AQUABOUW
DE COMPLETE INSTALLATEUR

feliciteren de VV Heerenveen met hun 90-jarig jubileum

De Bieb
Eten, drinken enzo...

De Vleesmarkt 9
8441 EW Heerenveen
Tel. 0513 - 62 68 08

Waardebon
Bij inlevering van deze bon
GRATIS
2e kopje koffie

Waardebon
Bij inlevering van deze bon
€5,- korting
op een lunch voor 2 personen

Waardebon
Bij inlevering van deze bon
€10,- korting
op een diner voor 2 personen

18

ONTWERPERS EN BOUWERS

BIJZONDERE ARCHITECTUUR, VERRASSENDE IDEEËN EN BETAALBARE OPLOSSINGEN, DAT IS WAAR DE BOUWHORST VOOR STAAT.

Traditioneel of modern, De Bouwhorst realiseert op een geheel eigen wijze de meest creatieve woonhuizen en bedrijfsruimten. Wij halen het maximale uit de mix van uw wensen, de eisen van het bestemmingsplan en het beschikbare budget.

Bezoek onze website voor een portfolio van recente projecten.

Businesspark Friesland-West 19a
8466 SL Heerenveen (Nijehaske)

Tel.: 0513-68 91 86
Fax: 0513-68 88 75
info@bouwhorst.nl
www.bouwhorst.nl

AANNEMERSBEDRIJF **de Bouwhorst**
CREATIEF IN BOUWEN

VOETBAL

Schoenen, ballen, kleding en accessoires

INTERSPORT® DE LEEUW

Dracht 56 - 58, Ged. Molenwijk 16, Heerenveen 0513 - 62 24 18
Leeuwenburg 1, Sneek, 0515 - 41 77 76

Watch:

ORIS
Swiss Made Watches Since 1904

POPMA & POPMA
juweliers - antiquairs

Dracht 37 • Heerenveen • Tel. 0513 - 624519

Het Stamcafé

Alle WK-wedstrijden live op groot scherm!

Heideburen 7, 8441 GL Heerenveen
Tel. 0513 - 646 467



Jan Derk Brandsma, oud trainer:

“Heerenveen heeft recht op een 1e klasser”

Jan Derk Brandsma heeft gevoetbald bij Steenwijk en Olde Veste '54 en is tegenwoordig trainer van MSC uit Meppel. In het volgende seizoen speelt MSC in de hoofdklasse. Jan Derk Brandsma is een echte sportman, opgeleid bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Arnhem en tegenwoordig werkzaam als locatielider Stationsstraat RSG Tromp Meesters en afdelingsleider VMBO/LWOO in Steenwijk. Jan Derk heeft eind jaren tachtig drie jaar de jeugd van VV Heerenveen getraind. Na een jaartje Havelte is hij weer teruggekomen om vijf jaar het eerste team van VV Heerenveen te trainen. En van 2001 tot 2005 wederom trainer van het eerste team.



“We zijn dit seizoen derde gewonnen met MSC. Vanwege de nieuwe Topklasse promoveren de eerste drie uit de eerste klasse naar de hoofdklasse. Het gaat me toch wel aan het hart dat het eerste team van VV Heerenveen zo laag voetbalt. Ik volg het nog steeds en ben blij dat ze nu naar de vierde klasse zijn gepromoveerd. Ik ken twee verschillende clubs; eentje die in het oude Abe Lenstra stadion speelde, die had sfeer. En die van het nieuwe Sportpark Skoatterwâld, zonder de echte amateur voetbalsfeer. Het waren echt twee verschillende verenigingen.”
 “Ik ben bij VV Heerenveen begonnen als trainer van de A-jeugd. Dat was in de jaren tachtig in het oude Abe Lenstra stadion. De jeugd speelde in de selectieklasse A-junioren. Dat waren de beste teams uit de drie Noordelijke provincies. Je speelde dan tegen GVAV, GRC, Zwartermeer. Echte topteams. De jeugd van VV Heerenveen speelde hoog. Wiljan Vloet was toentertijd trainer van

de B-jeugd. Er speelde echt zeer goede jeugd bij VV Heerenveen, het eerste team speelde derde klasse KNVB, niet zo geweldig. Die A-jeugd vond die derde klasse te laag. Een vijftal jongens ging naar het C-team van SC Heerenveen. De SC haalde de jongens uit de regio, tegenwoordig is dat heel anders. De jongens die het niet haalden bij de SC gingen naar Drachten of Sneek, daar konden ze eerste of hoofdklasse spelen. Er werd door die andere verenigingen ook betaald.”
 “Ik ben na drie jaar Heerenveen een jaartje weggeweest (Havelte), maar op verzoek weer terug gekomen om het eerste team te trainen. We zijn twee jaar achter elkaar kampioen geworden, van de derde naar de eerste klasse. We hebben drie jaar op eerste klasse niveau gespeeld, met een goede ploeg. De jongens die weg waren gegaan kwamen weer terug, want ja, je speelde weer op een hoog niveau. Ook de A-jeugd was

prima, die werd getraind door Atte Bouma. De aanvoer van de jeugd naar het eerste was erg goed. Na een aantal jaren ergens anders getraind te hebben, ben ik in 2001 weer terug gekomen. Na vier seizoenen (2001-2005) ben ik weggegaan, vergeet niet dat ik alles bij elkaar zo’n twaalf jaar trainer ben geweest bij VV Heerenveen. Ik ging weg en ook veel goede spelers vertrokken in 2005.”
 “Ik heb getraind in het oude Abe Lenstra stadion, en dat vond ik mooier dan het nieuwe Sportpark Skoatterwâld, omdat het kleiner en intiemer was. Er was op één of andere manier meer binding met de vereniging. Het doet me echt wat dat VV Heerenveen niet goed heeft gepresteerd in de afgelopen jaren. Zomaar naar de vijfde klasse, dat kan en mag niet. Een stad als Heerenveen moet toch minimaal een eerste klasser hebben, dus VV Heerenveen doe er wat aan! Ik begrijp dat er bij VV Heerenveen prima jeugd rondloopt. Dat biedt perspectief voor de toekomstige jaren.”

**VV HEERENVEEN
VANAF 1977**

1977-78	4e klasse	1994-95	2e klasse
1978-79	4e klasse	1995-96	3e klasse
1979-80	3e klasse	1996-97	4e klasse
1980-81	3e klasse	1997-98	4e klasse
1981-82	2e klasse	1998-99	3e klasse
1982-83	2e klasse	1999-00	3e klasse
1983-84	2e klasse	2000-01	3e klasse
1984-85	3e klasse	2001-02	3e klasse
1985-86	3e klasse	2002-03	3e klasse
1986-87	2e klasse	2003-04	2e klasse
1987-88	1e klasse	2004-05	1e klasse
1988-89	1e klasse	2005-06	2e klasse
1989-90	1e klasse	2006-07	3e klasse
1990-91	1e klasse	2007-08	4e klasse
1991-92	2e klasse	2008-09	4e klasse
1992-93	2e klasse	2009-10	5e klasse
1993-94	1e klasse	2010-11	4e klasse

**DE TRAINERS VAN
VV HEERENVEEN 1
LAATSTE 25 JAAR**

2010-11	Dick Schuurmans
2009-10	Guido Pen
2008-09	Guido Pen
2007-08	Guido Pen
2006-07	Ton Neppelenbroek
2005-06	Ton Neppelenbroek
2004-05	Jan Derk Brandsma
2003-04	Jan Derk Brandsma
2002-03	Jan Derk Brandsma
2001-02	Jan Derk Brandsma
2000-01	Rob Kleefman
1999-00	Rob Kleefman
1998-99	Rob Kleefman
1997-98	Bert Pijffers
1996-97	Jans Bos
1995-96	Jans Bos
1994-95	Marco IJzer / Ido Bunnig
1993-94	Hobbe Meijer
1992-93	Hobbe Meijer
1991-92	Ido Bunnig
1990-91	Marco IJzer
1989-90	Jan Derk Brandsma
1988-89	Jan Derk Brandsma
1987-88	Jan Derk Brandsma
1986-87	Jan Derk Brandsma
1985-86	Jan Derk Brandsma



Kampioenengalerij seizoen 2009-2010



1920

1935

1955

1970

1980

1990 — — 2000

2010

Gosse Bosma (54), oud speler en coördinator damesvoetbal:

“Er is maar één club en dat is Heerenveen”

“Ik was keeper in het derde team van Heerenveen, dat was het amateur team, we speelden reserve eerste klasse. In 1977 kwam de scheiding tussen profs en amateurs en de amateurs werden door de KNVB in de vierde klasse geplaatst. We hadden een goede ploeg maar in die vierde klasse moest je tegen teams uit de omgeving. Ja, en die wilden niet verliezen van Heerenveen. Dat heb je nog steeds. We dachten dat we zo van de vierde klasse naar de eerste klasse konden promoveren maar dat viel tegen door al die fanatieke tegenstanders. Je speelde tegen ploegen zoals Jubbega, Mildam en Udros. Uiteindelijk werden we pas in het tweede jaar in de vierde klasse kampioen. De bekerwedstrijden verliepen beter omdat je dan tegen ploegen speelde waar dat sentiment niet leefde en daar voetballen we veel beter tegen. Op een gegeven moment kregen we Jan Derk Brandsma als trainer, we begonnen geweldig te voetballen en promoveerden van de derde klasse zo naar de eerste klasse. En dat allemaal met eigen jongens uit Heerenveen. Er werd totaal niets betaald, we betaalden onze eigen contributie en voetbalschoenen.”

“Door mijn slechte knieën ben ik gestopt, nog wel wat gedaan bij de club maar omdat ik een boerderij had gekocht waar geen water, elektriciteit, gas, keuken, badkamer in was, had ik al mijn tijd nodig voor de verbouwing. Nog wel geschaatst en gefietst maar geen voetballen meer. Toch ben ik weer in aanraking gekomen met VV Heerenveen door mijn dochters Sjanna en Henniek die bij Heerenveen gingen voetballen. Dat begon in de E-pupillen, tegenwoordig spelen ze in het



Heerveen is de enige voetbalvereniging waar ik heb gevoetbald. Ik ben begonnen in de welpen en de training was zaterdagochtend, gegeven door oud eerste elftal speler Piet Fleur. En zo geleidelijk aan liep ik door alle selectieteams, onder andere met trainer Atte Bouma. Wat kon die man trainen zeg. Een geweldig team hadden we, en gezellig. Ik heb met een paar spelers nog steeds contact. Atte Bouma bleef natuurlijk niet onopgemerkt en vertrok naar Cambuur waar hij hoofdtrainer kon worden. Dat was toen ik in A1 voetbalde. We werden toentertijd bijna elk jaar kampioen en speelden altijd in de hoogste klassen. Na Atte Bouma zijn we nog getraind door Foppe de Haan. Volgens mij was dat zijn eerste trainersbaantje.”

eerste damesteam. Langzaam raak je weer meer betrokken bij de club. Eerst als leider, dan als trainer en zo af en toe een wedstrijdje fluiten. En voordat je het weet loop je weer hele dagen bij de vereniging rond, met veel plezier overigens. Op dit moment ben ik coördinator damesvoetbal.”

“De dochters voetballen nu zeven jaar bij Heerenveen. De club gaat steeds beter om met het ‘meisjesvoetbal’. In het begin liep dat allemaal niet zo goed. Nu loopt het veel beter. Het Nederlandse succes op het

EK damesvoetbal heeft veel goeds gedaan. Steeds meer meiden gaan voetballen. Het damesteam speelt in de vierde klasse, dat kan beter. Ze trainen twee keer per week, zijn zeer jonge meiden. Ze hebben onderling geweldig veel plezier en gaan buiten het voetbal ook regelmatig met elkaar om.”

“Het probleem is altijd weer of de meiden blijven voetballen of een bijbaantje nemen om wat geld te verdienen. Als dat in een winkel is, dan moeten ze vaak op zaterdag werken. Dan moet je kiezen. Aangezien we niet zoveel meiden hebben is het wegvallen van een paar speelsters direct een probleem voor het team. Gelukkig valt het tot nu toe mee, dus voor het nieuwe seizoen zie ik dat probleem niet.”

EREGALERIJ

ERELEDEN

- Wicher Smit (1983) •
- Sietze Beenen (1990) •
- Henk Bouma (2007) •
- Feitze Leemburg sr. (2008) •

LEDEN VAN VERDIENSTE

- Germ Hofma •
- Jan Lenstra •
- Sietze Beenen •
- Wicher Smit •
- Jan W. van Sytsema •
- Klaas de Jonge •
- Marjan den Brave-Bos •
- Douwe R. de Vries •
- Jelte Boonstra •
- Aaltje Stoker-Boonstra •
- Gerrit de Boer •
- Herman van Zwol •
- Luc Hof •
- Henk Bouma •
- Johan Rondhout •
- Feitze Leemburg sr •
- Piet Talsma •
- Rudy de Boer •
- Marten Olivier •
- Jan Werkman •
- Ineke Tillema-Kuijper •
- Bert Oosterveld •
- Alie Leemburg-Binnema •
- Joukje Bouma-Hielkema •
- Japie Vogelzang •

Vrijwilligers gezocht!

Word vrijwilliger bij deze mooie club!

Note: deze lijst is een overzicht van de nog in leven zijnde ereleden en leden van verdienste.



STAAL

meesterschilders

uw partner in totaalonderhoud!

Schilderwerken
Staalwerk
Onderhoud
Wand- en vloerbewerking

Uraniumweg 8 • Postbus 297 • 8440 AG Heerenveen
Tel: 0513 - 63 15 16 • Fax: 0513 - 63 33 37
info@staalmeesterschilders.nl
www.staalmeesterschilders.nl

22



KLOPT HET DAT WINST NOG ALTIJD BETER VOELT DAN **RODE CIJFERS?**

Zo'n vraag is natuurlijk een open deur. Natuurlijk voelt winst beter dan rode cijfers. U bent immers ondernemer. U wilt verder komen. Met een gezond bedrijf. Met goede cijfers. Over cijfers gesproken: de accountants van Acera zijn hierin als geen ander thuis. Maar we doen meer. Adviseren bijvoorbeeld. Op vele terreinen kunnen onze adviseurs heel goed coachen. Neem daarom contact op. Grote kans dat uw wil om te winnen prima past bij de onze!

als het klopt  **acera**
accountants & raadgevers

Leeuwarden - Drachten - Heerenveen - Dokkum - Ameland - www.acera.nl

Dick Schuurmans nieuwe trainer eerste selectie



De 39-jarige Dick Schuurmans (1971) uit Joure is de nieuwe trainer van VV Heerenveen. Dick Schuurmans traint nu S.D.S. uit Easterein, spelend in de tweede klasse KNVB. Dick heeft zelf gevoetbald bij SC Heerenveen A1-jeugd, VV Heerenveen (eerste klasse), VV Sneek (hoofdklasse) en SC Joure (hoofdklasse). Dus voetballen kan Dick Schuurmans wel. Als trainer heeft hij gewerkt bij SC Joure en bij Oeverzwaluwen waarmee hij promoveerde naar de tweede klasse.

Hoe is jouw voetballeven verlopen?

"Ik ben op mijn derde in Joure gaan wonen en ging voetballen bij SC Joure in de F'jes. Ik heb tot de B1-jeugd in Joure gevoetbald. Daarna ben ik gaan voetballen bij de betaalde jeugd van SC Heerenveen met Foppe de Haan als trainer. Ik stroomde door naar het Beloftenteam. Helaas kwam ik niet verder en ben toen gaan voetballen bij VV Heerenveen (eerste klasse) en later bij Sneek. Later heb ik bij SC Joure gespeeld waar we van de tweede klasse naar de Hoofdklasse promoveerden. Dat was een goed team, we wonnen zelfs in de beker van Cambuur, Groningen en Vitesse."

Wat voor type voetballer was je?

"Ik was een snelle linksbuiten, daar heb je er niet zoveel van. Dat maakt het dan toch wel makkelijker, minder concurrentie. De snelheid en slimheid waren mijn

kenmerk, een echte technische voetballer was ik niet."

En toen de overstap naar het trainersvak?

"Het voetballen vond ik zo leuk dat ik trainerscursussen ben gaan volgen. Heb oefenmeester twee waarmee ik tot en met de tweede klasse mag trainen. Met oefenmeester één kan je alle amateurteams trainen. Maar dat kost zoveel tijd om te halen. Dan moet je eigenlijk een jaar lang vrij zijn. Je moet namelijk stage lopen bij een Hoofdklasser, dat betekent dat je één keer per week aanwezig moet zijn bij de training en bij de wedstrijd. Dan wordt het moeilijk om ergens anders trainer te zijn. En dat wil ik nog niet. Bovendien krijgen we binnenkort gezinsuitbreiding. Daar moet je ook rekening mee houden. En als je een hoofdklasser mag trainen is de spoeling hier in het Noorden redelijk klein, vooral als je niet drie of vier keer per week meer

dan een uur in de auto wilt zitten naar de vereniging."

Van de tweede klasse naar de vierde klasse. Waarom kies je daarvoor?

"Ik zie de overstap naar VV Heerenveen niet als 'een-stapje-terug'. Er valt bij VV Heerenveen veel te doen. Het eerste team is relatief jong, probeert altijd te voetballen. Dat lukt in een vijfde, vierde of derde klasse moeilijk. Er komt prachtige jeugd aan bij VV Heerenveen. Dat kan ook niet anders als je naast de nieuwe wijk Skoatterwâld als voetbalclub ligt. Die instroom zit wel goed. Mijn taak is het eerste team verder ontwikkelen, maar ik ga uiteraard regelmatig kijken bij de jeugd. Een belangrijke doelstelling is ook meer binding te realiseren bij het team en ook bij VV Heerenveen. Dat is erg belangrijk voor een amateurvereniging. In het beleidsplan staat dat VV Heerenveen graag naar de 1e klasse wil, daar heb je tijd voor nodig. Erg belangrijk is dat de jongens met plezier naar de training komen. Ze spelen

straks in de vierde klasse. Meteen kampioen worden zal moeilijk worden, ofschoon bovenin meedraaien moet kunnen met deze ploeg."

Wat zijn je eerste indrukken?

"Het eerste team heb ik een paar maal gezien, ze zijn een beetje te gretig. Ze moeten iets verstandiger voetballen. Prachtig dat zo ze fanatiek zijn. Er moeten eigenlijk nog wat jongens met ervaring bijkomen. Het is niet eenvoudig om voetballers te vinden met hoofdklasse of eerste klasse niveau die het leuk vinden om lager te voetballen met als doel om de club op een hoger niveau te krijgen. Maar daar gaan we wel ons best voor doen. Het zou prachtig zijn als een aantal zich melden bij VV Heerenveen."

Wat zijn je speerpunten?

"Het moet een eer zijn om bij VV Heerenveen te voetballen. Een bestuur kan zorgen dat het organisatorisch goed loopt, dan is het voor de voetballers ook plezierig en wil men ook graag. Als een organisatie lekker wordt

bestuurd dan voelen leden dat, dat merk je dan aan alles. Het begint al bij de communicatie via de website en het verenigingsblad. Probeer te zorgen dat alle teams aandacht krijgen. Je kunt ook regelen dat eerste team spelers zo af en toe op een zaterdag betrokken zijn bij het pupillenvoetbal. Daarmee creëer je binding en komen de pupillen in aanraking met het eerste elftal. Doel moet ook zijn om meer leden naar een eerste elftal te laten komen kijken. Daar zijn genoeg trucjes voor om die binding te realiseren. Een mooi voorbeeld is toen ik bij SC Joure in de C-jeugd voetbalde. Onze trainer speelde in het eerste team van SC Joure. Wij konden naar een uitwedstrijd altijd mee in de bus voor een gulden of vijftig cent. Die bus zit toch niet vol, dus..... waarom niet. Van ons toenmalige team zijn er nog steeds veel jongens bij SC Joure. Dat soort zaken werken. Ik heb genoeg ideeën en zal mijn steentje bijdragen aan deze mooie club."

Trainer/coach in beeld

Naam:	Lars Hokkelman
Geboortedatum:	17-04-1990
Beroep:	Student (CIOS)
Team:	MC1 (meiden)
Trainer/coach sinds	2008

Ik speel zelf in het eerste van Heerenveen dat dit jaar kampioen is geworden. In 2008 ben ik gevraagd om het meidenteam te komen helpen. Dat doe ik graag en ik vind het leuk om mijn eigen ervaringen te delen en de meiden echt beter te maken. Ze praten veel en hebben veel lol, dus dat groepsgevoel is er zeker!

Over de prestaties zijn we redelijk tevreden, maar het kan natuurlijk altijd beter. Onze ambitie is handhaving in de eerste klasse. Tijdens de trainingen richt ik mij vooral op de komende wedstrijd. De toekomst van het voetbal bij VV Heerenveen, zowel voor jongens als meisjes, ziet er goed uit. De doorstroming van de junioren naar de senioren gaat steeds beter en ze dragen allemaal vol trots het prachtige pompeblêdendshirt!"



HAARMODE VOOR MANNEN
 Voor een sportief kapsel dat,
 vooral functioneel en eigentijds is.

Bel voor een afspraak of
 kom eens langs.
Tel.nr: 0513-62 74 61

HERENKAPSALON JAN DE VOS
HERENWAL 14 - HEERENVEEN
WWW.HERENKAPSALONDEVOS.NL



Wettertoer 20 • Heerenveen • Tel. 0513 - 62 03 25



Als 't om
 smaak gaat
 is er maar één
 nummer 1

ZIJLSTRA, keurslager
 Pleinweg 14/16
 8442 CS Heerenveen
 Tel: 0513-627444
 www.zijlstraheerenveen.keurslager.nl

DE KEURSLAGER, VERSTAND VAN LEKKER VLEES

P.F.MONTAGE
HEERENVEEN

Staalconstructies
 Dak en wandbeplating
www.pfmontage.nl Tel 0513-624551

24

wietske[©] interieurontwerp kleuradvies meubelontwerp

WIETSKE OOSTRA INTERIEURARCHITECT STADHOUDERLAAN 214 INFO@WIETSKE-INTERIEUR.NL
 06 - 131 383 69 8448 PX HEERENVEEN WWW.WIETSKE-INTERIEUR.NL



Alles op het gebied van Zeefdruk & Sign !

Stickers & Etiketten • Reclameborden • Makelaarsborden
 T-shirts & Textiedruk • Full Colourprints • Spotvernis
 Vlaggen & Spandoeken • Affiches • Industrieel Drukwerk

SCREENFACTORY
 zeefdruk & sign **www.screenfactory.nl**

Adres Roede 4 • 8447 CC Heerenveen
 Telefoon 0513-650100 • Fax 0513-650108

De vrouwen van VV Heerenveen



Het vrouwenvoetbal zit in de lift. Ook bij VV Heerenveen neemt het aantal meisjes ieder jaar weer toe. Een dame van het eerste uur is Aaltje Stoker-Boonstra, vanaf 1973 tot 1992 actief in het 1e vrouwenteam van VV Heerenveen en een gepassioneerd voetballiefhebber. Aaltje aan het woord over de eerste jaren van het vrouwenvoetbal bij VV Heerenveen.

"Mijn vader, Jelte Boonstra, heeft tezamen met Hielke Strampel de basis gelegd voor het vrouwenvoetbal bij VV Heerenveen. Hielke Strampel maakte al snel plaats voor Eppie Boonstra, die ons team samen met mijn vader vele jaren heeft geleid. Ik trok veel met mijn vader op en we waren regelmatig te

vinden in het oude stadion. Mijn vader verkocht daar de toegangskaartjes en hield zich bezig met allerlei klussen binnen de vereniging. Dat vond ik prachtig en ik voelde me heel erg thuis in dat wereldje, vond de jongenszaken leuker dan de meidendingen."

"Vanaf het moment dat we een echt voetbalteam hadden was dat ook eigenlijk altijd een hecht team dat serieus met de sport bezig was. Zelf was ik nogal fel in mijn spel wat me ook wel enkele schriftelijke "tenlasteleggingen" heeft opgeleverd. Ons gezin ademde voetbal. Mijn moeder deed de was, want de kleding bleef dan langer goed wanneer het bij elkaar op dezelfde manier werd gewassen. Ook heeft ze onze mascotte aangekleed (Jens, zie foto). Deze zat altijd naast ons doel."

"We hebben veel successen geboekt gedurende de jaren en ik heb dan ook enkele kampioenschappen meegemaakt. Ploegen waar we het altijd lastig tegen hadden waren ONB Drachten en MKV Leeuwarden, hier hebben we niet veel

punten weggehaald.

Al met al kijk ik met plezier terug op mijn jaren bij VV Heerenveen en dan bedoel ik het voetbal, de feesten en de contacten. Ik had dit alles voor geen goud willen missen."



25



VV HEERENVEEN DAMES 1, SEIZOEN 1973-1974

Het vrouwenvoetbal bij VV Heerenveen heeft gestalte gekregen dankzij Jelte Balstra en Eppie Boonstra en in eerste aanzet ook dankzij Hielke Strampel, welke voortijdig moest afhaken. Gedurende de competities heeft het 1e team het gebracht tot de eerste klasse FVB.

Opstelling op deze 1e elftalfoto:

Staan (vlnr);

Jelte Boonstra, Froukje Jonkman, Gerrie Wagenaar, Marian Bos, Geesje van der Meer, Janny Steenstra, Alie de Lange, Gerrit Booi, Eppie Boonstra.

Knielend (vlnr);

Alie Roelinga, Ans Dijkma, Aaltje Boonstra, Eppie Nijenhuis, Metsje de Vries, Jannie van der Meer en Henny Wagenaar.



VV HEERENVEEN DAMES 1, SEIZOEN 2009-2010

Opstelling op deze 1e elftalfoto:

Staan (vlnr);

Leonie Bourgonje, Dana Fazzi, Jose Elvord, Hennie Bosma, Anne-Hil Engels, Myrthe Post, Denise Veenstra, Bianca Smedinga, Willemien Bourgonje (leidster) en Henk Kooistra (trainer/leider).

Zittend (vlnr);

Karin Veenstra (leidster), Lisan Thunnissen, Emma Hogeboezem, Sjanna Bosma, Wietske Dijkstra, Daphne Pereira, Danielle Veenstra, en Eline Bosma.

Grote afwezigen op deze foto zijn **Lisa Hof** (onze keepster) en **Jeanique Kouwenhoven** die al langdurig geblesseerd zijn.

Guus Klein: werkzaam bij sc Heerenveen, vrijwilliger bij VV Heerenveen



26

Guus Klein is Chef de Bureau Scouting bij sc Heerenveen en vrijwilliger bij VV Heerenveen waar hij de coördinator is van de F-pupillen.

"Vanwege een locatieverandering van mijn werk verruilde ik met mijn gezin Hasselt voor Heerenveen. De reisafstand Hasselt - Heerenveen was niet onoverkomelijk, maar het sportminnende dorp Heerenveen trok ons wel. Daarbij viel ons oog op een prachtig nieuwbouwproject in de wijk Skoatterwâld, 'Heerenwoud'. Sinds juni 2008 wonen we dan ook met heel veel plezier in Heerenveen. Voor het gezin, bestaande uit vier kinderen, Kevin (14), Kjeld (11), dochter Aysha (9) en

Rafael (6) was de stap niet erg moeilijk. Als je oudste zoon bij sc Heerenveen voetbalt en je beide andere zonen ook nog eens voetbalgek zijn, dan hoeft ik niets meer uit te leggen."

"Kjeld voetbalde afgelopen seizoen bij de D1 en Rafael bij de F9 van VV Heerenveen. Ook Aysha is trouwens een sc Heerenveen fan en gaat trouw mee naar de thuiswedstrijden. VV Heerenveen is een prachtige club. Onze kinderen hebben het ook erg naar hun zin. Het is fantastisch om te zien dat de kinderen in "het Pompeblédshirt" voetballen en zich al echt wanen als sc Heerenveen speler. Als de voetballertjes van de VV Heerenveen uitspelen, maakt hun tenue ook altijd een diepe indruk op de tegenpartij. VV Heerenveen heeft een mooi

complex met goede velden en veel vrijwilligers. Je merkt in alles dat de club wil bouwen aan de toekomst. Wat voor de voetballertjes helemaal leuk is dat ze de 'echte' grote sc Heerenveen spelers vaak kunnen zien, even met ze kunnen praten of een handtekening kunnen scoren."

"Mijn functie binnen de VV is, dat ik het aanspreekpunt voor de F pupillen (inmiddels 13 teams) ben. Dit vrijwilligerswerk deed ik al, voordat ik bij sc Heerenveen kwam werken bij mijn vorige club Olympia'28. Ik ben inmiddels 23 jaar actief met allerlei vrijwillige functies binnen een amateurvereniging. Bij de VV Heerenveen loopt enorm veel voetbaltalent rond. Er zijn niet alleen veel teams maar ook de kwaliteit zit in de lift. Ook het voetbalplezier van de vele minder getalenteerde kinderen is een lust voor het oog. Een ieder op zijn of haar niveau.

Jaarlijks worden er spelers uitgenodigd voor de voetbalschool van sc Heerenveen welke in een samenwerkingsverband onder de naam voetbalschool VV Heerenveen wordt gevoerd. Een samenwerking tussen beide zusterverenigingen die als je het mij vraagt zeker bij de onderbouw E- en F-pupillen nog kan verbeteren. Wie weet stromen er in de toekomst leden van de VV door naar het eerste van sc Heerenveen. Dan hebben we een nieuwe lokale Geert Arend Roorda. Je merkt bij de VV Heerenveen de grote betrokkenheid bij sc Heerenveen. In de weekenden is sc Heerenveen het gesprek van de dag, iedereen is een groot fan en erg betrokken. Dat geeft een pracht gevoel!"

Legendarisch

Ik heb nooit een keuze gehad. Dat ik ging voetballen bij VV Heerenveen stond bij mijn geboorte al vast. Voor mijn vader was er slechts één echte voetbalclub in Heerenveen (eigenlijk in de hele wereld), en dat was VV Heerenveen. Mij werd van kleins af aan ingepeperd dat 'ons' shirt het mooiste en meest bijzondere was en dat Abe Lenstra, de beste voetballer ooit, van ons was. Hij was beter dan Johan Crujff, daar moest je trots op zijn! Met deze bagage werd ik als klein mannetje, eind jaren 70, het veld in gestuurd. Het is nooit de inspiratie gebleken om dan ook maar enige schijn van talent te etaleren.

Nu, vele jaren later eindigen mijn afstandsschoten nog regelmatig als inworp voor de tegenstander. De creativiteit in het hoofd waarborgt geen identieke uitvoering in de praktijk. Dus voortaan maar wat inhouden bij een vrije schietkans vanaf 45 meter. Toch zet ik de afstandspegel van Arie Haan tegen Italië op het WK van '78 niet uit mijn hoofd, ooit zal ik 'm ook zo maken! Het zal dan met 'VVH5' wel op een wat minder aansprekend podium zijn dan een WK.

'Volgens de definitie van een legende hoef je er alleen maar voor te zorgen dat er vele jaren later nog over je gesproken wordt'

Onze wedstrijden spelen zich af op de vroege zondagochtend, tegen het decor van een stil en verlaten dorp waar alleen de kerkklok en de kreten vanaf het sportpark de rust verstoren. Op deze velden worden legendes geboren! Volgens de definitie van een legende hoef je er alleen maar voor te zorgen dat er vele jaren later nog over je gesproken wordt. Over voetbalkwaliteiten hoeft het zeker niet te gaan. Zo doet de 'in het veld sigaar rokende spits op leeftijd' (tevens oud slijterijhouder in Heerenveen), binnen de club het nog steeds goed. Ook passeert regelmatig het verhaal over de 'comeback' van ... (ik zal zijn naam niet noemen) als keeper,

die in de laffe warming up van zijn eerste wedstrijd zwaar gebleeserd uitviel en de hervatting van zijn voetbalcarrière definitief vaarwel kon zeggen. Dat was de kortste comeback ooit (nul speelminuten).

De wedstrijdverslagen van toen we met negen man speelden, onze shirts vergeten waren, onze coach thuis lieten staan of tot 's avonds laat in het dorpscafé bleven hangen zal ik u besparen. Al deze verhalen ontstaan niet zonder de magische krachten van 'de kleedkamer', hier komen legendes tot leven. De kleedkamer is de kraamkamer van 'het verhaal'. Hier wordt over wedstrijdmomenten net zo lang doorgeouwehoerd (analyseren noemen we dat), totdat niemand meer weet hoe het echt zat en de heroïek pardoes zijn intrede doet.

Ik heb door de jaren heen heel wat 'kleedkamers' meegemaakt. Mijn afstandsschot á la Arie Haan zat er steeds niet bij. Komend seizoen zal ik het geouwehoer wat meer die kant opsturen, immers het gaat niet om de waarheid, maar om wat mensen geloven.

Zo kom ik weer terug bij mijn debuut op het oude sportpark van VV Heerenveen. Met het mooiste shirt ter wereld om mijn schouders en in de voetsporen van Abe Lenstra wist ik zeker, ooit ga ik scoren net als Arie Haan!

't Mantsje



Westra & Hoekema
Administratie- en advieskantoor

tot 50% besparen op uw accountantskosten

Tel. 0516-46 24 62 of 06-38 24 03 78

Vestigingen: Jubbega - Heerenveen

Internet: www.westra-hoekema.nl



info@vanbrusselwiebenga.nl
twitter.com/zwanyvanbrussel
vanbrusselwiebenga.nl

makelaardij
van Brussel Wiebenga

www.vanbrusselwiebenga.nl

t: 0513-651250
f: 0513-651375
K.R. Poststraat 28
8441ER Heerenveen

Zwany van Brussel Wiebenga
register makelaar taxateur

onroerende zaken, taxaties, adviezen




Nu korting tot 50%

OVERDIEP
HERENMODE



DRACHT 85 • 8442 BM HEERENVEEN
WWW.OVERDIEP-HERENMODE.NL

OFFICE
wij weten de weg in 2007 én 2010



- Basis PC-gebruik
- Outlook
- Windows
- Project
- Word
- Visio
- Excel
- ECDL
- Access
- MOS
- Powerpoint
- MCAS



www.edunoord.nl
058 233 07 77



**bij leo zijn
we al meer
dan vijf jaar
voor
oranje**



wettertoer 12 heerenveen leodeniwear.nl denimwear.nl

KANTOORINRICHTING MET AMBITIE



DEKAS
KANTOORSERVICE

Trekschuit 14, Heerenveen
Tel. (0513) 68 22 66



Wind
FINANCIËEL ADVIES

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
PENSIOENEN
FINANCIËLE ADVIEZEN



Van Maasdijkstraat 4, 8441 CM Heerenveen, Telefoon (0513) 62 41 95
E-mail info@windfinancieeladvies.nl, Website www.windfinancieeladvies.nl



Primer



LUCIENNE

Fok 53
8441 BN Heerenveen
Tel. 0513 622 182

Sieversstraat 6
8442 CG Heerenveen
Tel. 0513 626 990

TABAK
LEKTUUR
LOTTO
STAATSLOTEN
VOETBALKAARTEN




Voor een gezellig en/of intiem etentje.

Ristorante Pizzeria Paolo
Oude Koemarkt 4 Heerenveen

ook voor bezorgen, telefoon: 0513 62 30 98, www.ristorantepaolo.nl



MEXICAANS ARGENTIJNS STEAKHOUSE

El Pacho is de perfecte en sfeervolle locatie voor:

Feesten met Zuid-Amerikaanse live muziek, thema-avonden, personeelsfeesten, dansavonden, huwelijksfeesten, verjaardagen, spontane fiesta, cocktail fiesta en tapas fiesta!

Ook voor grote groepen hebben wij vele mogelijkheden. Zoals buffetten vanaf 10 personen en buffetten met onbeperkt eten. Of bijvoorbeeld de Cocktailparty en Tapasavond.



Inclusief Braziliaans Grill restaurant Casa del Brasil

Inclusief Braziliaans Grill restaurant en Tapaslounge

EL PACHO DEARSUM Dearsum Nr. 21 8644 VR Dearsum Tel.: (0515) 52 12 56	EL PACHO LEEUWARDEN Uniafbaart 6 8911 LB Leeuwarden Tel.: (058) 21 63 833	EL PACHO HEERENVEEN Achter de Kerk 12 8441 ET Heerenveen Tel.: (0513) 64 66 62	EL PACHO DRACHTEN Noordkade 32 9203 CD Drachten Tel.: (0512) 53 86 30
---	---	--	---

www.elpacho.nl info@elpacho.nl
www.casadelbrasil.nl www.tapentapaslounge.nl



NOVATECH
AUTO & INDUSTRIE PARTS
AUTO & INDUSTRIE PARTS

**AUTOMATERIALEN
GEREEDSCHAPPEN**

E-mail: info@novatech-aip.nl
Internet: <http://www.novatech-aip.nl>

Op onze website vindt u de
up-to-date voorraad
of bel 0513 – 68 12 00

Heerenveen
Steenwijk
Staphorst

PÈPÈ & COCO
eten & drinken

ACHTER DE KERK 10 8441 ET HEERENVEEN WWW.PEPECOCO.COM INFO@PEPECOCO.COM (0513) 64 51 50

**NIEUW
&
OPEN**

1920

1935

1955

1970

1980

1990

2000 — 2010

Wilbert Funcke (31), docent Aardrijkskunde en aanvoerder Heerenveen 1:

Op school is het 'meneer Funcke', op het veld 'Wilbert'



De 31-jarige Wilbert Funcke uit Heerenveen voetbalt vanaf het seizoen 2005-2006 in het eerste van VV Heerenveen. Hij is ruim vier jaar docent Aardrijkskunde aan de OSG Sevenwolden en geeft les op de locatie Fedde Schurerplein. "Een heerlijke uitdagende baan, kan lekker op de fiets naar het werk en dat bevalt me ontzettend goed."

"Op mijn 5e ben ik in Bolsward gaan voetballen bij RES, een logische keuze want ik kom uit een echte RES-familie. In de D'tjes heb ik nog twee jaar mogen proeven aan SC Heerenveen, een fantastische leerzame tijd. Gertjan Verbeek had toentertijd de dagelijkse leiding en ik werd getraind door Wilco Hellinga, Edwin Huizinga, Erik ten Voorde en Marcel Valk. Ik ben na de middelbare school eerst Toegepaste Geografie in Leeuwarden gaan studeren, later Sociale Geografie en Planologie in Groningen. Ik heb mijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald. Met dit diploma mag ik aan alle klassen lesgeven. Als docent op een middelbare school geef je les aan jongens die je ook tegen kunt komen bij VV Heerenveen. Zo kan het zijn dat een A1-speler bij je in de klas zit en op zondagmiddag in het eerste van VV Heerenveen meespeelt. Doordeweeks is het

dan 'meneer Funcke' en op het veld is het 'Wilbert'. Dat kan wel eens lastig en verwarrend zijn, maar tegelijkertijd ook enorm leuk!"

"Samen met mijn vriendin Anke zijn we zo'n vijf jaar geleden gaan zoeken naar een nieuwe woonplek. Onze woonplaats is Heerenveen geworden en ik heb gekozen voor VV Heerenveen. Ik ben nog wel gaan kijken bij Heerenveense Boys en VV Nieuweschoot, maar het gevoel bij VV Heerenveen was veel beter. Het Sportpark Skoatterwâld is een schitterend sportcomplex en in 2005 speelde VV Heerenveen tweede klasse KNVB, daar wilde ik graag bijhoren. Had niet direct in het eerste team een basisplaats, maar speelde regelmatig mee. Het sportpark Skoatterwâld heeft schitterende (trainings)velden, goede trainingsfaciliteiten en kleedaccommodaties."

"Ik kwam in het seizoen 2005-2006 en helaas ging het sportief gezien niet zo goed. Jammer, ik had gehoopt wat hoger te kunnen voetballen. Jongens gingen weg en er stond geen team. Verschillende spelers gingen naar een andere vereniging om toch hoger te voetballen. Na twee seizoenen zaten we inmiddels in de vierde klasse en kwam Guido Pen als trainer. Tijdens het seizoen 2007/2008 hebben we nog even geroken aan een periodetitel, maar eindigden uiteindelijk als vijfde. In het seizoen 2008-2009 zijn we gedegradeerd. We kwamen in de nacompetitie terecht en moesten voor handhaving uiteindelijk nog winnen van een club uit Groningen; Hunsigo. Daar verloren we over twee wedstrijden van en kwamen zodoende in de 'kelder' terecht."

"Ik vroeg me af; wil ik dit nog wel? Maar het voetbalspel is te mooi en na overleg met de trainer ben ik toch blijven voet-

ballen. Gelukkig maar want we zijn nu dit jaar kampioen geworden. Winnen en kampioen worden is geweldig en dat went nooit! We hebben een jong team en daar zit potentie in om weer eens wat hoger te gaan voetballen. Er komen dit jaar ook weer nieuwe jongens vanuit de jeugd bij. We krijgen een nieuwe trainer Dick Schuurmans met veel voetbalervaring. Dick Schuurmans heeft hoofdklasse gevoetbald en is met z'n 38 of 39 jaar ook jong. Volgens mij is dat goed. Verder geloof ik oprecht dat je het moet proberen met eigen VV Heerenveen jongens en niet met zogenaamde 'aankopen van buitenaf'. We hebben in de toekomst potentie genoeg in de jeugd. Het moet weer een eer zijn om in het eerste te mogen voetballen. Ik zie ook enkele jongens van ons team het een en ander doen bij de vereniging, zo creëer je ook binding met de club."

"De vraag of ik blijf voetballen; ik ben er nog niet uit. Voor

een lager team kiezen wil ik eigenlijk nog niet. Daar ben ik nog niet aan toe. Ik wacht nog even de jubileumwedstrijd af tegen SC Heerenveen. Dat lijkt me geweldig, ben erg benieuwd wie er meevoetballen bij SC Heerenveen. Daarna beslis ik wel of ik doorga. VV Heerenveen is een mooie vereniging, maar nog geen echte club. Er moet meer clubgevoel komen bij de leden. Ik kan wel genieten van de vele mensen die zich positief inzetten voor de vereniging. Zie dat dit steeds meer gebeurt. Volgens mij gaat VV Heerenveen de goede kant op, dat zie je, dat voel je. Ook de nieuwe wijk Skoatterwâld is goed voor de VV Heerenveen. Het clubgevoel is belangrijk voor een vereniging. Als ik uitgevoetbald ben kan ik me voorstellen dat ik nog wel bij VV Heerenveen iets blijf doen. Wat weet ik niet. Nu schrijf ik af en toe in het clubmagazine, dat is erg leuk. Dat voetbalveld zal wel altijd blijven kriebelen, ook als ik zelf niet meer actief voetbal."



Staannd boven vlnr: **Ronnie Ismaque, Lars Hokkelman, Albert Veen, Rudy Kras, Jeroen Osinga, Hylke de Vries**
 Staand midden vlnr: **Guido Pen, Almer Bosma, Peter Lamberts, Pieter Geerligs, Marcel Kwast, Steven Wuestenenk, Tobias Draaisma, Gerard Zandkuil, Harish Sharma, Bram van Kruistum**
 Zittend: **Johannes de Jong, Avinash Karia, Adis Huremovic, Nikola Zeljak, Dino Huremovic, Koen Zweerts, Peter de Vries, Giles Njoo, Wilbert Funcke.**

Op de foto ontbreken **Rik de Vries, Lammert-Jan Vogel en Serkan Asilioglu.**



**Amstel feliciteert
VV Heerenveen met het
90-jarig jubileum**



Ray-Ban VOGUE Persol
VERSACE D&G PRADA

BEENEN
brillen &
contactlenzen

Wettertoer 18/19, 8442 PC HEERENVEEN
0513 - 627 593
info@beenenbrillen.nl
www.beenenbrillen.nl




**Koeltechniek
Luchtbehandeling
Airconditioning
Service en onderhoud
Bevochtiging**

Postbus 266
7550 AG Hengelo Ov
Postbus 320
8440 AH Heerenveen
Tel. 074 2550710
Tel. 0513 640700
Fax 074 2550729
info@coolserve.nl
www.coolserve.nl

Groen door Heerenveen

**Vanaf heden is vervoer
binnen Heerenveen
Groen en Voordelig!**

**Lokaal vervoer:
(maximaal 2 euro per rit*)
0513 - 65 65 65**



OENEMA
heerenveen

*Kijk voor de voorwaarden op de website
www.groen door heerenveen.nl

VANAF NAJAAR 2010 VERWARMD DAKTERRAS



*Croissanterie
Lunchroom
Diner*



Wist u dat...

U bij La Fontaine sinds kort ook heerlijk kunt dineren? Kom langs en ontdek onze uitgebreide dinerkaart.

Naast onze dinerkaart kunt u natuurlijk ook nog steeds genieten van onze uitgebreide lunchkaart.

Kijk voor meer informatie en al onze gerechten op www.croissanterie.nl

maandag t/m woensdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag t/m zaterdag ook 's avonds open

Koffie met appelgebak

€ 4,30

het 2e kopje koffie gratis!

* Geldig t/m september 2010
Tegen inlevering van deze bon



*Uit eten is weer leuk!
3-gangen keuzemenu*

€ 22,50

* Geldig t/m september 2010



La Fontaine • Gemeenteplein 59 • 8442 MB Heerenveen • T (0513) 68 39 50 • F (0513) 68 33 78 • www.croissanterie.nl



Univé Dichtbij

Abe Lenstra Boulevard 2
8448 JB Heerenveen
Telefoon 0513-480500
E-mail dichtbij@unive.nl



www.unive-dichtbij.nl

Univé Dichtbij, méér dan verzekeren alleen