
De historie van Sportclub Elistha

2. Afdeling voetbal vanaf 1946 tot en met het einde van het seizoen 1969/1970

Het eerste clubblad van na de oorlog verscheen op 1 augustus 1946. Opvallend was het voorwoord van de burgemeester, de heer W.M.C. de Klijn. In dit clubblad werd aandacht besteed aan het 20 jarig jubileum van de sportclub.

Verder is opvallend dat in dit clubblad ook veel aandacht wordt gevraagd aan twee jonge spelers die naar Indië waren uitgezonden namelijk Herman Schuijl en Kub Willemsen

Het jaar 1947 werd het gloriejaar van de afdeling voetbal. Op 4 mei werd het eerste elftal - met vele talentvolle spelers; conditioneel getraind door mevr. Maters - kampioen van de 4de klasse K.N.V.B., dank zij een 3-0 overwinning op S.C.D. in Deest. Het elftal dat Elistha naar dit succes bracht bestond uit: Henk Kapel, doel; Kees Maters en Henk Peters, achter; Arie Derksen, Ben Greveling ("Smitje") en Wim van Dulm, midden; Jan Peters, Herman Schuyl, Wim Schuyl, Klaas Kuik en Jac. ("Kub") Willemsen, voor. De betreffende wedstrijd werd gespeeld op het terrein van Meijs aan de rijksweg noord.

Grensrechter was de onverwoestbare Bart Peters, die vele jaren de vlag volstrekt onpartijdig hanteerde en door elke scheidsrechter volledig werd gerespecteerd. In dat seizoen werden 14 wedstrijden gespeeld, waarvan er 13 werden gewonnen en eenmaal gelijk werd gespeeld. Doelcijfers 45-7. In het clubblad van mei 1947 wordt uitgebreid aandacht aan dit feit gevierd. Opvallend is dat we toen al beschikten over een supportersvereniging. Het feest werd gehouden in het Wapen van Elst.



1947. Elistha1 kampioen van de 4^e klasse K.N.V.B.

Staannd v.l.n.r. : Klaas Kuik, Henk Peters, Kees Maters, Ben Greveling, Jac. Willemsen, Wim van Dulm en leider Jac. Van der Sloot.

Zittend v.l.n.r.: Jan Peters, Henk Kapel, Wim Schuijl, Herman Schuijl en Arie Derksen

De historie van Sportclub Elistha

De promotiewedstrijden tegen V.V.O., R.V.W., N.A.S.C.G.W. en Nijmegen leverden geen plaats in de 3de klasse op, waaraan het wegens blessures ontbreken van Ben Greveling (spil) en Wim Schuyl (midvoor) niet vreemd was. Nadien bleef het eerste elftal nog wel een aantal jaren in de top van de 4de klasse meedoen, maar een kampioenschap werd niet meer behaald.

Opvallend was in die jaren dat naast Elistha, ook Spero, steeds in de bovenste regionen meedraaide. Er waren toen al aarzelende gesprekken over een fusie om tot een sterke vereniging in Elst te komen. Elistha ging hier zelfs mee akkoord maar Spero haakte op het laatste moment af.

Tot het jaar 1953 bleef de stemming bij de voetballers - bij een ledental van plm. 100 - opperbest. Er werd op en om het voetbalveld hard en met plezier gewerkt onder leiding van Jan van Eck en Herman Gerritsen, en ieder kreeg op tijd zijn natje en zijn droogje. Dit laatste erg vaak ten huize van Kees en Mient Maters.

Ook de inmiddels voorzitter geworden Wim Jansen van de Laak - de man van de droge humor - mag in dit verhaal niet ontbreken. Het clubblad, dat sinds 1948 werd geredigeerd door Chris van Holten, werd volgeschreven door auteurs met schuilnamen. (Jala, Cema, Alpino, Hako, Coco enz.).

De zware jongens van het derde elftal uit die dagen waren wijd en zijd bekend. Namen: o.a. Kub van Burk, Roel van Holten, Arie Coenen, Hogeweg, Nol Kapel, Kees van der Linden, Ko van der Sloot, Grad Straatman.

In het seizoen 1950- 1951 werden de A junioren kampioen. In dit elftal speelden vele spelers die later nog een belangrijke rol zouden gaan spelen bij Elistha. Als speler van het eerste elftal maar ook als bestuur- of commissielid



1951 – Junioren A kampioen.

Boven v.l.n.r.: Piet van Burk (leider), Toon Jacobs, Geert van Beers, Henk Frentz, Wim Hendriks, Henk Penraat, Eef Knipping, Toon van Burk, W.F. van der Wedden (leider).

Midden: Joop Gerritsen, Frits van der Wedden, Gerrit Hendriks.

Onder: Jan van der Wal, Arend Houtzeel en Henk de Bijl.

De historie van Sportclub Elistha

Uit 1951 dateert de jaarlijkse jeugduitwisseling met de voetbalvereniging O.S.C. uit Wormerveer. Bekende Elistha-namen in dit verband: Richard Kalteren en Willem van der Wedden. Aan Q.S.C. zijde was de grote animator de heer Pot, na diens overlijden opgevolgd door ons aller vriend Onno Westerhof.

In het seizoen 1952-1953 steeg het aantal voetballen plotseling naar 130. Vanaf dat tijdstip werd het organisatorisch moeilijker in ons wereldje. Meer leiders waren nodig en niet elke keus was even gelukkig. Niet ieder kreeg meer de aandacht die hij verdiende dan wel nodig had. Daarenboven hadden de heer en mevr. Maters inmiddels hun functies neergelegd, hetgeen een ernstig verlies betekende.



Het eerste elftal van Elistha in 1953.

Staannd v.l.n.r.: Bart Peters (grensrechter), Herman Schuijl, Wim van Deijzen, Henk Kapel, Joop Gerritsen, Piet van Burk (leider), Gerrit Hendriks (leider), Piet Willemsen en Joop Wouters.

Zittend v.l.n.r.: Wim Jansen, Adriaan Doeze Jager, Jan de Grote, Wim Schuijl, Chris van Holten, Joop van Leeuwen en Toon van Burk.

Toch sloegen velen de handen ineen om in het voorjaar 1955 een permanente kleedaccommodatie te bouwen op het sportpark "De Pas". Lang genoeg hadden de voetballers zich in een nissenhut en een oude spoorwagon moeten behelpen. Als voorbeeld even hoe de mannen zich na een wedstrijd moesten wassen.



De historie van Sportclub Elistha

De grote mannen bij de nieuwbouw: Henk Peters (steentjesactie). Willem van der Wedden, Jan van Eck, Herman Gerritsen, Antoon Welvaart, Wim Hendriks, en de zeer lange en zeer actieve Gerrit Jansen. (oud NS-er, later als caféhouder naar elders vertrokken). De hiervoor reeds genoemde heer van der Wedden was de man die in augustus 1955 een Elistha voetbalpool in het leven riep, welke uiteindelijk bleef bestaan tot de verschijning van de nationaal georganiseerde voetbaltoto. In datzelfde jaar werd de heer S. Levy voorzitter. Hij zou deze functie 15 jaren bekleden en was daarmee lang in jaren recordhouder als voorzitter.

Het eerste elftal, dat het seizoen 1954-1955 besloot met een plaats in de middenmoot van de 4de klasse K.N.V.B. bestond uit: Arend Houtzeel, doel; Chris van Holten en Jan Peters, achter; Jac. Willemsen, Herman Schuyl en Wim Jacobs, midden; Gerrit Hendriks, Piet Willemsen, Wim Schuyl, Joop Wouters en Toon van Burk, voor.

Het seizoen daarna eindigde het eerste elftal weliswaar op de 8^e plaats maar hoopvol was het kampioenschap van de A-junioren en een 2^e plaats voor de B.

Elistha beschikte in de vijftiger jaren vaak over een sterk A team. Zo werd de A1 kampioen in seizoen 1954/1955. In een vriendschappelijke wedstrijd aan het einde van het seizoen won dit team van het eerste elftal met 3-0.



Boven v.l.n.r.: Tommie Hendriks, Jan Jansen vd Laak, Dick Paul, Ton vd Wedden en leider Jan Peters.

Midden Nico Kempf.

Onder v.l.n.r.: Dick Huijgen, ? , Dik Penraat, Bert van Burk, Henk Huiberts, Nico de Boer en Piet van Burk.

De historie van Sportclub Elistha

Opvallend was verder de wijze waarop dat jaar het 30-jarig bestaan werd gevierd. Voor de junioren was er een toernooi op de zaterdag en op de avond was er een echte filmavond. Er werd een sportfilm vertoond waarbij wel een toegangsprijs moest worden betaald en wel fl. 0,50 per persoon. Op zondag waren er diverse sportwedstrijden en een "gezellig samenzijn" in de Vereniging.



● Dit elftal van Elistha voetbalde tot 1960 in de vierde klasse. Staande v.l.n.r.: Trainer T. Verheijen, Chris van Holten, Kees Maters, Henk Kapel, Henk Peters, Ben Greveling, Bart Peters (grensrechter). Geknield v.l.n.r.: Jan de Groot, Jan Peters, Wim van Dulm, Wim Schuyf, Klaas Cuyk, Henk Wouters en Arle Derksen.

Tot het seizoen 1959-1960 handhaafde Elistha zich goed, doch toen kwam de grote klap. De elftalcommissie, met 136 voetballeden achter zich, besloot tot drastische verjonging van het eerste elftal. Het bleek alras dat de jeugd het moeilijk zou krijgen. Gebrek aan ervaring en minder gelukkig samenspel tussen trainer en spelers maakten dat de ploeg in de te laat ingezette eindsprint 1 puntje te kort kwam voor handhaving in de 4de klasse. Zo moest Elistha na 30 jaren terug naar de "onderafdeling". In deze bijzonder zware Afdeling Nijmegen, belandde Elistha in de eerste klasse en heeft daar lang gespeeld. Jaarlijks eindigde het eerste elftal in de kopgroep, maar we hebben lang moeten wachten op de eindstoot, welke ons weer in de hoofdklasse zou brengen.

De historie van Sportclub Elistha



Elistha B junioren die in 1962 kampioen werden.

Staan v.l.n.r.: Bart Huygen (leider), Dick Vermazen, Gerrit Janssen, Ko Janssen, Wim Swaan, Dick Brouwer, Hans Peters van Neijenhof, Richard Kalteren (leider).

Zittend v.l.n.r.: Henk Polman, Jan Nab, Wim Wassink, Dries Hoogakker en Frits Ditmer.

In de zestiger jaren waren de resultaten van het eerste elftal weliswaar niet altijd optimaal maar een ander onderdeel van de vereniging floreerde echt namelijk de feestcommissie. Naast de organisatie van de bekende Sint-Nicolaasavonden werden ook carnavalsavonden georganiseerd die druk (en verkleed) bezocht werden. Wie herinnert zich niet Appie Gerritsen en Gerrit Hendriks (Wzn) die avond naar avond alle leden bezochten voor geldinzamelingen.

Het seizoen 1964-1965 werd afgesloten met een kampioenschap voor de A-junioren. Ze waren de enigen dat seizoen. Bekende namen uit dat team waren Klaas Holtrop, Gerrit Mulderij, Frits Ditmer, Henk Hendriks, Dries Hoogakker en Rinie van Ralen. Het eerste elftal, dat getraind werd door Chris Steenmeijer eindigde als 6^e in de hoofdklasse.

De historie van Sportclub Elistha

In 1966 bestond Elistha 40 jaar.

Dit werd gevierd met een receptie en een feestavond in het Wapen van Elst.



Het bestuur tijdens de receptie. V.l.n.r. : Wim Schuijl, Cris van Holten (secretaris), Sem Levi (voorzitter), Jan van Eck (penningmeester) , onbekend.

Ze worden gefeliciteerd door de heer en mevrouw Jansen vd Laak.

Het jubileum werd afgesloten met een feestavond en een cabaretvorstelling.



Ook hier waren vele bekende Elistha mensen aanwezig. Op de onderste rij zien we de heer en mevrouw Schutter, Mien Maters en de heer en mevrouw Jansen vd Laak.

De rijen daarachter Wim Schuijl, Jan Peters, Herman Arentsen en Jan van Eck, allemaal met echtgenote. Verder op de derde rij Bart Peters en op de vierde rij Gerrit Hendriks en Wim Hendriks ook met echtgenotes. Op de vijfde rij zien we nog Cees van Ooijen.

De historie van Sportclub Elistha

Overigens verdienen de jongens die op 24 mei 1970 zorgden voor het kampioenschap van de 1e klasse, door een 5-0 zege op V.V.L.K., hier met ere genoemd te worden, t.w. Noel Hermsen doel; Frits Stroomberg, Jan Hofs, Dick Gerritsen, Jan van de Brenk, achter; Gerrit Mulderij, Henk Polman en Hans Claassen, midden; Henk Wouters, Henk Hendriks en Dick Vermazen, voor. Coach: Herman Schuyl.



Elistha 1 behaald het kampioenschap van de 1^e klasse afd. Nijmegen in 1970.

*Staannd v.l.n.r.: Drikus Vermazen, Frits Stroomberg, Hans Claassen, Gerrit Rijndertse (leider), Henk Polman, Jan Hofs, Herman Schuijl (trainer), Noel Hermsen, Jan van de Brenk, Bernard Rijndertse (grensrechter).
Zittend v.l.n.r.: Dick Vermazen, Dick Gerritsen, Wim Lommert, Gerrit Mulderij, Henk Wouters, Wim Hendriks, Klaas Holtrop en Henk Hendriks.*