

80



JAAR

Kort overzicht van de geschiedenis van RKSVDriel in de jaren 1945-2025

Een beknopt overzicht van het 80-jarig jubileum en een korte doorkijk van de geschiedenis van RKSVDriel



Voorwoord

De laatste muziektonen vervagen in het rumoer van de vertrekkende bezoekers.
De feestvierders worden bedankt en de lichten worden gedoofd.
Een laatste: AJU, klinkt in het donker van de avond.
Het 80-jarig jubileumfeest is ten einde.
De rust op het sportpark keert weer.
De rust duurt voort, het feest lijkt geheel uitgedoofd.
Komt er niks meer?
De stilte duur voort.
Geen initiatief voor een blijvende herinnering.
Zo zal het jubileumlicht toch niet doven??

In de vluchtige wereld van sociale media vervliegen gebeurtenissen met de belevingen van de nieuwe dag uit het actieve geheugen.
En daarmee naar de vergetelheid.
Een blijvende herinnering die er niet is, maakt het 80-jarig jubileum tot een wazige schim in een geblust collectief geheugen.

Om nog iets als naslagwerk voor ons nageslacht te behouden werd ingezet op verzameling van feiten en foto's. Eenvoudige oproepen en persoonlijke benaderingen bleven lang zonder resultaat.
Dus zelf maar op zoek.

Een vermoeiende tocht langs vele loketten bracht uiteindelijk wel wat informatie ten burele. Deze informatie is gebundeld in dit boekwerkje.
In combinatie met een doorkijkje in de historie, vanaf de oprichting tot heden, van bijzondere gebeurtenissen, hoopvolle initiatieven en gevestigde instituten, hopen we dit 80-jarig jubileum de plaats in de verenigingsgeschiedenis te geven die het verdient.

Al zal menigeen het zien als surrogaat voor het toen zo noodzakelijk afgelaste 75-jarig jubileum.
Omzien in: 'hoe zou het toen geweest zijn' laten we achter ons.
Vandaag 19 oktober 2025 is de 80e verjaardag en moet gevierd worden.

Wij doen dat met dit boekwerkje, hoe bescheiden de bijdragen ook zijn gebleven.

Veel leesplezier.

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
Het jubileumweekend 2025.....	4
Het jubileumprogramma.....	5
Vorbereidingen.....	6
538 DJ's ON TOUR.....	7
Gezins- en spellendag.....	8
Hollandse avond.....	10
Reünie.....	11
Wedstrijd BC SV Driel - BC Vitesse.....	15
Rood-Wit party.....	16
Wedstrijd oud Driel - Oud Spero.....	17
Van jubileum naar historie.....	18
Oprichting en ontstaan van de vereniging.....	19
Accommodatie door de jaren heen.....	20
Businessclub SV Driel.....	25
Damesvoetbal.....	29
Grote wedstrijden RKSv Driel.....	30
Onze vrijwilligers.....	33
Verbondenheid RKSv Driel - Poolse Brigade.....	38
Jubilea RKSv Driel.....	42
Kledingpresentatie.....	44
Kampioenschap diverse teams van RKSv Driel.....	45
Een jubileum om nooit meer te vergeten.....	49
Verantwoording.....	50

Het jubileumweekend 2025

In 2019 werd een commissie samengesteld om de festiviteiten te organiseren voor het 75 jarig bestaan van onze club. Op 19-10-2020 zou dat jubileum een feit zijn en het plan werd opgepakt om evenals het 50 jarig bestaan, een weekend te organiseren in mei.

De commissie ging aan de slag, artiesten, tent, toiletvoorziening ed. werden geboekt en vastgelegd. Echter het feest werd in het voorjaar van 2020 geschrapt (Corona). alle contracten en contacten werden een jaar in de ijskast gezet, dan maar in 2021. Echter corona bleef nog even en ook in 2021 werd het feest geschrapt.

Nu werden alle contracten en overeenkomsten echter verscheurt, einde feest.

In 2024 werd echter weer opnieuw een commissie samengesteld, die dan maar aan het 80 jarige jubileum aandacht moest besteden.

We bestaan op 19/10/2025 dan 80 jaar. Om een feestweekend te houden werd echter weer gekozen voor de maand mei, dit keer geen uitgebreid weekend, maar vrijdag, zaterdag, zondag van de laatste competitiewedstrijden.

De commissie ging meteen aan de slag met het bestaande draaiboek. De gemeente heeft tegenwoordig echter zeer veel aanvullende eisen en zo moest toch nog het nodige worden geregeld (vergunningen, veiligheid ed.) Ook het sportpark moest nog worden opgeknapt, maar met de inzet van veel vrijwilligers is dit gelukt.

Het feestweekend, bestaande uit vrijdag 538 disco, zaterdag overdag de nodige spellen en spelen voor alle leden en zaterdagavond een Hollandse avond en zondag, voetbal en een reunie voor alle leden en oud-leden van de RKSVDriel.

Voor de reunie werden vele foto's en filmbeelden verzameld, een groot aantal werd op zondag middag tentoongesteld in de feesttent.

Op 16 mei 2025 startte de feestelijkheden, een weekend vol amusement.

Het was een zeer sfeervol en aangenaam feest. Driel 2 (zondag) werd nog even kampioen en hoe het met Driel 1 afliep weet u inmiddels.

Al met al een geslaagd feestweekend waar velen een steentje aan hebben bijgedragen.

Een woord van dank aan alle vrijwilligers en sponsoren in wat voor een functie dan ook.

Het jubileumprogramma

Programma JUBILEUM FEESTWEEKEND



80
1945 - 2025

in de **smepro** feesttent op sportpark RKSVDriel

VRIJDAGAVOND 16 MEI

538
DJ'S ON TOUR

ZATERDAG 17 MEI

RKSVDriel gezins- en spellendag

HOLLANDSE AVOND met o.a

Yves Berendse



Robert Pouwels

Rutger van Barneveld



Yves Berendse

ZONDAG 18 MEI

Reünie leden en oud-leden

RKSVDriel 1 - Spero 1

Wedstrijd BC Driel - BC Vitesse

ROOD&WIT PARTY

va 15:30 uur afsluiting jubileumweekend m.m.v. orkest Summerland

Mede mogelijk gemaakt door:



Albert Heijn
Ger Koopman



hypotheekhuys



WEIJERS
RIJOLTECHNIEK



HOOFDSPONSOR RKSVDRIEL



Vorbereidingen

Om te zorgen dat het hele jubileum feest een succes wordt, moet er natuurlijk nog wel het een en ander gebeuren.

Wat te denken van het opbouwen en inrichten van de feesttent, de bar moet uiteraard ook bevoorraadt worden.

Kortom ook hier zijn bergen met werk verzet door onze hardwerkende vrijwilligers



538 DJ's ON TOUR



Gezins- en spellendag

In het kader van ons 80 jarig jubileum werd er op zaterdag 17 mei een spellen circuit voor onze leden en teams georganiseerd.

Onder een stralende zon vond het spectaculaire Spellen Circuit van RKSVDrieland plaats.

Het hele evenement stond in het teken van plezier, samenwerking en sportieve gezelligheid.

Teams gaven het beste van zichzelf tijdens de verschillende spellen.

Met name de Sweeper en de Voetbal rodeo waren erg in trek .

Deze spectaculaire spellen zorgde voor hilarische taferelen en trok veel bekijks van zowel deelnemers als toeschouwers.

Het plezier spatte eraf...ook bij de vrijwilligers achter de knoppen overigens.

Na het afleggen van het circuit werd iedere deelnemer beloont met een heerlijk ijsje en een unieke RKSVDrieland sleutelhanger.





Hollandse avond

Na de discoavond van vrijdag was het zaterdagavond de beurt aan een ander soort publiek. Uiteindelijk is het met zo'n feestweekend toch: voor ieder wat wils. Zo werd de overvolle feesttent op zaterdagavond door oer Hollandse artiesten op hun wenken bediend met muziek van eigen bodem. Het veelkoppige publiek vond het prachtig en als het maar even kon dan ondersteunden zij de artiesten met galmende echo's. Een feest voor artiesten en publiek werd het en uiteindelijk een prettige dolle avond die eigenlijk voor iedereen tekort duurde.



Reünie

Zondagmorgen stond de reünie gepland waar oud leden en andere belangstellenden elkaar konden ontmoeten om bij te praten over al hetgeen de afgelopen jaren gepasseerd was.

Oud voorzitter Arnold Peters hield de openingspeech.



Goedemorgen vrienden en vriendinnen welkom op de 80ste verjaardag van onze RKSVDriël.

Een bijzonder welkom voor de dames. Jullie stonden waarschijnlijk twee uur geleden nog in paniek voor de kast te chagrijnen met: “ik heb niks om aan te trekken.” Maar het is toch goed gekomen, mijn complimenten.

Toen ik het verzoek kreeg om deze toespraak te houden was ik vereerd en zei meteen ja.

Daarna pas zag ik een paar beperkingen. Eerste probleem is, ik heb weinig tijd, ik moet vóór de wedstrijd tegen Spero klaar zijn.

Over de geschiedenis van onze club is al een uitstekend boek geschreven door Willy Ederveen 100 jaar voetbal in Driël. Daar zijn nog 10 exemplaren van te koop en Willy loopt hier wel ergens rond. Omdat ik van die 80 jaar zelf al 63 jaar lid ben moet ik ervoor waken dat het niet te veel over mij gaat.

Dat zal niet helemaal lukken.

Laat ik het eens over het lidmaatschap hebben. Veel voetballers zeggen hun lidmaatschap op als ze stoppen met actief voetballen.

Dat is toch een beetje raar. Want om te kunnen voetballen zijn er bestuursleden, trainers, leiders, scheidsrechters, terrein-knechten, schoonmakers, kantine vrijwilligers nodig en kun je ook nog gratis douchen.

Daarvoor is contributie alleen niet genoeg. Als tegenprestatie kun je het best vrijwilligerswerk doen, maar blijf bij de club als niet-spielend lid.

Het bestuur roep ik nu al op om ook een speldje te ontwerpen voor 70 en 75 jarig lidmaatschap. En na 75 jaar zou het gratis moeten worden.

Wat is er veel veranderd. De 70 plussers onder ons, herinneren zich nog het veld achter de dijk. Water oppompen om je daarna met koud water te kunnen wassen. Douchen was geen optie. Veel mensen hadden thuis niet eens een douche. Zaterdag ging je in de teil en na elk kind

kwam er een ketel warm water bij. Begin jaren zestig is ons huidige sportpark ontstaan.

De jongens uit de omgeving, Janssen, te Dortsthorst, Elbers, Goldsmid. Lamers en ondergetekende hadden de velden al ingewijd vóór ze waren aangelegd. Toen liepen er de schapen van Arnd de Weijer (Soep), die daar vaak niet blij mee was.

En kijk nu eens om je heen. Wat is die schapenwei gegroeid.



Onze club staat er goed voor. Ze groeit als kool en nadert het aantal van 1000 leden. Wat ook weer uitdagingen meebrengt. De privatisering uit de jaren 90 is goed opgepakt en we verdienen nu deels zelf wat de gemeente destijds moest uitgeven aan anderen.

Dat kan alleen met -alweer- vrijwilligers. Altijd weer komt het aan op vrijwilligers. Een goed voorbeeld is Driel-Ajax, wie herinnert zich dat niet.

Zelfs Ajax herinnert zich dat nog. Meer dan 150 vrijwilligers hebben zich toen ingezet.

Velen hadden al kaartjes gekocht en de meesten zagen door hun werk niks van de wedstrijd. Hoewel is gezegd dat ze het geld konden terugkrijgen, was er niemand die dat heeft gedaan. Ze hadden genoeg aan het trotse gevoel dat ze samen iets groots hadden neergezet.

Daar werd ik toen toch even stil van. Dat gevoel van samen presteren is veel meer waard dan geld.

Uiteindelijk wil ik toch enkel persoonlijke ervaringen met jullie delen.



De eerste.

Door mijn toevallige ontmoeting destijds in De Meer met commercieel directeur Arie van Eijden haalden we de wedstrijd tegen Ajax binnen.

Dat was voor ons als bestuur superspannend. Ajax kostte 30.000 gulden en we hadden geen cent.

Uiteindelijk hielden we meer dan 25.000 gulden over.

Op grond van de goede organisatie en hulp van vele vrijwilligers heeft Driel sindsdien tegen diverse topclubs gespeeld. Welke amateurclub van ons niveau kan zeggen tegen de top vier van de eredivisie te hebben gespeeld en nog een hele rits andere betaalde clubs.

Dat is toch heel bijzonder!

Op voorspraak van Arie van Eijden, enkele enthousiaste ondernemers en zeker ook Ronald Linsen, de huidige voorzitter, kwam de businessclub tot stand. Hoewel door sommigen daar lacherig over werd gedaan, bestaat die inmiddels al zo'n 30 jaar en is uitgroeid tot ruim 60 leden. Tel eens even uit hoeveel steun die al aan onze club hebben geleverd.

Dat moeten we als clubleden, maar ook als Drielse gemeenschap koesteren en waarderen.

De tweede.

Tijdens de wedstrijd BVC – Driel stond ik achter de goal toen Tonnie van Rooijen dwars door het net schoot. Naast mij een politieagent. De scheidsrechter keek hem vragend aan en hij schudde nee. De goal werd niet toegekend. Vandaag de dag zou die agent zijn gemolesteerd. Tonnie heeft wraak genomen. Hij heeft Ineke, het mooiste en leukste meisje uit Beek ontvoerd en is er mee getrouwd.

De derde.

De eerste betaalde voetballer van onze club is volgens mij Wim Menting. In de beslissingswedstrijd tegen Victoria Afferden maakt hij de eerste van de vijf goals. Toen nog als rechtsbuiten. Zijn vader stormde het veld in en drukte hem 10 gulden in de hand.

De vierde.

De kampioenswedstrijd in 1973 uit tegen sc Zoelen. We moesten gelijkspelen om kampioen te worden en stonden met de rust met 2 – 0 achter. Na de rust werd het 2 -1.

Misschien kwam het omdat Toon Hendriks de tegenstander de ene krat bier na de andere belofde maar vlak voor tijd werd het toch nog 2-2.

Dat was een miraculeuze gelijkmaker. Nico Scheers, supersnel met een loeihard schot schoot binnenkant paal, binnenkant paal en toen bijna voor de derde keer binnenkant paal. En daar stond ik.

De bal ging vanzelf over de doellijn, maar omdat ik er bij stond kreeg ik de goal op mijn naam.

Stond de volgende dag ook in de krant. We waren kampioen!

Een paar honderd Drielenaren doken uit vreugde bovenop mij en de dienstfiets die ik toen droeg heb ik nooit meer teruggevonden.

Vrienden en vriendinnen van de rksv, onze club neemt een zeer belangrijke plek in, in onze Drielse gemeenschap. Zelfs ook in die van De Schuytgraaf. Ze verdient dus de steun van ons allen, in woord en in daad. Zorg ervoor dat ons nageslacht dat kan nazeggen. Dan kunnen die over pakweg 50 jaar ook sterke verhalen vertellen uit hun tijd zoals wij dat vandaag ook gaan doen. Fijne, gezellige rksv Driel. Bedankt voor het vele goede wat wij mochten meemaken. Van harte gefeliciteerd met je 80ste verjaardag en nog vele gezonde en gelukkige jaren.

Hiep hiep hoera. Hoera, hoera.

Ik wens jullie een fijne dag.





Al voor, maar ook nog tijdens de reünie was een oproep gedaan aan leden die op een grote groepsfoto van de jeugdteams stonden om zich op de dag van de reünie te melden voor een actuele foto.

Van de 37 leden van toen melden zich 13 leden.

Zij werden met deze foto vereeuwigd.

Wedstrijd BC SV Driel - BC Vitesse

Tijdens het jubileumweekend van RKS SV Driel, stond ook een wedstrijd van de BusinessClub SV Driel op het programma.

Voor de wedstrijd was er eerst een gezellige ontmoeting in de kantine, waar beide teams onder het genot van een drankje en een heerlijk broodje naar de wedstrijd konden toeleven.

Om half één, blies Jan van Zadelhof op zijn fluit, om de wedstrijd te laten beginnen. De routine binnen het team, had snel kijk op de wedstrijd.

Businessclub Vitesse ging voortvarend van start, en probeerde ons te overlopen.

We lieten ze echter een beetje uitrazen, en pakte snel het initiatief.

Voor rust kwamen we dan ook verdiend aan de leiding, na een aanval over veel schijven.

De uiteindelijke eindstand kwam op 4 -4.

Businessclub Driel kan terugkijken op een geslaagde middag, tijdens dit grandioze jubileumweekend.



Rood-Wit party

Tijdens de rood-witten party op zondagmiddag werd de muziek verzorgd door het alom bekende orkest Summerland.

Op de tonen van hun muziek kon er gedanst gesjans en leut gemaakt en natuurlijk gedronken en bijgekleet worden.

Of alle onderdelen evenveel tot uitvoering zijn gekomen??

Hoewel de publieke belangstelling niet het niveau haalde van de zaterdagavond, was het een gezellige boel en uiteindelijk een mooie afsluiting van het feest-/jubileum-weekend.



Wedstrijd oud Driel - Oud Spero



Van jubileum naar historie

In de voorgaande pagina's werd u meegenomen in het feestgedruis van het weekend in mei 2025 bij het tachtig jarig bestaan van de vereniging. De geboortedag ligt echter in oktober.

19 oktober 1945 is de geboortedag en derhalve is 19 oktober 2025 de dag om de 80e verjaardag te vieren.

En om even stil te staan bij wat er zo al aan gebeurtenissen zijn gepasseerd die een herinnering waard zijn.

Een doorkijkje in vogelvlucht zogezegd vanaf de oprichting tot het hedendaagse.

Dat dit maar een zeer beperkte in mootjes gehakken doorkijk is, is inherent aan de vluchtigheid van hedendaagse media.

Een media met een zeer korte spanningsboog.

Het moment is er, het houdt je kortstondig bezig en het wordt vervangen door de nieuwste actualiteit. "Vandaag is morgen toekomst en morgen is vandaag verledentijd. Met deze beperkte terugblik op het feestweekend en een doorkijkje van toen naar nu, onttrekken we deze heugelijke en bijzondere gebeurtenis aan de klauwen van de vluchtigheid en raakt het niet de vergetelheid.

Ook al is deze versie van het jubileum "boekje" geen tafel- maar een digitale uitvoering. Op deze manier krijgt het jubileumboekje bij het 40 jarig jubileum toch nog een passende opvolger als 80 jarige.

Oprichting en ontstaan van de vereniging

RKSV Driel is op 19 oktober 1945 opgericht op initiatief van pastoor Poelman en dhr. A.J. Kock (hoofd van de RK jongensschool).



Pastoor Poelman



A.J. Kock

Zij werden hierin bijgestaan door de heren:
J. Maassen, G. ten Westenend, W. Hoogsteder en A. Baltussen.



J. Maassen



G. ten Westenend



W. Hoogsteder



A. Baltussen

Dankzij hun tomeloze en vasthoudende inzet werd er een stevige basis gelegd voor de vereniging die dit jaar (2025) dus al 80 jaar bestaat.

De eerste velden lagen in die tijd achter de dijk in de uiterwaarden (foto rechtsonder) en werden gehuurd van steenfabriek Terwindt. (contract linksonder)



Accommodatie door de jaren heen

Vanaf de oprichting in 1945 werd er gespeeld op de weilanden achter de dijk. In 1948 werd er een bescheiden kleedaccommodatie gebouwd op de zomerdijk.

Nadat Rijkswaterstaat het oog had laten vallen op deze uiterwaarden voor de bouw van het stuw- en sluiscomplex, werd in 1963 het sportpark (bestaande uit 2 velden) aan de Dorpsstraat betrokken.

In 1964 werden kleedkamers gebouwd met de luxe van warm water.

In 1969 werd het park uitgebreid met een gravelveld voor de trainingen en vele jaren later kwamen daar nog het C veld en D veld (nu beide voorzien van kunstgras) nog bij.

Begin jaren zeventig werd de kantine gebouwd en er werden vier nieuwe kleedkamers met scheidsrechtersruimte

gerealiseerd.

Deze kleedruimten werden in 2007 weer vervangen door de huidige kleed- en opslagvoorzieningen.

Tussendoor vonden diverse aanpassingen en uitbreidingen plaats, waaronder het jeugdhonk en de nieuwe bestuurs- en vergaderlocaties en de warme en koude-privatiserings ruimten.





Kleedkamers jaren 70



1972 Kantine aanbouw



1991 Jeugdhonk



2006 Nieuwbouw kleedkamers



1972 Kantine



2007 Kleedkamers



2007 Kleedkamers



2007 Kleedkamers



2007 Kleedkamers



1991 Jeugdhonk



1972 Kantine



In 1983 wordt, op initiatief van de jeugdcommissie, het eerste jeugdhonk gebouwd. Een houten gebouw dat tegen de kantine wordt aangebouwd. De naam "Ons Stekkie" was mede bedoeld om aan te geven dat de groeiende jeugdafdeling een eigen plekkie wel verdiende. Later werd de houten uitvoering vervangen door een stenen uitbouw zoals die nu nog aanwezig is.

Globale plaats velden voor de stuwwerkzaamheden





Businessclub SV Driel

BusinessClub SV Driel is 14 september 1995 opgericht.

Zij onderhoudt nauwe contacten met voetbalvereniging RKSVDriel



“Op voorspraak van Arie van Eijden, enkele enthousiaste ondernemers en zeker ook Ronald Linsen, de huidige voorzitter, kwam de businessclub tot stand.

Hoewel door sommigen daar lacherig over werd gedaan, bestaat die inmiddels al zo'n 30 jaar en is uitgegroeid tot circa 60 leden.

Tel eens even uit hoeveel steun die al aan onze club hebben geleverd.

Dat moeten we als clubleden, maar ook als Drielse gemeenschap koesteren en waarderen.”

(citaat uit openingsrede van Arnold Peters tijdens de reünie)

Businessclub SV Driel kent een tweeledig doel. Enerzijds is er de structurele ondersteuning van RKSVDriel om verdere groei van deze dorpsclub te realiseren, de middelen dienen het algemene doel van de vereniging zoals verbetering van haar accommodatie.

Hierdoor is RKSVDriel erin geslaagd om in de loop der jaren de uitstraling verder te verbeteren.

Voordeel hiervan is, dat Businessclub SV Driel op deze positieve ontwikkeling kan meeliften.

Het andere beoogde doel van Businessclub SV Driel was om in samenwerking met RKSVDriel een platform te creëren waar de zakenmensen op een informele manier met elkaar contact onderhouden om zo hun zakelijke activiteiten te kunnen uitbreiden.

Deze formule is succesvol gebleken, de samenwerking heeft geleid tot een win-win situatie voor beide verenigingen.

Businessclub SV Driel ondersteunt voetbalvereniging RKSVDriel. Voorwaarde is wel dat deze ondersteuning de voetbalvereniging als geheel dient. Het bestuur van RKSVDriel kan jaarlijks een verzoek indienen voor een financiële ondersteuning.

Op deze manier heeft RKSVDriel al heel veel op hun accommodatie kunnen realiseren, waarbij de werkzaamheden door hun vrijwilligers worden uitgevoerd.

Deze combinatie blijkt uitstekend te werken, want hierdoor is de accommodatie van RKSVDriel enorm verbeterd in de loop der jaren.

Projecten..

1996 Elektronisch scorebord
1997 Kantine meubilair
1997 Kleding kantinemedewerkers
1998 Aanbouw entree kantine
2002 Aankleding hoofdveld
2003 Keukenapparatuur
2004 Vrieskist en wasmachine
2007 Nieuwbouw kleedaccommodatie
2008 Vernieuwing keukenapparatuur
2009 AED met cursussen
2009 VIP tent Driel -Vitesse

2010 VIP tent 65 jarig jubileum
2011 Aanschaf koel-/vriescel
2012 Meubilair bestuurskamer
2014 Vernieuwing plafond kantine
2016 VIP tent Driel- Feyenoord
2017 Verbouwing bar/kassasysteem
2018 Overkapping BC Driel passage
2019 Verbouw keuken
2024 Terras / invalidentoilet
2025 Spellenmiddag jubileum



Scorebord



Keukenapparatuur



Meubilair



VIPtent



Dug out



Camp Nou



Defibrillator



Opening BC passage



BC Driel vs Driel



BC Driel 2007



Toernooi 2007

Damesvoetbal

In het najaar van 1971 was het eerste damesteam van RKSVDriël een feit. Al in het eerste jaar van hun bestaan werden ze kampioen in competitieverband. Aansluitend werden ze ook nog kampioen van de afdeling Arnhem. Al deze kampioenswedstrijden leverde voetbalster Jennie de Wild een uitnodiging op voor de voorlopige selectie van het Nederlands dameselftal.



Damesteam 1972

Op dit moment beschikt RKSVDriël over 6 meiden-/damesteams:

- MO13-1
- MO13-2
- MO17-1
- MO17-2
- Dames 1
- Dames 30+



Grote wedstrijden RKSVDriel

In de Gelderlander van 21 juli 2025 staat een artikel over 25 jaar profs op bezoek in de Betuwe.

Zeker een fantastisch affiche. Om het nog mooier te maken: de eerste semiprofs werden al in de jaren zestig van de vorige eeuw op het sportpark ontvangen.

Waren het eind jaren zestig de Scandinavische overwinteraars, in de zeventiger en tachtiger jaren kwamen hier Engelse en het eigen FC Wageningen hun voetbal-kunsten vertonen.

Totdat in de negentiger jaren Ajax Amsterdam een nieuwe forse zwaai aan deze voetbaltraditie kwam geven.

Vanaf 2000 weten, naast traditionele Nederlandse profclubs, ook internationaal gerenommeerde clubs ons sportpark aan de Dorpsstraat te vinden.

En als onze grasmat grandeur het niveau uit het verleden weten te behouden dan zullen er ongetwijfeld nog meer internationale wedstrijden te zien zijn.



1993 Ajax



2016 Feyenoord



2003 De Graafschap



2010/11 AGOVV



2001 AZ



2009 PSV



2010 Vitesse



2000 Athletic de Bilbao

Overzicht van alle (inter)nationale wedstrijden.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1969 RKSVDriel - Billings IF | 2014 Vitesse - Levante UD |
| 1970 RKSVDriel - FC Vine Rovers | 2015 Vitesse - Dundee United |
| 1971 RRKS Driel - Billings IF | 2016 RKSVDriel - Feyenoord |
| 1972 RKSVDriel - FC Jacobsstad | 2016 PSV - Queens Park Rangers * |
| 1986 RKSVDriel - FC Wageningen | 2016 Vitesse - KV Oostende |
| 1993 RKSVDriel - AFC Ajax | 2017 Vitesse - KV Oostende |
| 1994 RKSVDriel - Brösarp IF | 2017 Vitesse - FC Emmen |
| 2000 RKSVDriel - Athletic de Bilbao | 2018 Al Nassr - Baniyas |
| 2001 RKSVDriel - AZ | 2019 Vitesse - Sivasspor |
| 2002 RKSVDriel - AZ | 2019 RKSVDriel - Al Jazira Club |
| 2003 RKSVDriel - De Graafschap | 2019 Vitesse - Sivasspor |
| 2004 RKSVDriel - Vitesse | 2021 Vitesse - OFI Kreta |
| 2004 Vitesse - FC Litex | 2022 Vitesse - OFI Kreta |
| 2005 RKSVDriel - Vitesse | 2023 ADO - VVV |
| 2006 RKSVDriel - NEC * | 2023 Vitesse - Patro Eisden |
| 2006 RKSVDriel - AGOVV | 2024 Vitesse - PAOK Saloniki |
| 2007 RKSVDriel - Vitesse | 2024 Ajax - Olympiakos |
| 2008 Vitesse - Aberdeen | 2024 NEC - Olympiakos |
| 2009 RKSVDriel - PSV | 2025 Vitesse - Kaizer Chiefs |
| 2010 RKSVDriel - Vitesse | 2025 Telstar - Samsungspor |
| 2010 Vitesse - Hibernian | 2025 Alemere City - Samsungspor |
| 2014 Vitesse - Sparta | * Wedstrijden werden verboden door gemeente |



Onze vrijwilligers

Vanaf de oprichting in oktober 1945 steunt de vereniging op de arbeid en inzet van vrijwilligers.

Zonder hen zouden de oprichters en alle geledingen nadien nooit hebben kunnen realiseren wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.

Hen komt de meeste eer toe.

Door de jaren heen zijn zij de ankerplaats, de voorgangers, de initiators, de instandhouders en de doeners van de vereniging. Zij vormen de aders waardoor het bloed vloeit naar het kloppend hart van de vereniging.

Hen komt gezamenlijk een plekje toe op het grote plateau van ereleden.











Verbondenheid RKSVDriel - Poolse Brigade

Iedere inwoner van Driel zal ongetwijfeld weten dat de clubkleuren van RKSVDriel bestaan uit wit en rood.

Ons clubblad heet dan ook “De Rood Witten”.

Eigenlijk zou dit “De Wit Rode” moeten zijn, maar dat klinkt niet zo vlot en mooi.

Waarom ‘De Wit Rode’?

Bij de oprichting in 1945 hebben de oprichters nadrukkelijk gekeken naar de indringende gebeurtenissen van de toen meest recente geschiedenis.

Dat was de oorlog en daarmee onlosmakelijk verbonden de droppingen van de Poolse parachutisten.

Aangezien de vlag van Polen rood en wit is, werden dat de clubkleuren.

Tot op de dag van vandaag en in de ver-

dere toekomst zal dat ook zo blijven.

Naast deze clubkleuren staat er in het logo van de vereniging ook een parachutist. Ook deze verbondenheid komt niet alleen terug in het logo maar ook fysiek. Al een aantal jaren wordt er in de herdenkingsmaand september een voetbalwedstrijd gespeeld tussen een elftal van RKSVDriel een team van de parachutistenbrigade.

Ook verzorgen onze jeugdleden mede de krans- en bloemenlegging op de derde zaterdag in september tijdens de herdenking bij het Polenmonument.

In de tentoonstellingsruimte achterin de katholieke kerk hangt een door RKSVDriel volledig gerestaureerd glas in lood raam.



RKSV Driel speelt in kleuren van Poolse bevrijder

Vanaf de jaren twintig wordt er al gevoetbald in Driel. Maar clubs als DVC, DVO, DOV en De Zwaluw was geen lang leven beschoren. Ruim voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog waren alle Drielse voetbalverenigingen alweer ter ziele. Het huidige RKSVDriel is officieel opgericht op 21 oktober 1945. Maar al ruim een jaar eerder, op nieuwjaarsdag 1944 speelde Driel zijn eerste wedstrijd en won met 5-3 van SDOO. Dat gebeurde op initiatief van pastoor Poelman. Driel maakte toen, om de

strengere eisen van de Duitse bezetter te omzeilen, als apart elftal deel uit van datzelfde SDOO.

Na de bevrijding maakte men direct werk van de oprichting van een eigen Drielse sportvereniging, RKSVDriel. De heer Hoogsteder ging met een 'bon' van de Arnhemse afdeling van de voetbalbond op zak naar Amsterdam om de eerste bal op te halen. Het tenue kreeg de kleuren rood en wit, de kleuren van de Poolse vlag. Want het waren Poolse soldaten geweest die Driel in '44 bevrijdden.

De club speelde zijn eerste wedstrijden op een gedeelte van de Gommichweide, een terrein achter de dijk dat eigendom was van de steenfabriek Nederlandsche Waalsteenhandel.

Maar aan het begin van de jaren vijftig, toen het de club sportief voor de wind ging, moest Driel op zoek naar nieuwe speelvelden. Het in de uiterwaarden gelegen veld was niet meer geschikt, omdat het veel winters onder water liep en van-

wege de voorgenomen kanalisatie van de Neder-Rijn.

Het duurt tot het begin van de jaren '60 dat Driel erin slaagt een nieuw veld te vinden. De officiële opening van het terrein aan de Dorpstraat vindt pas plaats op 24 oktober 1964.



Sportief heeft Driel dan een aantal magere jaren achter de rug. In 1968 komt de club weer op de voetbalkaart. Dankzij 22 doelpunten van Willie Janssen promoveert de ploeg onge-

slagen naar de derde klasse. Een jaar later volgde alweer de degradatie.

In 1978 beleefde Driel sombere tijden. Het voortbestaan van de club hing wegens een hevige bestuurscrisis aan een zijden draad. Met veel moeite slagen de leden erin om een nieuw bestuur te vormen.

De gloriejaren van Driel volgen in de jaren '80. Aan het eind van het seizoen 1984/1985 promoveert de dorpsvereniging zowaar naar de tweede klasse. De klassieke spelbepaler Hem-

my Weijman en Harold Schuiling waren de grote mannen in dat elftal.

Maar de tijden veranderen. Schuiling verkaste naar RKHV, Weijman stopte en alleen de gebroeders De Wild konden het elftal niet redden. In die periode kregen de voetballers van Driel de dubieuze reputatie om op het beslissende moment te falen. De neergang eindigde in de vierde klasse en daar speelt de club na een korte opleving in de tweede helft van de jaren '90 het komende seizoen opnieuw.

(OK)



100 meter lange Poolse vlag



Poolse brigade vs Driel



Konstanty Staszkievicz prijs



Bezoek Tusk 2025



Teamfoto Driel - Brigade



Kranslegging jeugd RKSVDriel

Jubilea RKSV Driel



40-jarig jubileum



40-jarig jubileum



40-jarig jubileum



40-jarig jubileum



50-jarig jubileum



50-jarig jubileum



60-jarig jubileum



60-jarig jubileum



60-jarig jubileum



60-jarig jubileum

Uitnodiging

60 jaar
RKSV Driel

RKSV DRIEL

BUSINESS CLUB S.V. DRIEL

1945 **2005**

RKSV DRIEL

Kledingpresentatie



Kampioenschap diverse teams van RKSV Driel



Veteranen



Driel A



Driel 2



Driel 3 1985/1986



Driel A 1988



Zaterdag 1998



Veteranen



Vrouwen 1 2009/2010



Vrouwen 1 2021/2022



Veteranen



Driel D 2016



Driel MA 1 2009/2010



Driel D 1988



Veteranen



2004/2005



Driel 5 2001

Een jubileum om nooit meer te vergeten

80 jaar RKSVDriel Een jubileum om nooit te vergeten

Ons 80-jarig jubileum werd groots gevierd en was voor velen een weekend om nooit te vergeten. Op ons sportpark verrees een feesttent waar drie avonden lang volop werd genoten van muziek, gezelligheid en samenzijn.

De aftrap was de spectaculaire Radio 538 Disco Show, die de tent meteen in de juiste sfeer bracht.

De avond daarna stond geheel in het teken van Hollandse hits, met optredens van niemand minder dan Yves Berendse en Rutger van Barneveld.

Het slotstuk was traditiegetrouw het vertrouwde Rood & Wit Feest, waar jong en oud samen het glas hieven op onze mooie vereniging.

Naast alle feestavonden was er volop ruimte voor sport en plezier. Op de zaterdagmiddag genoten de jongste leden van een spellendag, die met veel enthousiasme werd bezocht.

Op zondag volgde een drukbezochte reünie, waar (oud-)leden, vrijwilligers en supporters elkaar weer ontmoetten, herinneringen ophaalden en samen genoten van oude foto's en video's.

Ook op het veld was er veel spektakel: de derby Oud-Driel – Oud-Spero bracht spanning en nostalgie, terwijl de businessclub van RKSVDriel het opnam tegen die van Vitesse – een unieke ontmoeting die veel toeschouwers trok.

Het hele jubileumweekend liet opnieuw zien wat RKSVDriel zo bijzonder maakt: verbondenheid, passie en trots op onze rood-witte kleuren.

Tot slot een welgemeend dankwoord aan alle vrijwilligers en sponsors die dit jubileum mogelijk hebben gemaakt. Zonder jullie inzet, steun en enthousiasme was dit onvergetelijke feest niet mogelijk geweest.

Op naar de volgende mijlpaal!

Verantwoording

Dit document is verzameld en samengesteld door:

Willy Ederveen
Jan van Welie

Als er leden zijn die nog leuke verhalen en foto's in hun bezit hebben, worden zij van harte uitgenodigd om deze naar ons toe te sturen:
redactie-roodwitten@rksvdriel.nl

Oktober 2025