

8.5 *Korfbalvereniging S.Y.F.*

In 1948 werd de korfbalclub S.Y.F. (Sport Yn Freonskip) opgericht door Jan Oenema, Sybrand Jissink en Ige Venema. Er werd getraind door meester Jissink en Jan Mink die tevens terrein- en materiaalmeester was. Er werd geoefend op het sportveld achter de muziektent of bij slecht weer in zaal Stoker. Toernooien waren er hoofdzakelijk in Gaasterland en elk jaar ging men traditiegetrouw naar de seriewedstrijden in Wyckel. Wanneer er een wedstrijd was werd de hele ploeg vervoerd in de vrachtwagen van Klaas Bosma. Op de terugweg gingen de korfballers altijd even bij café Schutter in Spannenburg aan waar een ieder dan een Frico-chocolademelk nuttigde. Alcoholische dranken waren uit den boze! Toen in latere jaren het vervoer met de vrachtwagen verboden werd, fietste men naar Akmarijp, Nieuwehorne, en De Knipe of reisde men met de Slofbus als de afstand te groot was. b.v. naar Hommerts of Oudega-W.

Een groepsfoto van de korfbalvereniging S.Y.F. uit 1956, toen de groep meedeed aan een wandeltocht.

Achterste rij v.l.n.r.

*Abe de Jong, Franke de Graaf,
Jacob de Graaf,
Tiemen Oenema.*

*Middelste rij v.l.n.r. Eppie
Schotanus, Tjitske Oenema,
Janke Schotanus,
Annie v.d. Meer.*

*Voorste rij v.l.n.r. Alie
Veldstra, Betje Stoker, Willie
Meerding.*

