



Nieuwsbrief Kampioens Editie



“Worden de meiden van de MC1 nu eindelijk eens kampioen?”;
daar was dit seizoen heel wat om te doen.

De aanpak moest groots en rigoureuus, er was geen andere keus.

Om te zorgen dat iedereen extra op zou letten,
is ervoor gekozen om de meiden in een nieuw tenue neer te zetten.
Met nieuwe zwart-roze tenues en niet te vergeten bijbehorende ballen,
Wisten zij vanaf het begin af aan gelijk op te vallen.
En al zorgde het nieuwe tenue hier en daar nog voor een kleine rel,
Iedereen wist wel hier staan de meiden van DHL!

In de beker werden de wedstrijden te veel weggegeven
Waardoor de meiden in de onderste regionen bleven kleven
Als dan ook nog tijdens de bekerwedstrijd tegen VDL niet iedereen tegen
de scheids zijn mondje houdt, gaat het bijna echt helemaal fout.
De coach en sponsor werden van het veld gestuurd en stonden stuurloos
aan de wal

Toen wisten de meiden even niet wat te doen met de bal.
De concentratie is weg, de wedstrijd verloren en dat is natuurlijk dikke pech.

In de competitie werd met een nieuw systeem gespeeld
Al waren daar in het begin de meningen over verdeeld
Het oude 4-3-3-systeem werd een 4-4-2
En daar wonnen we vervolgens de wedstrijden mee
De coach had zo toch een goede zet gedaan
Al kon niet iedereen hier gelijk achter staan
Als team waren wij voor iedereen te sterk
Samenspel, inzet en doorzettingsvermogen zorgde voor het goede werk

Mede kandidaat Oliveo dacht ons de baas te kunnen zijn
En hield ons door het verplaatsen van de wedstrijden lange tijd aan de lijn
Maar in deze o zo belangrijke pot hielden wij achterin de boel goed op slot
En zo kwam de tegenpartij helemaal niet aan bod

Met slechts 1 punt voorsprong stonden er nog 3 wedstrijden op de rol
Dit minieme verschil maakte de leiding soms een beetje dol
Met geknepen billen stonden trainers en leiders aan de kant
Maar de meiden vielen ook in deze periode niet door de mand

Van zenuwen hadden zij totaal geen last
En bleven tot de laatste minuut erg balvast
Slechts 5 tegendoelpunten kregen zij in de hele competitie te verduren
En zo konden zij alle teams met een kluitje het riet insturen

Ook in de laatste wedstrijden werden de 3 punten gepakt
En konden de nageltjes van de meiden met een gerust hart worden gelakt
Want wij bleven, ondanks alle tegenslagen
dit seizoen helemaal ongeslagen

Dus om tot slot antwoord te geven op die ene vraag waar het in het begin
allemaal om was te doen:

**JAAAA HET IS GELUKT, ONZE MEIDEN ZIJN
DE ENIGE, ECHTE EN ONBETWISTE
KAMPIOEN!!!**