

Dinsdagavond 3 november 2025 – *Het is een mooie avond. Ongeveer vijf graden en totale windstilte. Het is zo'n avond waarop ik iedere dinsdag en donderdag hoopte tijdens mijn actieve voetbalcarrière. Het zijn namelijk de omstandigheden waarin het zo heerlijk trainen is. Inmiddels is mij bekend dat mijn gast hier ook zo over denkt. - Voor het tweede interview in de reeks heb ik een afspraak met een lange man. Hij meet maar liefst 1.91 meter en dat is een prettige bijkomstigheid voor de rol die hij in het veld vervuld. Ik spreek deze keer namelijk met één van de doelmannen binnen de selectie. Zijn naam en achtergrond in ogenschouw nemend kan ik misschien beter spreken van IL PORTIERE. Zodra hij op de fiets is gearriveerd (sportief hoor!) schud ik zijn - voor een keeper bescheiden - hand en nodig hem uit mee te lopen naar mijn kantoor (voor diegene die het vorige interview niet hebben gelezen: ik bedoel de tribune). Op de route er naartoe praten we alvast wat om de kelen te smeren voor het echte werk en ik merk aan mezelf dat ik eigenlijk een instant sympathisch gevoel krijg bij deze kerel. Dit wordt vast die leuke ontmoeting waar ik al naar uitkeek. - **Spoiler alert; dat werd het -***



Even kennismaken



Ik heb vanavond voor me Giovanni Santangelo. De oplettende lezer begrijpt nu vast wel waar IL PORTIERE in de inleiding vandaan kwam. Gio, zoals hij in het dagelijkse leven doorgaans wordt genoemd, is geboren op 30 mei 1995 te Amsterdam.

Hij heeft een zus die ook al zo'n mooi klinkende naam draagt. Elisabetta is drie jaar jonger en haar grote broer vertelt, met duidelijk zichtbare trots, dat zij volgend jaar gaat trouwen. Met een ras-Wilnisser. Gio zelf is al zeven jaar gelukkig met Veerle. Zijn ogen lichten op als hij haar naam noemt, dat zit dus wel goed.

Prachtig!

Zij wonen samen in de wijk Proosdijland met uitzicht op de velden van Argon. Ik merk op dat mijn gezin en ik dertig jaar in deze wijk hebben gewoond. We vinden dat beiden wel grappig. Giovanni werkt in de stad waar hij werd geboren. Bij de Gemeente Amsterdam vervult hij de functie van projectleider asiel, migratie en ongedocumenteerden. Als ik vraag of dat in de vaak zwart-wit denkende voetbalkantines lastig is, zegt hij het vraagt soms wat uitleg als de baan ter sprake komt.

De Italiaanse connectie

Zoals zijn naam al doet vermoeden heeft Giovanni Italiaanse roots. De oorsprong van de Santangelo's ligt in Palermo op Sicilië waar vader Maurizio werd geboren. Vrouw en moeder Karin moeten zij allen helaas al enige tijd missen. Zij zal zeker van bovenaf meekijken tijdens de huwelijksceremonie van haar lieve dochter en haar vriend die op het eiland gehouden zal worden.

Als ik hem vraag naar zijn favoriete eten antwoordt Gio met; Pasta (verrassend) *alla Norma*. En het is maar goed dat hij daarbij uitlegt dat dit gefrituurde aubergines zijn. Want ik zat als kaaskop met hooguit kennis van spaghetti en macaroni en pizza met een enorm vraagteken boven mijn hoofd.

De sportieve route

Giovanni heeft gedurende zijn gehele jeugd gespeeld bij Argon, waarna zijn sportieve route liep via CSW, v.v. Aalsmeer, FC Victoria, Amstelveen Heemraad en nu dus weer terug bij CSW. Hij is benaderd door Dennis Prins die hij kende van zijn eerste periode in Wilnis. Lang nadenken over een overgang was niet nodig: Berry Kramer - één van zijn beste vrienden - maakt namelijk deel uit van de selectie.

De Palmares van Giovanni bestaat tot nu toe uit: district kampioen met de F1, bekerwinst met de A-junioren en kampioen met Amstelveen Heemraad. En wie weet wat hier bij CSW mogelijk nog bijkomt. Als we elke week de juiste focus op het veld brengen, kunnen we lang in het bovenste deel van de ranglijst mee draaien. Hoe lang zal moeten blijken.



Vragenvuur



Welke sporten vind je leuk naast voetbal? Heel veel sporten. Alle sporten vind ik mooi om naar te kijken zolang er maar passie in zit. Ik volg basketbal en wielrennen op de voet. **Je favoriete positie in het veld?**

Mijn favoriete positie is punt naar achter maar ik word op doel gezet 😊

Wat zijn je zwakke en sterke punten? Mijn sterke punt is dat ik geen zwakke punten heb, maar mijn zwakke punt is dat ik geen sterke punten heb.

Dit zijn overigens woorden van Dennis Sluik(+) vanuit de tijd dat ik meetrainde bij CSW. **Beste speler waarmee of waartegen je hebt gespeeld?** *Gio vraagt een beetje verlegen of dat ook een familielid mag zijn. Als ik met ja antwoord zegt hij:* Dan is het Terence van der Linden, mijn neef, die speelde in het CSW 1 kampioensteam en de Jeugd van FC Utrecht. Hij moest helaas door blessures te vroeg stoppen. Zonde!

Wat is je favoriete club? Palermo en Juve. **Heb je een idool in de sport?** Gianluigi Buffon. *Na dit antwoord voer ik een bizar slecht stukje toneel op door te doen alsof ik verbaasd ben over zijn antwoord. Maar ik had insider information (Betta). Al acterend haal ik een afbeelding van zijn idool uit mijn rugzak.* Gio vindt het prachtig. En hoewel ik het niet op beeld heb, denk ik licht nat wordende oogjes waar te nemen. Italiaans bloed hè. **Hebben jij een Veerle een huisdier?** Nee. **Volgens mij wel, Rony toch?** Hier stop ik met deze vraag. Wie wil weten wie Rony is, moet dat Gio maar zelf vragen. Ik weet niet of hij het gaat vertellen.



Hoe bevalt je terugkeer bij CSW je tot nu toe? Heel goed, eerlijk gezegd. Het keepersgilde is jong en fanatiek wat heerlijk trainen is. Verder is er een goede harmonie in de selectie. **Je bent 30, niet oud voor een doelman. Maar toch de vraag, is CSW je laatste club?** Ik vermoed van wel en als mij dat is gegund en het plezier in het spelletje blijft, wil ik nog wel een paar jaartjes doorgaan ook.

Ik: “Non c'è ancora un traguardo tracciato Gio?”. Gio: “Questa è una conclusione corretta Ron!”
Google trans.: “Er is dus nog geen eindstreep gezet Gio?”. Gio: “Dat is een juiste conclusie Ron!”

De slotvraag.

Wil je nog iets anders kwijt? Ja. Ik, en ik denk het gros van de jongens in de selectie, waarderen de enorme betrokkenheid van de vaste supporters van CSW. Ik heb namelijk gemerkt dat dit niet vanzelfsprekend is.

Als één van die supporters bedank ik hem voor deze opmerking en sluit af met: “Geloof me Gio, ook wij zijn teleurgesteld als het bij jullie niet lukt. Soms komt dat verdriet in wat ongelukkige bewoordingen, maar wij zijn ook voetballers geweest. We staan er ook altijd en hoewel we op dit moment verwend worden, waren we er in mindere perioden ook”.



“Een twee-eenheid eigenlijk.”

