

D'n aftrap



clubblad
Boekel Sport



Van Asseldonk
champignons

Clubblad **D'n Aftrap**

31e jaargang, juni 2019 nr 5

V.V. Boekel Sport, opgericht d.d.
16 juni 1955, goedgekeurd bij
Koninklijk Besluit van 19 juli 1961.

Postadres: Maurice Emonds
Veenmos 2 - 5427 HP Boekel.

Sportpark "De Donk", Waterval 9
telefoon 0492-323175.

Rabobank Uden – Veghel en
omstreken NL30RABO0108002225

E-mailadres Boekel Sport:
bestuurskamer@boekelsport.org

E-mailadres aanleveren kopij:
redactieaftrap@gmail.com

Redactieleden:
Ries van den Elzen 323277
Frank Vonk 324158
Sjaak van Moorsel 324106
Sander Jonkers 0653543440

Inhoud

- Van de redactie
- Van het bestuur
- Het was me een jaartje wel
- Familieberichten
- In the picture
Marco en Iggy van Gulp
- Jeugdportret van Edward Schouten
- 4 tegen 4 toernooi



Van de redactie

De laatste aftrap van dit seizoen, waarin we uiteraard terugkijken naar het wel en wee van onze club.

Vader en zoon in één team. Dit maak je niet vaak mee. Lees het interview. Een jeugdspeler die volgend jaar senior wordt en al deel uitmaakt van de selectie komt aan het woord in het Jeugdportret.

Helaas, geen promotie voor het 1e elftal. De eerste ronde werd met 3 - 1 verloren van Liessel, een terechte uitslag. Volgend seizoen weer nieuwe kansen en laten we hopen dat de 2e klasse binnen bereik komt.

Ook voor het derde elftal geen promotie. Er werd met 4 - 3 verloren van Deurne 2.

We bedanken iedereen die dit seizoen een bijdrage heeft geleverd om ons clubblad invulling te geven. We bedanken ook de adverteerders en hopen op een goed vervolg.

We wensen iedereen een fijne vakantie toe en daarna een goede start van het nieuwe seizoen 2019-2020. De kopiedatum voor de eerste uitgave maken we dan bekend.

Wel degelijk. **O O B** adviseurs
en accountants

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Nistelrode | Boekel

Email: info@oovb.nl Onze website vindt u op www.oovb.nl



(eet)café
cafeteria Snackpoint
catering
zalencentrum

Neem ook eens een kijkje op
www.la-compagnie.nl

Kerkstraat 52 - 5427 BE Boekel
T (0492) 321273 - F (0492) 324756

Van het bestuur

Gemeente Boekel, geef aan waar je voor staat!

Sporten en bewegen is niet weg te denken uit onze samenleving.

Het ontspant, geeft energie en is gezond!

Maar de effecten van sport en bewegen reiken nog veel verder. Sporten en bewegen zorgt voor maatschappelijke participatie, verbinding en integratie. Daarnaast bevordert het onderling respect en samenwerkingsvermogen.

Met deze woorden werden alle sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, beweegaanbieders, onderwijs en betrokken maatschappelijke organisaties uitgenodigd om samen met de gemeente een Sport en Beweegvisie voor de gemeente Boekel, op te stellen. Wat mij betreft een prima initiatief van wethouder Marius Tielemans, en gezien de grote opkomst genoeg belangstelling van eerder genoemde organisaties. Gastspreker Hans van Egdom, gaf een mooi overzicht van sportend Nederland.

De intensiteit van sporten, alsook de verschillen in leeftijd en met name de terugloop op latere leeftijd, maar ook al bij jong volwassenen. Ook is er steeds meer een tendens dat mensen alleen sporten, dus minder in teamverband. Een van de belangrijkste redenen, daarvoor, is dat mensen drukke agenda's hebben, en zo op elk willekeurig moment kunnen sporten, zonder rekening te hoeven houden met teamgenoten.

Na deze lezing werden de volgende stellingen voor gelegd aan de aanwezige deelnemers.

1. Moeten de gemeente Boekel vooral inzetten op Sport als middel om jongeren op het rechte pad te houden.
2. Wat moet er in het lokale sportakkoord visie staan?
3. Wat kan jezelf bijdragen?
4. Hoe kunnen andere partijen helpen/ondersteunen?

Na discussies in kleine groepen en daarna met de gehele zaal kwamen er op deze avond uiteindelijk een vijftal stellingen uit, die in vervolgbijeenkomsten worden uitgewerkt, namelijk:

1. Sport en bewegen voor iedereen (boeien en binden)
2. onderzoeken waarom er zoveel stoppen met sporten, en in het bijzonder onder de 12 tot en met 18 jarigen.
3. Beweeg/sportplatform (vraag/aanbod)
4. Samenwerken en kwaliteiten diversiteit in sport en bewegen
5. Sociale aspect

Alle aanwezige sportaanbieders werden uitgenodigd om de vervolg avonden aanwezig te zijn om deze punten verder uit te werken, om zo te komen tot een sport en beweegvisie voor Boekel.

Een goed streven om zo tot een breed gedragen sportnotitie te komen, echter ben ik van menig dat clubs te veel hun eigenbelang wil verdedigen, en waar mogelijk verbeteren, desnoods ten kosten van andere.

Tijdens de eerste bijeenkomst, werd er al gewezen naar andere verenigingen, die voordelen zouden hebben ten opzichte van de eigen vereniging. Ook werd er gesteld dat sport en alcohol niet samen horen.

Het sociale aspect van verenigingen, van bijvoorbeeld de derde helft na het sporten, zou alleen maar draaien om de kantine inkomsten.

Los van het feit, dat ik het sociale van een vereniging een van de allerbelangrijkste zaken van een club vindt, komen we zo niet tot een visie die we zouden moeten willen.

Op deze manier zullen de hakken in het zand worden gezet, en zal een breed gedragen visie lastig worden. Ik zou dan ook graag zien, dat vanuit de gemeente, maar zeker ook vanuit de politiek, meer de lead zou worden genomen. Oftewel duidelijker uitdragen het belang van sport en beweging, en daarnaast aangeven waar we als gemeente in de toekomst naar toe willen.

Tenminste als we met z'n alle vinden dat dit werkelijk zo belangrijk is als vaak door burgemeester wethouders en politieke partijen wordt geroepen.

Wat mij betreft dan ook maar meteen de slogan, **Boekel gastvrij en actief, versleutelen, met op een of andere manier de toevoeging sportief.**

En dan overkomt mij het volgende:

Het toeval wil, dat ik de dag na het bovenstaande te hebben geschreven, een brief van de gemeente Grefrath uit Duitsland open maak. Naast dat ik zie dat dit gaat over een mahnung voor een openstaande rekening van Schmutzwassergebühren.

Zie ik boven op de brief het logo van de gemeente Grefrath:



Kijk dat bedoel ik nou met uitdragen waar je voor staat!

Met vriendelijke groet,
Paul vd Berg

Het was me een jaartje wel

Boekel Sport is uitgevoetbald. Alle teams hebben het seizoen afgesloten, enkel wat rest zijn de teamuitjes en natuurlijk het veldonderhoud. Ondanks de uitschakeling van Boekel Sport 1 in de nacompetitie om promotie naar de 2e klasse in en tegen Liessel heeft onze Toon zijn hart kunnen ophalen aldaar. De plaatselijke Toon kreeg van onze Toon een ferme schouderklop voor het verrichtte veldonderhoud. Respect Toonen, jaja.

Toetjes waren daar voor Boekel Sport 1 en Boekel Sport 3 in de vorm van nacompetitie voor een plek in een hogere klasse. De toetjes bleken ijsco's. Het warme weer deed het geheel smelten waardoor ook deze lui met zomerstop kunnen. Dat na een jaar waarin meerdere successen gevierd werden. Eerder genoemde teams wisten een periodetitel binnen te slepen, maar ook de stuntploeg van Mark Vos verdient een eervolle vermelding. Zij gaan de jaarboeken in als ware cupfighters. Daar waar in de competitie meer verliespunten gepakt werden dan Ash Ketchum pokémons ving in de gehele Pokémon-trilogie, gold dat niet voor het bekeravontuur. De ene naar de andere tegenstander werd gesloopt door Boekel Sport 4, wat een plaats in de halve finale opleverde.



Boekel Sport 4 2018 - 2019

Maar het was dus weer een jaartje wel. Wim Bouwmans werd gewaardeerd voor zijn inzet voor onze club en kreeg hiervoor de onderscheiding 'Vrijwilliger van het Jaar', Leo van Haandel kreeg zelfs een lintje van Wim-Lex, Max en de rest van de blauwbloedigen, de selectie van onze club kreeg te maken met maar liefst drie verschillende opperhoofden en de mop van Frans Bens bij de seizoenafsluiting is nog steeds niet gevallen. Ja de seizoenafsluiting! Daar hebben we het nog niet over gehad. Toch een van de mooiste dagen bij de club. En het draagt behoorlijk bij aan het feit dat we de huidige contributie niet met twee tientjes de neus moeten verhogen.

De dames en Bart van de activiteitencommissie hadden ook dit jaar weer een knallende seizoenafsluiting voorbereid. Joris en Michael draaiden wat plaatjes, het bestuur had de buurt hierover keurig geïnformeerd, Israël Kareth deed een fenomenale speech, Teun Wiendels werd herdacht en Onze Lieve Heer draaide op het juiste moment de waterkraan open zodat we verplicht het feest binnen moesten voortzetten. Buurt blij, bestuur blij, feestende menigte niet boos. Volgens bronnen ging dit tot in de late uurtjes door. Maar niet alleen werd er gefeest, er werd ook gehuldigd. Jaarlijks worden spelers van het jaar per team verkozen. Driemaal hoera voor deze spelers en speelsters, volgend jaar wederom maar weer laten zien dat dit terecht was. Belangrijke noot; titel speler van het jaar levert niet per definitie een blauw oog op aan het eind van de avond.

Hulde voor:

- Boekel Sport 1 (supporters): Rens vd Wijst
- Boekel Sport 1 (technische staf): Jesse van Moorsel
- Boekel Sport 2: Tijs Verstraten
- Boekel Sport 3: Sjoerd Vogels & Luc Peters
- Boekel Sport 4: Thom van Haandel
- Boekel Sport 5: Wouter vd Boogaard
- Boekel Sport 6: Max vd Boogaard
- Boekel Sport 7: Jan Bergmans
- Boekel Sport 8: Jorg Dijsselbloem
- Boekel Sport VR1: Evi van Grinsven
- Boekel Sport VR2: Melanie Bijvelds
- Boekel Sport Veteranen: *Ton Hoevenaars*

In the picture

Marco en Iggy van Gurp

Marco en Iggy van Gurp. Pa en zoon in één elftal, uniek. Maar gaat dit wel goed? Marco via BS naar het buurtvoetbal van Den Elzen en dan weer terug naar BS. Iggy die op een onwaarschijnlijke manier het kampioenschap binnen haalde met de B3. En hoe is het nu om Ajax fan te zijn? Je leest het allemaal in dit interview.

We gaan even terug in de tijd. Marco de meeste mensen kennen jou van het seniorenvoetbal. Heb jij ook nog in de jeugd van BS gevoetbald.

Ik heb zeker in de jeugd van BS gevoetbald, ik ben op mijn 9e halverwege het seizoen in de E2 terecht gekomen. Ik ben in de jeugd helaas maar 1 keer kampioen geworden, dat was in de B1 of de B2, dat weet ik niet meer. Volgens mij was ik 19 toen ik bij de senioren ingedeeld werd bij het 4e. In die tijd speelden veel buurt- en vriendenelftallen een eigen competitie (Recreatie Sport Uden) buiten de KNVB om.

Er voetbalde al een paar vrienden van mij bij Den Elzen en toen ik overging van de junioren naar de senioren gingen nog 2 jongens waar ik in de jeugd al jaren mee voetbalde, ook bij Den Elzen voetballen. Toen hebben ze ook aan mij gevraagd of ik daar wilde komen voetballen. Omdat het team waar ik de laatste jaren mee voetbalde bij de overgang naar de senioren compleet opgedeeld werd in de verschillende seniorenelftallen was voor mij de keuze niet zo moeilijk om naar Den Elzen te gaan.

Dan besluit je terug naar BS te gaan, wat was de reden hiervan en hoe ben je daar terecht gekomen.

Na een aantal jaar stopten er op een gegeven moment steeds meer clubs in de RSU competitie. Ook bij Den Elzen stopte er na een jaar of 6 behoorlijk wat man en is toen uiteindelijk gestopt als voetbalteam.



Ik ben toen bij 't Bovenste Huis gaan spelen; dat heb ik nog een jaar of 5 gedaan en toen is uiteindelijk de gehele RSU opgeheven omdat er te weinig teams meer over waren. Toen moest ik dus op zoek naar een nieuw team en een vriend van mij, Henk van Os, speelde in het 5e van BS. Via hem ben ik toen in het 5e terecht gekomen, ik was toen volgens mij 31 of 32 jaar.

Iggij jij bent van jongs af aan al bij BS gekomen. Lag dit aan je vader of had je vriendjes die bij het voetbal gingen.

Ik wilde al vanaf mijn derde onder voetbal. Ik keek voetbal op tv, zag dat vriendjes en familieleden onder voetbal zaten. Dat wilde ik ook. Uiteindelijk sloot ik me bij BS aan toen ik 5 jaar oud was. Ik kwam volgens mij in de F9 terecht. Ik kan me niet meer herinneren wie er allemaal in dat team zaten, maar ik had het direct naar mijn zin en ben sindsdien nog steeds speler van Boekel Sport.

In welke elftallen kwam je daarna en wie zijn je leiders en trainers geweest.

Toen ik in de F en E speelde, was Ton van den Heuvel vaak mijn trainer. Ik kon goed met hem opschieten, ook omdat ik bevriend was met zijn zoon Sil en hij vaak in hetzelfde team zat als mij. Ton was altijd heel fanatiek en dat sprong wel over naar de spelertjes. Hij moest ook wel eens ooit een wedstrijd van ons fluiten. Toen stonden we 3-0 voor en binnen twee minuten scoorde de tegenpartij twee keer. Ton floot toen 5 minuten voor tijd af, zodat 'we eerder konden beginnen met penaltyschieten'. Vanaf de D'tjes heb ik veel verschillende trainers gehad. Als trainer staat Ton van Hoof mij nog bij. Hij was 2 of 3 jaar mijn trainer. Hij legde de nadruk op één ding waar we wedstrijden mee gingen winnen: conditie. Zijn trainingen waren conditioneel vaak zwaar en niet altijd even leuk. Maar als je zaterdag op het veld stond, merkte je gewoon dat je langer door kon lopen dan je tegenstander. Ton had altijd veel effect op zijn ploeg. Ons pap kwam wel eens kijken, maar werkt normaal gesproken op zaterdag dus hij was er af en toe.

Marco je kwam in BSp 5 terecht en had je draai daar vlug gevonden.

Alhoewel ik niet veel mensen echt kende had ik inderdaad vrij snel mijn draai gevonden, maar dat was ook niet moeilijk in dat elftal hé. Vanaf de eerste wedstrijd klikte het volgens mij wel met iedereen; zowel voetballend als op vriendschappelijk gebied. Ik weet wel dat ik in het begin een beetje voor de gek gehouden werd. Het seizoen dat ik erbij kwam stopte een aantal hele goeie spelers zoals Jan Polman en Albert van Schijndel en alleen ik kwam dat seizoen als nieuwe speler bij het 5e voetballen. Ik kreeg de eerste paar wedstrijden (op een leuke manier) alleen maar te horen hoe goed die Jan en Albert wel niet waren en hoe die twee in godsnaam vervangen moesten worden en dan werd er een beetje smalend mijn kant opgekeken.

Ik kende eigenlijk alleen Henk van Os echt goed, de meeste andere kende ik wel een beetje uit de jeugd, van het uitgaan en andere dingen (zoals Bas Mermans, Adrie Beekmans, John van Muijen) maar er waren ook een paar man die ik verder niet kende (bv Johan Verwijst, Ton v.d. Heuvel). Over Marc v.d. Burgt bijvoorbeeld had ik alleen wat verhalen gehoord, dus van hem had ik wel een bepaald beeld gevormd... ik laat effe in het midden wat dat beeld was. Wat me gelijk opviel was de hechte groep die het 5e was, niet alleen op zondag bij BS, maar ook daar buiten. Er werd van alles georganiseerd en regelmatig gingen we met elkaar stappen. Ondanks dat meeste voetballers uit die tijd al een paar jaar geleden gestopt zijn is er nog steeds een harde kern die regelmatig met elkaar een biertje gaat drinken.

Bij Den Elzen stond je meestal rechtsbuiten en liep je niet veel, pas als de bal kwam heb je wel eens verteld. Dan kom je bij BSp en is jou loopvermogen een van je sterkste punten geworden. Vanwaar die omslag.

Tja, bij Den Elzen en bij 't Bovenste hoefde ik als rechtsbuiten meestal niet echt mee te verdedigen en kon ik "mijn krachten sparen" zoals ik mezelf en de rest wijs probeerde te maken. Maar bij het 5e stond ene John van Muijen rechtsbuiten, een simpele slome voetballer met een matige techniek die perse op die plek wilde blijven staan, daarom hebben we besloten om hem maar op de rechtsbuitenplek te laten staan. Blij dat ie was joh.

Nee, zonder gekheid, John is een van de beste spelers waar ik ooit mee gevoetbald heb, hij stond rechtsbuiten en die speel en haal je niet zomaar van die plek af, zeker ik niet. Maar er was wel een plekje over achter John op de rechtshalf positie en daar kwam ik terecht. En als rechtshalf moest ik toch wat meer lopen dan ik gewend was, maar volgens mij ging me dat toch wel goed af.



Je kwam in een vrij goed team terecht?

Toen ik bij het 5e kwam was dat zeker een goed elftal, het seizoen voordat ik erbij kwam waren ze volgens mij nog kampioen geworden. Er liepen redelijk wat oud selectie spelers in rond zoals Hans Beekmans, Bas Mermans, Marc v.d. Burgt, Adrie Beekmans, Frans Janssen en Frans Vonk. Ik weet niet of John van Muijen in het eerste heeft gevoetbald maar die zat er dus bij, Henk van Os, de ervaren Bertje v.d. Heijden en vliegende back Wilfried Bindels. Johan v.d. Wijst was de bijna onpasseerbare keeper. En de meest gezellige van het stel, Ton van de Heuvel. Met hem hebben we zo

ontzettend gelachen. En natuurlijk hadden ze een hele gedreven, fanatieke en gezellige leider, ene Frank Vonk. Het langste heb ik volgens mij met Bas, Mark en Johan gevoetbald. Met Jan 'de schaar' van Rooij heb ik ook nog lang gevoetbald maar hij is een paar jaar na mij bij het team gekomen. Iedereen in het elftal had zo zijn kwaliteiten (sommige wat minder dan andere) maar zoals jij zegt zonder iemand te kort te doen denk ik dat Marc v.d. Burgt wel de allerbeste op het veld was. Echt, wat was die goed zeg.... met praten en ongewenste adviezen en aanwijzingen geven. Met alles en iedereen ging ie in discussie en hij heeft echt overal een mening over. Als er een Champions League voetbal met discussiëren bestond dan zou Marc die elk jaar winnen. Voetballend zijn denk ik Hans Beekmans en John van Muijen wel de beste spelers waar ik mee gespeeld heb. En Bas Mermans had zo af en toe ook zijn momenten, als het spel tenminste niet te snel ging.

Iggy wat vind je het leukste van voetballen en wat is je het meest bijgebleven in de jeugd.

Het leukste aan voetbal vind ik het spel verleggen, dus ik wil zo veel mogelijk de voetballende oplossing vinden. Soms gaat dat wel eens mis. Dan kan ik wel eens treuzelen, waardoor het te lang duurt. Ik ben volgens mij maar één of twee keer kampioen geworden. In de B3 hadden we met nog één wedstrijd te spelen 3 punten minder dan de koploper en was hun doelsaldo 4 doelpunten beter dan ons doelsaldo. De laatste wedstrijd moesten wij tegen de koploper en die wedstrijd werd 's avonds gespeeld, we mochten op het hoofdveld spelen. Supporters van de koploper zaten op de tribune om de wedstrijd te kijken en waren constant aan het schreeuwen en roepen. Uiteindelijk wonnen we met 5-0 en zijn we kampioen geworden op één doelpunt verschil. Toen werd het wat stiller aan de rechterkant van de tribune.

Marco jij hebt verschillende kampioenschappen mee gemaakt, blijft mooi hè. Daarna wordt het 5e het 6e, 7e, 8e. Stapje voor stapje gaan spelers stoppen (ouderdom). Wordt het voetbal toen ook minder.

Van Haandel = Metaal =



Ja, een kampioenschap meemaken en vieren is een van de leukere dingen van het voetbal. Met het 5e en 7e ben ik kampioen geworden. Na een paar jaar het 5e te zijn geweest gingen we om de paar jaar een elftal naar beneden tot we het 8e waren. In de loop der jaren zijn er verschillende spelers gestopt en een jaar of 3-4 geleden zijn de laatste overgebleven spelers en leiders uit mijn begintijd gestopt, dat waren Mark, Bas, Jan, Johan, Hans en Frank. Uiteraard werd het niveau op dat moment gigantisch minder, maar dat kan ook niet anders als ongeveer 400 jaar ervaring tegelijk stopt. Nee, het niveau is uiteraard in de loop der tijd minder geworden. In het begin van het 5e had je veel oud selectiespelers die na verloop van tijd gingen stoppen en degene die bleven voetballen werden toch allemaal wat langzamer en iets minder balvast; gelukkig heb ik daar nog geen last van... maar niet heus. De jeugd die overkomt van de junioren en qua niveau naar het 3e of 4e kunnen kiezen er meestal niet voor om dan bij het 7e of 8ste te komen voetballen, dus ook daarin werd het niveau in de loop der tijd iets minder. Maar het plezier van het voetballen is er absoluut niet minder om geworden hoor.

Marco jij bent ook een fanatieke carnavalsvierder. Tijdens de optochten van het 6e liep je vooraan en als er gewonnen werd stond jij boven op het podium om de prijs in ontvangst te nemen. Daarna zette jij de polonaise in en liep voorop, klopt toch....

Ha, die optochten waren echt mijn hoogtepunt van het jaar. Nee, carnaval vieren vindt ik leuk (alhoewel het de laatste jaren wel iets minder wordt) maar die optocht is echt niet mijn ding. Het jaar dat Adrie Beekmans prins van de Knollekes werd moesten wij als voetbalteam uiteraard met de optocht meedoen. Ik had al gelijk mijn twijfels want ik was gewend om vanuit 't Menneke lekker warm achter een raam en met een biertje in de hand de optocht te bekijken. Maar goed, iedereen was zo enthousiast dat ik dacht, dat moet wel leuk zijn. Maar wat een helletocht werd dat zeg. Ik moest met onze Amerikaan (ben zijn naam kwijt, een militair die op Volkel gestationeerd was en die een paar jaar bij ons gevoetbald heeft) vooraan lopen. Die Amerikaan wist ook niet wat hem overkwam, volgens mij heeft



ie gelijk overplaatsing aangevraagd om geen optocht meer mee te hoeven lopen. Het was koud die dag, we moesten ruim 2 uur lang steeds dezelfde vreemde dansjes uitvoeren en ik moest verdomme heel de optocht lang lachen naar de mensen langs de kant, terwijl ik helemaal niet wilde lachen. Iedereen die mij een beetje kent weet dat lachen op commando voor mij een beetje een probleem is. Ik ben na afloop van de optocht van pure ellende naar huis gegaan en heb de prijsuitreiking aan mij voorbij laten gaan. Dus die eerste optocht werd gelijk mijn laatste optocht, nooit meer. Maar de echte carnavalvierders van het team zijn jaren doorgedaan met de optocht en met veel succes, WE hebben verschillende keren gewonnen. En omdat dan het team naar het podium werd geroepen om de prijs op te halen ging ik natuurlijk mee naar boven, ik hoorde tenslotte bij het team en WE hadden gewonnen... Het jaar dat Bas Mermans prins werd stond ik op dinsdagmiddag lekker rustig een biertje te drinken bij 't Menneke toen de Knollekkes binnenkwamen. Ik werd door Bas en zijn adjudant Johan eerst het podiumpje op getrokken en omdat ik niet met de optocht mee had gedaan moest ik vooraan in de polonaise 't Menneke rond lopen. Ik heb verschillende keren geprobeerd om halverwege de polonaise stiekem de wc in of naar buiten te lopen maar Bas trok we steeds weer terug.

Iggy, uiteindelijk komen jullie bij elkaar te voetballen in het 8e. Is dat nu wel of niet leuk, het is in ieder geval wel uniek.

Ik wilde graag voor minimaal een jaar in hetzelfde team voetballen als ons pap, omdat ik benieuwd was of hij nog een beetje kon voetballen. Dat viel vies tegen. Ik moet steeds zijn man overnemen, zeer vermoeiend. Nee, voor zijn leeftijd speelt hij nog zeer aardig en is denk ik de fanatiekste speler in het team. Dat uit zich dan weer in een scheldpartij richting de scheidsrechter zo'n 8 keer per wedstrijd. Iemand moet hem dan in bescherming nemen, anders krijgt ie weer een waarschuwing. Zelf heb ik ook wel eens moeite om mijn mond te houden, maar niet zo erg als hem. Maar op zich is het wel leuk al is het niet zo dat we daar nou mee bezig zijn. Tijdens de wedstrijd zien we elkaar absoluut niet als vader/zoon maar gewoon als medespeler. En aanwijzingen geven we elkaar niet echt, alleen als de één



Zittend links Marco en zittend 3e van rechts Iggy.

een bal verkeerd raakt dan willen we nog wel eens op elkaar vloeken.

Iggy, is er s'avonds thuis nog een nabespreking van de wedstrijd.

Ja, die nabespreking begint meestal al vrij snel na de wedstrijd. Eerst sommen we de tekortkomingen van elkaar op, waarna we de wedstrijd nog even doornemen. En dan proberen we elkaar (op een leuke manier) flink af te zeiken wat de ander allemaal fout heeft gedaan. Nee, we zijn niet echt complimenteus naar elkaar...

Iggy vind je nog meer sporten leuk om zelf te doen of te kijken en kijk je veel sport op TV.

Ik kijk voornamelijk naar voetbal, Eredivisie en wel eens een wedstrijd uit de PL of Primera division. Daarnaast volg ik MMA en darten een beetje.

Jullie zijn allebei Ajax fans, kampioen, de KNVB beker maar die halve finale tegen Tottenham..... Hoe kan dit en hoe hebben jullie je afgereageerd.

Iggy: ik zat in de Arena en we waren al aan het bespreken hoe we het snelst naar het centrum konden gaan om met alle Ajacieden te feesten toen de goal viel. We hebben daarna maar snel de trein naar huis gepakt. Tuurlijk super trots op het gehele seizoen, alleen ben ik ervan overtuigd dat er meer in zat dit seizoen.

Marco: Ik wil er eigenlijk niet te lang over nadenken, krijg er nog steeds buikpijn van als ik eraan terug denk. Ik heb de wedstrijd thuis bekeken, half zittend half staand. Ik heb hele slechte ogen en draag lenzen, zonder lenzen zie ik echt niets. Maar heel af en toe draag ik een bril, meestal alleen 's avonds op het einde van de dag of als ik last van mijn ogen heb. De dag van de halve finale had ik in een stoffige omgeving gewerkt en had 's avonds last van mijn ogen dus had ik mijn lenzen uitgedaan en mijn bril opgezet om de wedstrijd te bekijken. Toen die verrekte !&*^ 3e goal viel gooide ik van frustratie eerst de afstandsbediening door de kamer en vervolgens trok ik mijn bril van mijn kop en gooide die achter de afstandsbediening aan. Maar ik zie dus niks zonder bril, dus moest ik mijn bril gaan zoeken maar die kon ik niet meer vinden. Daar werd ik nog kwaai van. Uiteindelijk heb ik hem gevonden, de herhalingen van het doelpunt waren toen gelukkig wel voorbij. Heb geen prettige nacht gehad daarna.

Dan zie je de waardeloze finale en moet je gedacht hebben, dit kan Ajax beter.

Iggy: Ik wil er niet aan denken.

Marco: Ja, natuurlijk. Dit niveau had Ajax zeker aangekund. Als ze een beetje aan voetballen toe zouden komen en hun niveau van de laatste weken zouden halen (op Tottenham na dan) hadden ze Liverpool zeker kunnen verslaan.

Marco en Iggy, bedankt en probeer het nog jaren vol te houden. Samen in één elftal!

VOETBALDAGEN BOEKEL SPORT

IN DE ZOMER VAKANTIE: 12 TOT EN MET 14 APRIL

De voetbaldagen staan in het teken van Helemaal Hollands. Beleef 3 dagen Hollandse voetbalspelen, techniektraining, schiettechniek, voetvolley, penaltybokaal, bubbelbal enz. en speel de Nederlandse Eredivisie in een 4-tegen-4 toernooi.

Iedereen kan zich inschrijven in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar. Je hoeft niet persé lid te zijn van een voetbalclub.

Tijdens de 4-Skills Voetbaldagen stap je in een wereld van voetbal en spel waarbij plezier, ontwikkeling, techniek en creativiteit centraal staan. We trainen specifieke oefeningen van:

- Jaap Stam: verdedigende techniek
- Johan Crujff: bewegingstechnieken
- Dennis Bergkamp: aanvallende techniek
- Pierre van Hooijdonk: traptchniek

De 4-Skills voetbaldagen staan mede onder leiding van trainers die werkzaam zijn bij PSV

4 SKILLS

JE KUNT INSCHRIJVEN VOOR 1,2 OF 3 DAGEN

1 DAG 34,98 - 2 DAGEN 69,98 EURO - 3 DAGEN 99,98 EURO

VAN 10:00 – 15:00 UUR (INLOOP VANAF 9:30)

Op vrijdag 3 augustus is er ook nog een specifieke keepersdag. Onder leiding van profkeeper Dani Centen van Goal Keeping ABC krijg je een dag specialistische keeperstraining. De kosten zijn 44,98 euro.

Voor inschrijven zie de website: www.4-skills.nl (06-10515979)

Familie berichten

Op donderdag 25 april jl. is ons lid Huub Kleuskens overleden in de leeftijd van 90 jaar. Op vrijdag 3 mei heeft de uitvaartdienst plaatsgevonden.

Huub is al een zeer lange periode betrokken geweest bij onze vereniging. (Vanaf de oprichting is Huub enkele jaren lid geweest van het dagelijks bestuur. Hij vervulde hierin de functie van penningmeester. Zelf is Huub nooit actief speler geweest, maar hij was altijd een zeer trouwe supporter van het vaandelteam. Huub is onze club altijd blijven steunen als donateur.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit zware verlies.

Op 14 juni j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid Frans van Outvorst. Frans is binnen onze vereniging jarenlang als leider van diverse jeugdteams actief geweest. Wij herinneren hem als een zeer sportief, gedreven en gemotiveerde leider die altijd het belang van 'zijn' spelers voorop stelde. De vele spelers die onder zijn leiding gevoetbald hebben zijn gegroeid als speler maar vooral ook als persoon. Normen en waarden waren voor Frans de pijlers om zijn spelers als een team te laten spelen. We verliezen in Frans een enorm gewaardeerd lid en fantastische vrijwilliger.

Wij wensen Jolanda, Jarno, Rens en Kyan heel veel sterkte toe met dit zware verlies.



- Bouwtekeningen | Woningen
Aan-/Bijgebouwen | Agrarische sector
- Milieuvergunningen | Agrarische sector
- Omgeving vergunning WABO

Tel: 0492-321830
Fax: 0492-321830
Mob: 06-12377660
Email: G.v.d.Rijt@kprplanet.nl

Bouwkundig Tekentbureau
G. van de Rijt
Neerboek 2
5427 PS Boekel



Wim v.d.Broek
Runstraat 13, Boekel, 0492-322207
www.wimvdbroek.nl

Electroworld.
De wereldzaak die je kent.



Crowe Horwath®
Foederer
Member Crowe Horwath International

Jeugdportret van

Edward Schouten JO19-1

In dit jeugdportret maken we kennis met de derde oudste zoon uit het gezin van Chris en Tisha Schouten, die ook nog een dochter hebben. In zijn laatste jaar als jeugdspeler is hij toegevoegd aan de selectie van Boekel Sport.

Naam: Edward Schouten
Eftal: JO19-1
Leeftijd: 19 jaar (13-5-2000)
School: Tilburg University 1e jaar, daar voor Udens College, VWO



Hoe lang ben je lid van Boekel Sport?

Sinds de F en dat is vanaf 2005, dus 14 jaar.

In welke teams heb je gespeeld?

Drie jaar in de F, daarna E4, E1, en vervolgens ieder twee jaar in de D1, C1, B1 en nu A1.

Hoe gaat het met het team waar je nu in speelt?

De eerste seizoenshelft niet zo goed. We verloren veel wedstrijden. In de tweede seizoenshelft is het veel beter gegaan, we hebben meer gewonnen en zijn steeds beter gaan spelen. De oorzaak daarvan kan ik niet aangeven. We staan nu (18-5-2014) op de 6e plaats, met nog twee wedstrijden te spelen.

Waar speel je meestal?

Ik heb bijna altijd op het middenveld gespeeld. Afwisselend verdedigend of aanvallend. Het liefst speel ik als nr. 10 met de punt naar voren.

Heb je deze competitie al gescoord?

Ja, ik weet niet precies hoe veel, ik denk ongeveer 10 keer.
In Boekel Sport 1 heb ik 5 keer gescoord.

Speel je nu twee keer in het weekend omdat je bij de selectie zit?

Als ik op zaterdag 90 minuten heb gespeeld sta ik op zondag niet in de basis. Als ik zondag in de basis sta speel ik niet op zaterdag. Het zijn dus geen twee wedstrijden in het weekend. Op vrijdag krijg ik meestal te horen hoe het zit. Vorig jaar heb ik al een aantal wedstrijden met Boekel Sport 2 meegespeeld en later ook Boekel Sport 1. Sinds Marc van de Ven trainer is train ik (en Guus) met de selectie mee.

Wat zijn je sterke en/of zwakke punten bij het voetballen?

Mijn sterke punten zijn het dribbelen met de bal en het passeren van de tegenstander, mijn loopacties in de diepte en mijn inzicht. Verder ben ik rechts- en linksbenig. Bij de senioren merk ik dat ik fysiek nog tekortkom en ik praat te weinig in het veld. Het koppen gaat redelijk.

Heb je al een kampioenschap (of hoogtepunt) meegemaakt?

Ik ben twee keer kampioen geweest. Dat was met de F5 en de F9, een hele tijd geleden dus. Ik weet niet meer zo goed wie onze leiders toen waren, maar ik werd er pas aan herinnerd dat Tijs Verstraten toen onze trainer was. Een mooi moment vond ik zelf dat ik de 2-3 in het 1e maakte tegen Ulysses in de 91e minuut met een kopbal. Daarna maakte Tim nog de 2-4.

Heb je nog andere sporten of hobby's?

Ik heb tot mijn twaalfde getennist bij TC Boekel. Ik speel ook nog in een zaalvoetbalteam bij Mahobo. Daarin spelen veel jongens uit de A. Omdat ik het best druk heb met school (en voetbal) heb ik niet zo veel tijd voor andere hobby's. Ik vind gamen wel leuk.

Hoe sportief is jullie gezin?

Ons pap heeft eerst niet zoveel aan sport gedaan, maar hij is nu fanatiek aan het mountainbiken. Hij doet dat samen met een groep, vaak meerdere keren per week en op zondagochtend.

Ons mam was vroeger wel wat sportiever. Ze heeft gedanst en gesport op de school in Engeland. Ze is nu ongeveer 25 jaar in Nederland. Ze wandelt nu regelmatig.

Elliot (23) heeft gevoetbald, gehockeyd en heeft handboogschieten gedaan, van alles dus. Hij doet nu hardlopen, zelfs marathons.

Oliver (21) voetbalt ook vanaf de F bij Boekel Sport en is nu aanvoerder van Boekel Sport 2. Hij heeft eerder ook getennist.

Amelia (17) is ook vanaf het begin bij Boekel Sport en ze speelt nu in de MO19-1.

Wat is je favoriete club, speler?

Manchester United. Met kerst kreeg ik regelmatig cadeautjes van deze club, shirtjes, sjaals, petten, enz. De man van een vriendin van mijn moeder zorgde daarvoor. Zo ben ik eigenlijk fan geworden. Afgelopen jaar zijn we, als verrassingscadeau met kerst, met het hele gezin naar een thuiswedstrijd van Manchester United geweest. Ze speelden tegen AFC Bournemouth en wonnen met 4-1. Dat was wel mooi. Ik heb geen uitgesproken favoriete speler.

Hoe ziet jouw voetbaltoekomst er uit?

Bij Boekel Sport in het eerste spelen lijkt me een mooi vooruitzicht en dan zien we verder wel.

Weet je al wat je later wilt worden?

Ik doe nu de opleiding econometrie in Tilburg. Kort gezegd is dat een opleiding waarin vooral wiskunde wordt toegepast op de economie. Je kunt met die opleiding bijvoorbeeld aan de slag als data-analist of als medewerker bij banken, verzekeringsmaatschappijen, logistieke of financiële bedrijven.

Edward, bedankt voor het beantwoorden van de vragen in dit Jeugdportret. Veel plezier met het voetballen bij Boekel Sport en veel succes met je studie en je verdere maatschappelijke carrière.

Vier tegen vier **toernooi**

Op zaterdag 24 augustus 2019 is er er een vier tegen vier toernooi. Er wordt op kleine veldjes gespeeld met teams van 4 of 5 personen zonder keepers.

De teamgrootte is afhankelijk van het aantal deelnemers. Per ronde worden de teamsamenstelling (random) gewijzigd. Na afloop wordt er een individueel klassement opgemaakt. Voor dit toernooi moet je je persoonlijk aanmelden via je leid(st)er / train(st)er of informeer bij Leo vd Zanden.

Jo-08 en Jo-09 van 09.30 tot 12.30 uur, aanwezig 09.15 uur.

Jo-10 en Jo-11 van 09.30 tot 12.30 uur, aanwezig 09.15 uur.

Jo-12 en Jo-13 van 13.30 tot 16.30 uur, aanwezig 13.15 uur.

Jo-14 en Jo-15 van 13.30 tot 16.30 uur, aanwezig 13.15 uur.

Toernooicommissie Boekel Sport

Supercoop
Cor van de Pol

Supercoop van de Pol
St Agathaplein 10, 5427 AB Boekel, 0492-323211



SCHUTBOOM

bouwmaterialen - keukens

www.schutboom.nl - 0492-322036

 **vandorenengineers**



**Met kleding en schoenen
van Van Rijbroek,
ben je klaar om te scoren!**



schoenen
van Rijbroek mode&sport

Mode & Sport Kerkstraat 29, Boekel tel. 0492-322595
Schoenen Kerkstraat 44, Boekel tel. 0492-321772

  /vanrijbroek