



Foto: ?

Bovenste rij v.l.n.r.: Jo Dietzenbacher, Thei Lamers, Ruud Gorissen, Cor Janssen, Martin Kisters

Middelste rij v.l.n.r.: Willie Lamers, Peter Moors, Nicola Kisters, Joop van Rees,

Onderste rij v.l.n.r.: Jan Coenen, Michel Vaessen, Joop Tanis. Het kind achter de bal zou Jef Ramaekers zijn.

Nadere informatie:

De bovenstaande foto betreft vermoedelijk het eerste A1-elftal van Bekkerveld. In de jubileumuitgave "50 jaar Bekkerveld" spreekt men van het eerste jeugdelftal. De foto is in 1947 genomen. In het jaarverslag 1947-1948 (zie 02-02-1947-1948-Jaarverslag) maakt men melding van dit jeugdelftal. Hieruit kan men opmaken dat dit jeugdelftal een mix van A- en B-spelers was.

Een bijzonder persoon op de foto is Jo Dietzenbacher. In de uitgave ter ere van het 50-jarige bestaan van RKSv Bekkerveld wordt een hele pagina aan hem besteed.

Jo, Bekkerveld en de vlag

Een bekende verschijning binnen onze vereniging is Jo Dietzenbacher.

Jo is zo'n beetje vanaf de oprichting van Bekkerveld bij onze club betrokken. Bekkerveld is echt een stuk van zijn leven geworden. Alleen al voor Jo is het waard geweest dat die achttien vrienden van toen op 28 mei een voetbalclub hebben opgericht. Jo heeft in al die jaren, als het maar even kan, de club een helpende hand toegestoken. Hij controleert bijvoorbeeld iedere zondag de entreebewijzen bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal. Ook helpt hij in de tent bij het jaarlijkse Bekkerveldfestival.

Volgens Jeu Cordewener is hij iedere zondag zijn grote hulp en toeverlaat. Kortom, Jo leeft voor zijn Bekkerveld.

De grootste liefde gaat echter uit naar ons clubvaandel. Jo heeft dit relikwie steeds onder zijn hoede gehad. Jaren geleden was het gebruikelijk dat op het feest van de H. Moeder Anna de Sacramentsprocessie in onze parochie uittrok. Daarin liepen alle verenigingen uit onze parochie met hun leden mee en Jo liep dan voorop met ons clubvaandel.

We hopen Jo dan ook nog vele jaren in ons midden te hebben. Op de receptie van ons 50-jarig jubileum zal Jo er dan ook bij zijn. Met vlag natuurlijk, want het is ook een beetje zijn jubileum.

