

Leden

Op 28 mei 1944 werd de voetbalclub RKSv Bekkerveld opgericht. Het besluit hiertoe werd vastgelegd in de onderstaande notulen van de 1^e Algemene Ledenvergadering. Volgens deze notulen hadden zich 18 leden na de oprichting aangemeld. Alleen spelers van de Eurenderweg mochten meespelen. Mede daarom heette de club bij de oprichting R.K.V.V.E. (R.K. Voetbalvereniging Eurania).

Het principe om uitsluitend spelers van de Eurenderweg toe te laten werd in juli 1944 losgelaten. Spelers uit de gehele parochie St. Anna werden voortaan toegelaten.

Naar aanleiding van een spontane fusie met voetballers van de Benzenraderweg werd de naam van de club in juli 1944 veranderd in E.V.V. (Elf Vrolijke Voetballers). De Algemene Ledenvergadering van 23 juli 1944 bevestigt deze naamswijziging (Zie 02-02-1944-1945-Algemene Ledenvergaderingen-Notulen).

In augustus 1944 werd een 2^e elftal geformeerd. Het aantal leden nam verder toe. Van 34 leden zijn de namen achterhaald kunnen worden (Zie 04-01-Ledenbestand-1944-19945).



Dhr. W. de Veen

Het dagelijks bestuur bestond in eerste instantie uit voorzitter dhr. W. de Veen (zie nevenstaande foto), secretaris dhr. J. Gorissen en penningmeester dhr. J. Coenen. Gedurende het seizoen nam dhr. H. Coenen het secretariaat over en dhr. N. Erens werd penningmeester.

1^e Alg. Vergadering gehouden (28 Mei 1944).
 Besloten werd onder meer het volgende:
 Een inleggeld te heffen van f 5,- voor personen van 18 jaar en ouder en f 2,50 voor personen beneden de achttien jaar.
 De wettelijke contributie werd voorlopig vastgesteld op f 0,50, dit om de eerste noodzakelijke aanschaffingskosten te bestrijden.
 Als bestuur werd gekozen:
 Voorzitter: W. de Veen Eurenderweg 70;
 Secretaris: J. Gorissen 50;
 Penningmeester: J. Coenen 10.
 Het lidental bedroeg na afloop der bijeenkomst 18 personen.
 De voorzitter wies er de leden in deze vergadering op om zich zo goed mogelijk op de eerste wedstrijd voor te bereiden. Opdat de te verwachten debact niet kon plaats vinden. Verder werd onderlinge samenwerking verrocht ter verkrijging van voetbalschoenen, ballen enz.
 Een en ander werd eenstemmig toegewezen. Na een tussenvraag, waarbij enkele kwistvragen met de weg werden geruimd werd deze interst geschaagd en Stevens belangrijke vergadering gesloten.

Notulen oprichtingsvergadering d.d. 24-05-1944

Sportieve prestaties

De eerste wedstrijd werd gespeeld op 3 juni 1944 tegen een elftal van de Kath. Actio parochie St. Anna. Men trad aan in de onderstaande opstelling. De voorzitter en de plaatsvervangende secretaris waren verantwoordelijk voor deze opstelling.



Verrassend werd de wedstrijd met 6-4 gewonnen. Ook de revanchewedstrijd op 11 juni 1944 werd met 4-1 gewonnen. Als premie voor de overwinningen kreeg de aanvoerder het boek 'Mysterieuze krachten in de sport' door de leider van de tegenstander overhandigd.

Het eerste seizoen werd nog niet in competitieverband gespeeld. Meerdere vriendschappelijke wedstrijden werden georganiseerd. Ook werd op 27 augustus 1944 deelgenomen aan een toernooi, georganiseerd door RKSVB uit Ubachsberg. Een toernooi werd toen nog 'seriewedstrijden' genoemd.

Bijzonderheden

In de jubileumuitgave '40 jaar RKSVB Bekkerveld' (zie 10-02-40 jaar-Jubileumuitgave) zijn betreffende het eerste seizoen van de club meerdere bijzonderheden terug te vinden. Als eerste kan men kennisnemen van de navolgende anekdote over de oprichtingsvergadering.

OPRICHTINGSVERGADERING 28 MEI 1944



"geboortehuis" Bekkerveld, Eurenderweg 18

Aanwezig 18 vrienden, allen wonende aan de Eurenderweg.

Verslag van de vergadering

Agenda:
punt 1: kaarten,
punt 2: oprichten voetbalclub.

Er waren geen stoelen genoeg, geen nood. Je kon er thuis, in de straat, een halen. Of je ging op de grond zitten. Dat was niet zo belangrijk. Gezelligheid was immers de grootste deugd op "de Eure". De gastheer, een echte kaartmoor, was de kaarten al aan het verdelen, toen er tussen diverse deelnemers nog verwoede strubbelingen aan de gang waren voor een goede plaats.

Na 10 minuten was er orde en kon het pandoeren in groepsverband beginnen. Het heeft geen zin lezer over dit thema verder uit te wijden. Het doet niet ter zake. Toch moet ik nog vaak aan deze kaartavonden terugdenken. En speciaal elk jaar op 28 mei. Tenslotte is "Bekkerveld" door kaartmooren opgericht. Het is daarom, dat ik even memoreerde, wat er aan de eigenlijke oprichtingsvergadering voorafging.

Pandoeren in groepsverband!
Een hels kabaal in een verstikkende rook van surrogaat-sigaretten - het was nog altijd oorlog - pijpen, gevuld met gedroogde heggeblederen, die als een heidebrand kwalmden, vormden de omlijsting van het geheel.

4

Bron: Kopie uit 10-02-40 jaar-Jubileumuitgave

In een opgewonden, maar altijd kameraadschappelijke sfeer, werd na 2 uur kaarten aan de oprichtingsvergadering begonnen. Wim de Veen moest het woord voeren. Die kon immers het beste en het langste praten. "En aan fantasie ontbreekt het jou ook niet!", riep 'n stem uit de vergadering. Bij deze werd Wim onder groot tumult tot voorzitter gebombarderd. Daar iedereen wist dat er slechts twee heren in Heerlen woonden, n.l. de burgemeester en Jack Gijzen, werd Jack tot secretaris gekozen, op voorstel van Jo Coenen. De versgebakken secretaris honoreerde zijn vertrouwen met het penningmeesterschap. "Jij kunt tellen als een meikever, jij beheert de financiën!"

Het dagelijks bestuur was er dus. Wat het samenstellen van een bestuur betreft, laat dat maar aan "Bekkervelders" over. De tegenwoordige leiders van onze vereniging draaien er immers ook geen hand voor om. Zij hebben het tenslotte van hun voorgangers geleerd!

Tijdens het verdelen van de bestuursfuncties kreeg de voorzitter niet eens de kans om ook zijn stem in het kapittel te brengen. Hij berustte maar! "Als alle problemen in de toekomst zo vlug worden opgelost", dacht hij waarschijnlijk, "dan zal het wel goed komen." Met een pollepel als voorzittershamer, probeerde hij de vergadering te openen. Nog voor hij de eerste woorden had uitgesproken riep een der aanwezigen: "Wim, drink iesj ens oet, iech ha doesj!" "Jonge, jonge, wat een dooreen", merkte de enige niet-Limburger op. Gelijk had hij en daarom meende de secretaris de taak van de voorzitter te moeten overnemen. Hij ging staan en schreeuwde: "Als jullie niet gauw de "moel" houden wordt de vereniging meteen weer opgedoekt!" U begrijpt lezer, deze snoodaard kon verder geen goed meer doen. Men stelde hem tenminste het baantje van "lijnenknieter" in het vooruitzicht. De penningmeester ging ook staan en bruide de vergadering toe: "Wie nog een keer de voorzitter in de rede valt, betaalt een boete van f 2,50!" Toen was het hek van de dam. In koor werd om een nieuw bestuur geroepen. Desnoods moest er om worden getoept! Het was je reinste Carnaval! We vergaten zelfs de oortog, die een beslissend stadium had bereikt: zo onbezorgd en uitbundig was de stemming. We waren immers gezellig bij elkaar, achttien vrienden en de geest was uitstekend.

U ziet lezer, het heeft de moeite geloond. Nu, na 40 jaar, bloeit onze vereniging nog. Ontstaan uit eerlijke knapen, die humor boven ernst stelden en iets voor elkaar overhadden, al waren ze soms ongenadig met hun kritiek. Uit zulke knapen "groeide" Bekkerveld, dat thans als vereniging een belangrijke plaats in Heerlen inneemt. Jammer, dat thans bijna alle mannen van het eerste uur van het toneel zijn verdwenen. En dat komt niet omdat ze Bekkerveld geen warm hart meer zouden toedragen. Integendeel!

Velen zijn verhuisd en enigen zelfs geëmigreerd, terwijl er inmiddels vijf van hen zijn overleden. Het 40-jarig jubileum is een geschikte gelegenheid om deze mannen, middels dit boek, oprecht dank te zeggen.

5

Een tweede bijzonderheid is de volgende anekdote over de eerste uitwedstrijden d.d 27 augustus 1944 op het toernooi van RKSVB Ubachsberg.

27-8-1944

eerste uitwedstrijden: tournooi RKSVB Ubachsberg. Vervoer geschiedde per groentekar van de heer Kisters. Hierop namen enige spelers plaats, die geen fiets hadden, alsmede ca. 40 supporters (die ook geen fiets meer hadden). Muzikale omlijsting verzorgde Charel Schoenmaekers, door middel van een "kwetschbuul". Veel te laat hobbelde het gevaarte Ubachsberg binnen. Tijd speelde toen geen rol; er werd gewoon later begonnen.

Uitslagen: Huls - EVV: 2-3

Kunrade - EVV: 5-0

Wij ontvingen de 2e prijs ad f 10,-.

De terugkeer werd een triomftocht in die zin, dat de "koelschnaps", die de bezetter aan de "koelpieten" van die tijd verstrekke, zijn werk had gedaan.

Drie weken later, op 17-9-44, werd Heerlen bevrijd.

In de notulen van de Algemene Ledenvergadering 17-08-1944 (Zie 02-02-1944-1945-Algemene Ledenvergaderingen-Notulen) is een uitgebreid verslag van dit toernooi en de nasleep terug te vinden.

In de jubileumuitgave '40 jaar RKSVB Bekkerveld' wordt ook vermeld dat in het begin op 'koelsjoon' werd gevoetbald en dat de verdere uitrusting de eerste wedstrijden een allegaartje was. Volgens de notulen van de Algemene Ledenvergadering 23-07-1944 (Zie 02-02-1944-1945-Algemene Ledenvergaderingen-Notulen) werden de eerste wedstrijden in gehuurde shirts gespeeld. Om de kosten hiervoor weg te nemen werd besloten om zelf shirts te fabriceren. Iedere speler werd verzocht een 'trico' aan te dragen. In de jubileumuitgave spreekt men van overhemden. Door meerdere dames werden deze blauw gekleurd, voorzien van een E.V.V.-embleem en terugbezorgd aan de spelers.

Ook een bijzondere vermelding in de jubileumuitgave '40 jaar RKSVB Bekkerveld' betreft de doelnetten. Deze werden na 17 september 1944 door de spelers zelf gemaakt van camouflage-netten, die de bevrijders hadden achtergelaten. In de notulen van de Algemene Ledenvergadering 05-11-1944 (Zie 02-02-1944-1945-Algemene Ledenvergaderingen-Notulen) is dit als opdracht aan de spelers vastgelegd.

Tot slot is het aardig om kennis te nemen van de nevenstaande visie van Jan Lamers, een van spelende leden van het eerste uur, over de oprichting van RKSVB Bekkerveld.

Een stukje geschiedenis

(Overgenomen uit de Jubileumkrant van 1969)

Tot oprichting van een voetbalclub werd besloten door de volgende „Kaarlmoresn": Jo Coenen, Hub Coenen, May Erens, Nic Erens, Sjeff Franssen, Jubb Goldsmits, Jack Gorissen, Hub Görtzen, Wiel Görtzen, Sjeff Görtzen, Harry Kisters, Sjeff Lamers, Paul Lamers, Jan Lamers, Hub Ritzlerfeld, Dirk Rogge, Johan de Veen en Wim de Veen (overleden).

Genoemde kaarlvrienden woonden allen op de Eurenderweg en ontmoetten elkaar dagelijks in Hulze Coenen, Eurenderweg 18, alwaar ook de oprichtingsvergadering op 28 mei 1944 plaats vond.

Tot voorzitter werd toen gekozen Wim de Veen, tot secretaris Jo Coenen en tot penningmeester (zonder portefeuille) Jack Gorissen. Deze bestuursbenoeming nam slechts 5 minuten in beslag!

In de allereerste notulen — welke overigens nog niet zijn goedgekeurd — staat te lezen: „Kapelaan Marcus bezorgde ons een bal, tegenstander en terrein (het terrein van het Bernardinuscollege aan de Benzenraderweg — we noemden dat het HBS-terrein; niet te verwarren met de voetbalvereniging HBS van Heerlerbaan).

Daarmee gaf Kapelaan Marcus waarschijnlijk de beslissende stoot tot het ontstaan van Bekkerveld, want het was immers nog oorlog en het was bijna onmogelijk om een leren bal te bemachtigen.

Tijdens het kaarten werd de naam van de voetbalclub bedacht — R.K. (vanwege Kapelaan Marcus?) EVV Elf Vrolijke Voetballers. De eerste wedstrijd werd gespeeld op 3 juni 1944, tegen een elftal van de K.A. en eindigde in een 6—4 overwinning.

Het boek „Mysterieuze Krachten in de Sport" was de inzet en het werd ons na de wedstrijd door de heer Boonekamp — leider van de K.A. overhandigd. De eerste trofee was binnen! Er zouden (zullen) er nog vele volgen!

JAN LAMERS

13