

# Ganita mare

31<sup>e</sup> jaargang nummer 2- 2024



Uitgave van de Historische Kring Gente

# De periode 1980 tot 2000 uit de geschiedenis van De Bataven

Rectificatie: In de vorige *Ganita mare* stond bij de foto van het kampioenselftal 1973 Marco Guijt vermeld als mascotte. Dat klopt niet. Zijn broer Patrick Guijt was destijds de mascotte.

## De Bataven naar de hoofdklasse

Het seizoen 1979-1980 was er één om in te lijsten. Na tal van overwinningen kon in maart 1980 onder de leiding van trainer Leo Faassen, het kampioenschap behaald worden. Er moest dan nog wel even gewonnen worden van DOS '19. Talrijke Genditse supporters togen, met de auto of met de bus, naar Denekamp. Maar helaas de wedstrijd eindigde in een gelijkspel, 1-1. Dan maar kampioen worden in de volgende thuiswedstrijd. Meer dan 3000 toeschouwers zagen tot hun teleurstelling Leones uit Beneden-Leeuwen met 1-0 aan het langste eind trekken. Maar het kwam goed. Op 14 april 1980 werd Ede in Gendt met 3-0 verslagen. De Bataven promoveerde naar de hoofdklasse.

Voorwaar een grote prestatie. Er werd feest gevierd en hoe! Op die zondag een grandioze intocht door de Dorpstraat met heel veel enthousiast publiek. Het vierde elftal was die dag ook kampioen geworden en reed achter de stoet aan op de vrachtwagen van Geert Wiecherink. Op maandag werden de kampioenschappen verder gevierd in de kantine op Walburgen. Het bier werd ook toen per meter besteld. Onze voetbalclub had naam gemaakt in het land. De kranten schreven er lovend over.

## Een nieuwe tribune op Walburgen

In hetzelfde jaar werd de tribune, met 500 zitplaatsen, in gebruik genomen. Ook hier werd weer een staaltje van echte clubliefde getoond. Door zelfwerkzaamheid van de leden, verenigd in de 'bouw ploeg', werd deze klus geklaard. Voor de financiële kant gaf de club schuldbrieven aan toonder uit. Ook de supportersvereniging deed een flinke duit in het zakje.



Foto kampioenschap 1980.

*Achter: Trainer Leo Faassen, Henk Peters, Co Leenders, Jan Pruyn, Wim Cleyne, Paul Steffen, Cor Guyt, Herman Witjes, Dick Ross, Ben Wannet en Jo van den Brink.  
Voor: Nico Perquin, Theo Wiltink, Appie Roelofs, Theo van den Brink, Peter Kersten, Theo Lenderink en Harrie Eltink.*



### **De 'bouwploeg'.**

*Achter: Willie Janssen, Henk Bergervoet, Chris van Moerkerk, Jo Janssen, Loet Rutten en Hennie van de Weerd.*

*Midden: Jan van den Brink, Theo Joosten, Harrie Gademant, Wim Leenders, Gijs Peters, Dennis Derks, Ben Sweeren, Nol Teunissen en Henny Peters.*

*Voor: Geert Derks, Henk de Jong, Jan van Vorrsselen, Wim Rikken, Gert Peters, Jo Wiecherink en Tino Lippmann.*

### **In de hoofdklasse**

Een nieuwe trainer, Harrie Janssen, een nieuw seizoen, een nieuwe ervaring. De verwachting was dat het moeilijk zou worden. En dat kwam uit. Lange busreizen en semi-professionele tegenstanders zorgden daarvoor. Het hoofdklasserschap werd pas in de laatste wedstrijd, tegen Weber-Germanicus, veiliggesteld. Ook het volgend seizoen 1981-1982 werd er gestreden tegen degradatie. Onder leiding van weer een nieuwe trainer, Harrie Nas, eindigde het eerste elftal op de derde plaats van onderen. Voetballen op het hoogste amateurniveau vergde wel heel veel van de club. Maar men hield stand en ook nu kwamen er betere tijden.

### **Jubileum en Kersenfeest in 1982**

In 1982 vierde de club haar vijftigjarig bestaan, het gouden jubileum. En dat werd gevierd en hoe. In Providentia werd een reunie, een feestvergadering en een grandioze receptie gehouden. In de zaal er naast een feestavond met muziek van Albatros. Ook in dat jaar organiseerde De Bataven met veel succes



### **De schuldbrief.**

het Kersenfeest. Een nieuw onderdeel was de introductie van het Gendtse recordboek. De namen van acht deelnemers, met diverse records, werden in het boek genoteerd. Ook het touwtrekken, de wielerronde en de stratenloop waren publiektrekkers.

Penningmeester Piet Wegh was heel tevreden over het behaalde financiële resultaat. De clubkas was weer gespekt.

Natuurlijk werd er ook gevoetbald. Vier elftallen werden samengesteld uit spelers die nog actief, niet meer zo actief en helemaal niet meer actief waren. Een aantal van hen was al jaren gestopt met voetballen, maar wilden nog één keer hun talenten laten zien. En dat is gelukt. De foto's zijn overigens gemaakt vóór de wedstrijden en vóór de derde helft. Bijna alle namen zijn bij ons bekend. Van drie spelers niet en van één weten we het niet zeker. Wie weet de vraagtekens in te vullen? Graag aan ons doorgeven.....



*Achter: Redie Verhoeven, Henk Janssen, Geert Kersten, ?, Geert van Moerkerk, Grad van den Berg en Henk Campschreur.*

*Voor: Cor Stevens, Bernard Meijer, Herman Hoogveld, Ton de Beijer, Antoon Hendriks, Theo de Jong en Wim Leenders.*



*Achter: Henk van Moerkerk, Ben Wegh, Chris Milder, Free Janssen, Jo Janssen, Eef Schouten?, Wim Rasing en Harrie Schaars.*

*Voor: Geert Wiltink, Piet Kersten, Gert Peters, Ben Wannet en Ruud Huting.*



*Achter: Henk de Jong, Jan Kersten, Vin Verhoeven, Peter Kersten, Tonnie Leenders, Jan Hermsen, Bart Varwijk, Leke Verhoeven en Thé Hooyman.*

*Voor: Jo Aarntzen, Jos Rensen, ?, Piet Stevens en Ton Balduk.*



*Achter: Cor Jansen, Geert Derks, Frans Peters, Wil Kaak, Luc Meijer, Hans Niënhaus, Albert Bults, Theo Teunissen en ?.*

*Voor: Cor Kregting, Theo Verhoeven, Geert Meijer, Wim Leenders, Willie Wiecherink en Jan Joosten.*

## Na het feesten weer voetballen en weer bouwen

Het volgende seizoen, 1982-1983, werd afgesloten met een plaats in de middenmoot. Eind 1983 plaatsten diverse leden met steun van de supportersvereniging bij het hoofdveld een gebouwtje van twee verdiepingen. Hierin kwamen een omroep-, een koffie- en een bestuurskamer. Weer een staaltje van zelfwerkzaamheid.

Het seizoen 1984-1985 werd het beste in de hoofdklasse. Onder trainer Harrie Nas sloot het elftal dat seizoen af met een vierde plaats van boven. Er werd zelfs een periodetitel gehaald en dat betekende deelname aan de grote KNVB-bekercompetitie. Maar de eerste bekerwedstrijd tegen VVOG werd verloren. Helemaal uitgeschakeld. Maar De Bataven hadden weer van zich doen spreken.

## Trainerswissel halverwege het seizoen 1985-1986

In dat seizoen vertrok trainer Harrie Nas in de winterstop. Hij kon het trainerschap niet meer combineren met zijn werkzaamheden. Een drietal echte Batavenmannen volgde hem op. Jan Joosten (Jan van Dos) werd aangesteld als trainer. Cor Guijt en Cor Wiltink assisteerden hem. Onder leiding van dit drietal werd de zesde plaats van boven bereikt. Een heel knappe prestatie.

## Afscheid van twee Theo's

Het seizoen 1986-1987 sloot het team af met een plaats in de middenmoot. Na dat seizoen namen twee bepalende spelers afscheid, Theo van den Brink en Theo Wiltink. Dat betekende een fikse aderlating voor het eerste elftal.



### *Eerste elftal 1985-1986.*

*Achter: Erik Salemink, Harrie Eltink, Hemmie Schaars, Chris van den Brink, Cor Linssen, Joop Heezen en Bert Beekers.*

*Midden: Harrie Nas, Cor Guijt, Dolf Vermeulen, Mart Kuster, Theo Janssen, Humphrey Janssen, Hans Dellemann, Theo Wiltink, Luc Meijer, Ben Wannet en Jan Joosten.*

*Voor: Wil Beijer, Ap Roelofs, Theo van den Brink, Hans van Moerkerk, Jan van Huêt en Twan Rensen.*

Het daaropvolgende seizoen begon heel slecht. Toch maar, na vier verloren wedstrijden, een beroep gedaan op Theo Wiltink. Die trok zijn voetbalschoenen maar weer aan. De degradatie kon deze keer worden afgewend. Maar handhaving in de hoofdklasse werd steeds lastiger.

### **Damesvoetbal**

In 1988 hield de club een enquête om te peilen of er belangstelling was voor het invoeren van 'meidenvoetbal'. Die belangstelling was er en er werd besloten het damesvoetbal op te nemen in de club. Tot op heden blijkt dat het destijds een juiste beslissing was.

### **Weer even naar het andere Oranje**

Eindelijk kampioen in 1988. Niet van de wereld maar van Europa. Onder leiding van de toptrainer Rinus Michels en zijn assistenten Nol de Ruiter en Bert van Lingen werd de Europese titel behaald. In het toenmalige West-Duitsland won Oranje de finale met 2-0 van Rusland. Wie herinnert zich niet de wereldgoal van Marco van Basten na een voorzet van Arnold Mühren? De overwinning, met 2-1, tegen West-Duitsland, in de halve finale, werd in ons land gezien als een revanche op de verloren finale in 1974. Na thuiskomst werden de kampioenen groots gehuldigd. Vooral de rondvaart door de Amsterdamse grachten werd een waar volksfeest. Het talrijke publiek juichte de spelers en hun begeleiders toe. Dat gebeurde naast en in de grachten. Een mooie afsluiting voor de kampioenen.

### **Terug naar ons Oranje en de Gendtse 'Heen en Weer' periode**

De volgende seizoenen werden gekenmerkt door bijna-degradaties, echte degradaties, kampioenschappen en promoties.

Een hoogtepunt in 1989 was een oefenwedstrijd tegen Ajax. Deze wedstrijd werd gespeeld onder grote publieke belangstelling. De uitslag was 1-3

Het seizoen 1988-1989 werd nog afgesloten met een plaats net boven de degradatiestreep. Vier wedstrijden voor het einde deed de club weer een beroep op, u raadt het al, Theo Wiltink. Maar in het volgende seizoen kon het

degradatiespook niet meer ontweken worden. Op zondag 29 april 1990 verloor De Bataven met 1-0 in Appingedam. Dat betekende, na tien jaar hoofdklasse, degradatie naar de eerste klasse. Het eerste seizoen in die klasse verliep ook niet naar wens. Onder trainer Cor Hendriks eindigde het elftal op de vierde plaats van onderen. Dat betekende een beslissingswedstrijd spelen tegen Drempt Vooruit in Huissen bij RKHVV. Na 120 minuten bleef het 0-0. Nog een keer overdoen. Nu in Babberich. Nu scoorde Drempt Vooruit in de tweede verlenging het beslissende doelpunt. Drempt voetbalde op dat moment met negen man, twee spelers kregen rood. En toch scoorden ze. Eindstand 2-1. Weer een degradatie. Nu naar de tweede klasse.

### **Periodetitel in de tweede klasse**

Bijna was het gelukt om na één jaar weer terug te keren naar de eerste klasse. Na het behalen van een periodetitel volgde er een beslissingswedstrijd in Apeldoorn tegen Colmschate. Ruim duizend Gendtse supporters waren er getuige van dat deze wedstrijd, die met trainer Wil Beyer, met 2-1 werd verloren. Maar de trend was gezet. Mooie seizoenen volgden.

In 1991 kwam Feijenoord naar Gendt voor een oefenwedstrijd. Ook nu was het publiek in groten getale aanwezig. De Rotterdammers wonnen de wedstrijd met 5-1.

### **Jubileum zestig jaar**

In 1992 vierde de club haar zestigjarig jubileum. Het feestcomité had een heel programma in elkaar gezet. Op vrijdag 20 maart een sponsorloop, een bingoavond en een feestavond met muziek van Pearl. Op zaterdag 28 maart een jeugdsportdag, een receptie en een discoavond. Op zondag 29 maart een H. Mis, een mix-toernooi en een ouderavond voor de jeugd. Wat een feest weer!

### **Twee achtereenvolgende kampioenschappen**

Op 18 april 1993 werd in de wedstrijd tegen DIO' 30 in Druten het kampioenschap van de tweede klasse binnengehaald. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, maar dat was voldoende. Van de 22 wedstrijden werden er

liefst 20 gewonnen! Leider Ben Sweeren heeft het einde van die wedstrijd in Druten niet gehaald. Hij maakte zo'n vreugdesprong in de dug-out dat met zijn hoofd tegen het dak kwam. Het is ons niet bekend of hij nog heeft gedeeld in de feestvreugde van het kampioenschap. Hoe het ook zij, we waren weer eerste-klasser.

En dat bleven we maar één jaar. In een beslissingswedstrijd tegen Germania op het Quickterrein in Nijmegen werd het kampioenschap veiliggesteld. Beide ploegen hadden 28 punten uit 22 wedstrijden. Jan van Huet scoorde het beslissende doelpunt, uit een penalty, in de blessuretijd. Eindstand 2-1. Weer hoofdklasser. Er kon weer feest gevierd worden in Gendt. En dat gebeurde, luid en duidelijk. Wat een vreugde.

### **Bouwplannen en verbouwingen**

In 1994 breidde de club de accommodatie uit en er kwamen, naast een nieuwe bestuurskamer, vier nieuwe kleedkamers. Er lagen ook al plannen klaar om een nieuw clubhuis te bouwen. In 1995 werd dit plan uitgebreid met de bouw van een sporthal. Maar helaas, ook hier maalden de ambtelijke molens weer eens langzaam. Die plannen werden pas zo'n tien jaar later, in 2004, gerealiseerd. Doet ons denken aan het gedwongen vertrek van onze kring uit ons onderkomen aan de Markt in 2004. Het duurde twintig jaar voordat de bouwplannen daar enigszins hun beslag kregen.

### **Maar de 'Heen en Weer' bleef varen**

Ook na dit kampioenschap ging het niet goed met de kersverse hoofdklasser. Weer terug naar de eerste klasse. De start was goed, maar daar kon geen gevolg aan worden gegeven. Toch te hoog gegrepen. Een derde plaats van anderen was niet goed genoeg. Het werd nog erger in het volgende seizoen, 1995-1996. Weer een degradatie. Onder leiding van trainer Jos van Baal daalden we weer af naar de tweede klasse. Maar gelukkig niet voor lang.

### **Gendtse international Stijn Schaars**

In 1996 vertrok Stijn Schaars als junior naar Vitesse. Hiermee begon voor hem een succesvolle carrière in het betaalde voetbal. Hij werd in 2009, met AZ uit Alkmaar, kampioen van

Nederland en speelde 24 wedstrijden in het Nederlands elftal. Hij voetbalde in Portugal bij Sporting Lissabon en in Nederland bij PSV en Heerenveen. Voorwaar een mooie carrière. Momenteel is Stijn assistent-trainer bij PSV.

### **Weer een kampioenschap en .....even wachten, nog één**

Eén jaar tweede klasse vonden de Gendtse mannen voldoende. Met 51 punten (driepuntensysteem) werd het kampioenschap overtuigend binnengeroeid met Frans van Deinsen als trainer. Weer kon de vlag uit, weer feest, weer terug naar de eerste klasse. Het seizoen 1997-1998 werd afgesloten met een plaats in de middenmoot met weer een nieuwe trainer, Frans Koenen.

Maar de hoofdklasse bleef lonken en zowaar het lukte weer. Het volgende seizoen, één jaar voor de eeuwwisseling, kon de triomftocht weer georganiseerd worden. Met nog twee wedstrijden te spelen hadden we één punt voorsprong op RKHVV uit Huissen. Beide clubs speelde de voorlaatste wedstrijd gelijk. De Bataven speelden de laatste wedstrijd tegen DOS' 19, een oude bekende. Bussen vol Gendtse supporters reden naar Denekamp. Dit was mogelijk gemaakt door de supportersvereniging en enkele sponsors. De wedstrijd werd met 2-1 gewonnen en onze 'Heen en Weer' was weer geëindigd in de hoofdklasse. En de triomftocht werd georganiseerd gevolgd door het bekende kantinefeest.

In het jaar van de eeuwwisseling slaagde het elftal erin om zich te handhaven in de hoofdklasse. Of de Gendtse 'Heen en Weer' voorlopig in de haven kon blijven leest u in de volgende *Ganita mare*.

## **Peter Kersten en Geert Witjes**