

# Nieuw in Bussum

Paul is nieuw in Bussum.  
Hij schrijft over wat hem verwondert.

## Enfant Terrible gezocht

Toen wij het onvermijdelijke besluit hadden genomen om ons zo geliefde Amsterdam achter ons te laten om een nieuw leven te gaan opbouwen in 't Gooi, gaf mij dat nou niet direct een euforisch gevoel. In tegenstelling, mijn eerste

gedachte was: dit was mijn leven. Huisje, boompje, beestje, depressietje en langzaam wachten op het einde der tijden. Op enig moment besloot ik om mijn treurnis opzij te zetten en te onderzoeken wat ik kon doen om mijn nieuwe leven

te voorzien van wat meer glans. Al snel kwam ik uit bij mijn voorliefde voor voetbal. Tijdens mijn vroege jeugd heb ik altijd gevoetbald, tot het moment dat mijn puberale hormonen me vertelde dat het vrouwelijk schoon op de voet-

balclub in schril contrast stond bij dat van de naastgelegen hockeyclub. Toch heb ik voetbal als sport altijd veel leuker gevonden dan hockey en mede daarom besloot ik te informeren of ik me kon aansluiten bij een voetbalteam van de plaatselijke Bussumse Football Club. Dan heb ik in ieder geval af en toe iets te doen, zo was mijn troostende gedachte. Een lot uit de loterij, zo bleek later.

Vorige zomer kreeg ik de kans om een eigen team te formeren voor de populaire 7 tegen 7 competitie op BFC. Na een hete transferzomer was het de combinatie van een groenteboer, advocaat en zo'n beetje alles wat daar tussen zit, dat samen ons team 'Enfant Terribles' vormde. Een samenraapsel van oud-Amsterdammers en 'locals'. Afwisselende mannen met talent, inzicht en een lange bal, maar zeker ook figuren waarvan ik blij was dat ze überhaupt hun voetbalschoenen aan hadden gekregen. Sport verenigt, zo bleek maar weer.

Na een seizoen vol hoogte- en dieptepunten, liepen we eind juni op een haar na het kampioenschap mis. Gelukkig geeft onze tweede plek wel recht op directe promotie naar een hoger niveau. Hoewel dat op zichzelf enkel een reden lijkt voor hoop en vreugd,



wekt het besluit van onze keeper om op zijn 65e jaar te stoppen als betrouwbare doelverdediger, om zich weer volledig te richten op het wel en wee van zijn groentewinkel, toch enige angst op. Als jonge tomaten aan een tros, zo kleefde de ballen aan zijn handschoen. En een voetbalteam zonder fatsoenlijke keeper, is als een Bussums gezin zonder bakfiets. Dus, is nummer 1 jouw lievelingsgetal, zijn je handen als honing op een zwerm bijen, ben je net wat langer dan Roel van Velsen of wil je gewoon af en toe op vrijdagavond bij je vrouw weg; dan ben jij misschien wel onze transfertarget van deze zomer!

Paul  
Sluis.paul@gmail.com



Keeper gezocht!

## UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

### Melkwinkel en Melkschenkerij 'GOOILAND VREUGD'

Wandelend of shoppend in de Bussumse Nassaulaan is het aan te bevelen om bij nummer 34 eens langs de gevel (bij drogist Kruidvat) omhoog te kijken, naar de drie tegeltableaus onder de dakgoot. Een verrekijker kan van pas komen. No. 34 vormt met de belendende percelen 32 en 36 een nu nog nauwelijks als zodanig herkenbaar Jugendstilpand. Van 1896 tot ca. 1919 was in Nassaustraat 34 Melkwinkel en Melkschenkerij 'Gooiland Vreugd' gevestigd.

De tegeltableaus zijn waarschijnlijk aangebracht bij de bouw van het pand. Het linker tableau met de tekst 'MELK houdt JEUGD'

toont een melkman die een glas melk aanbiedt aan een verpleegster die een kind op schoot heeft. Het midden tableau met de tekst 'GOOILAND' laat een boer zien die een koe melkt. Het rechter tableau met als tekst 'VREUGD' toont een zestal dansende kinderen. De tableaus zijn aan weerszijden voorzien van een zich herhalend Jugendstil motief.

'Gooiland Vreugd' was één van de verkooppunten van Melkinrichting en Roomboterfabriek Gooiland, die gevestigd was aan de Galgesteeg in Naarden. Eigenaar was S.A.C. (Bas) Dudok van Heel (1866 - 1930) die de fabriek omstreeks 1890 oprichtte vanwege de grote aantallen melkvee die werden gehouden op de door afzendingen ontstane nieuwe weilanden rond Naarden.

Naast Bussum waren er winkels in Naarden, Baarn, Hilversum, Laren en Muiderberg, in al deze plaatsen werden melkproducten aan huis geleverd. Een melkschenkerij was een gelegenheid waar zuivelproducten konden worden geconsumeerd. In Am-



sterdam was een vestiging waar alleen roomboter werd verkocht. Bas Dudok van Heel voerde met zijn fabriek, zoals ook blijkt uit de porseleinen stop van een melkfles, het predicaat 'HOF-LEVERANCIER'. De door Gooiland geleverde zuivelproducten stonden onder steng toezicht. Regelmatig werd geadverteerd met de - gunstige - uitslagen van bacterieel onderzoek door het Scheikundig Laboratorium Bol-



De drie tegeltableaus boven Kruidvat

dering & van der Heide. Gooiland was lid van de Nederlandse Melkhygiënische Vereniging, op de hygiëne werd ook toegezien door de Bussumse arts Jakob M. Clinge Doorenbos. Melkwinkel Gooiland Vreugd heeft tot ca 1919 bestaan. Daarna is het pand in gebruik geweest als dames- en herenmode-

huis en weer later heeft zich er een drogisterij gevestigd.  
Ben Koning



Bovenzijde van porseleinen stop op melkfles

**Historische Kring Bussum**  
Stationsweg 3 1404 AN Bussum  
www.historischekringbussum.nl  
tel. 035-69 129 68