

De G-commissie stelt zich even voor...

Een klein stukje geschiedenis

De G-commissie is in september 1996 opgericht met als doel te onderzoeken of het mogelijk was een G-team te starten binnen ckv Albatros. Niet lang daarvoor had ik (Evelien) namelijk kennisgemaakt met het G-team van WION in Rotterdam. Wij deden daar met Circus Rotjeknor een circusproject en hadden een fantastische dag. Op dat moment waren er ongeveer 10 korfbalverenigingen met een team, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. WION was de eerste vereniging met zo'n prachtig team en ik vroeg mij af waarom Albatros dat (nog) niet had.

Nadat ik het plan op de jaarvergadering had uitgelegd en toestemming had gekregen om het idee verder te onderzoeken, deed ik een oproep in het clubblad. Dat leverde 10 enthousiaste reacties op van mensen die er graag aan mee wilden werken! Op 9 oktober hadden we onze eerste officiële vergadering. Er viel flink wat uit te zoeken en te regelen maar de commissie had er zin in en ging met veel plezier aan de slag. We organiseerden op 24 mei 1997 een Open Dag waarbij de opkomst groot was. Het G-team van WION speelde een demonstratiewedstrijd tegen Albatros A5 zodat onze toekomstige leden ook konden zien hoe het er bij een echte korfbalwedstrijd er aan toe gaat. In september 1997 startten we met 12 spelers, variërend in leeftijd van 19 t/m 56 jaar. Sindsdien is het G-team een feit en het niet meer weg te denken binnen onze vereniging!

De samenstelling van de G-commissie is in al die jaren flink gewijzigd. Er zijn heel veel mensen die zich voor korte of langere tijd hebben ingezet voor onze spelers. Op dit moment bestaat de commissie uit 8 leden: Dennis den Otter, Thea Ronhaar, Fred Willemstein, Wim en Inez van Huizen, Sanne Staat, Frank Nunnikhoven en Evelien Los. Een aantal zal zich hieronder aan jullie voorstellen.



Een deel van het huidige G-team met v.l.n.r.:

Sanne, Iris, Cas, Roeli, Iwan, Samantha, Guido, Cheryl, Bob, Evelien en Frank.

Wat doen we zoal in deze commissie?

Op dit moment bestaat onze belangrijkste taak uit het geven van trainingen; elke week op woensdagavond van 19:30 tot 20:30 uur. Eén keer per maand (normaal gesproken) spelen we competitiewedstrijden en coachen we dus ook. Verder organiseren we een paar keer per jaar een gezellig avondje, zowel in de kantine als daarbuiten. Natuurlijk kunnen de spelers ook aan de reguliere activiteiten meedoen, zoals bijvoorbeeld het Kerstgala en de Gerard Los Vaardigheidsdag. In de Coronatijd brachten we af en toe een verrassing bij de spelers langs en deden we twee keer een online activiteit. Maar we zijn blij dat we nu in elk geval weer wekelijks kunnen trainen en hopen op 12 juni zelfs mee te doen aan de (aangepaste) Special Olympics in Den Haag! We hebben via de DWG goed contact met verenigingen uit de buurt die ook een G-team hebben en zien elkaar natuurlijk ook bij de competitiewedstrijden. We vergaderen als commissie een paar keer per jaar maar regelen eigenlijk steeds meer via de mail of app.

Een aantal commissieleden stelt zich aan jullie voor:

Sanne Staat

Hoihoi! Ik ben Sanne, 33 jaar en woon in Zwijndrecht samen met mijn vriend Mike. Vanaf mijn 7e korfbal ik bij Albatros en speel nu alweer een aantal jaar in het leukste team van Albatros, het 7e. Dat is niet helemaal waar want het allerleukste team is eigenlijk het g-team!:) Vanaf 2013 ben ik een van de trainers/coaches van dit mooie team. Met een leuke groep spelers en trainers trainen we normaal gesproken iedere woensdag en spelen we een keer in de zoveel weken competitie. Helaas is dat nu al een tijdje allemaal anders, maar gelukkig kunnen we in kleine groepjes alweer buiten trainen. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau kan sporten, daar plezier in heeft en onderdeel is van een fijne groep. Binnen het g-team komt dat mooi samen. Naast het korfballen hebben we ook regelmatig leuke activiteiten met elkaar zoals pannenkoeken eten en Bingo. Tijdens de Corona hebben we een online Quiz en Bingo gehad. We hopen dat ons eerstvolgende sportieve uitje de Special Olympics is in juni, maar bovenal hopen we dat we snel weer met zijn allen kunnen korfballen zoals we gewend zijn. Leuk als jullie ons dan een keer aan komen moedigen!



Wim & Inez van Huizen

Wim (32) en Inez (29), allebei al lid van Albatros sinds we klein waren; Wim vanaf de F-leeftijd en Inez vanaf de welpen. Tot een paar jaar geleden hebben we allebei altijd fanatiek gekorfbald en ons ingezet voor verschillende commissies. Wim heeft een tijd training gegeven aan onder andere de B-selectie, zat in het TB-jeugd, ging mee op kamp en organiseerde activiteiten met Blitz en Sjab. Inez gaf een paar jaar training aan de F- en E-jeugd, ging mee op kamp en zat in Blitz. Nu is Inez nog vertrouwenspersoon voor de vereniging en helpt Wim met het opzetten van het analyse-team. Toen we zelf stopten met korfballen, zijn we begonnen met training geven aan het G-team. Wat een enthousiaste spelers en wat een toppers van trainers! Sinds dit seizoen gooien we zelf ook weer een balletje bij het gezellige Albatros 4, voor het eerst dat we ook bij elkaar in het team zitten. We hopen snel weer ouderwetse wedstrijdwaterdagen mee te maken, zodat ons zoontje Levi ook kennis kan maken met onze vereniging!



Frank Nunnikhoven

Hoi allemaal, ik ben Frank Nunnikhoven. Ongeveer 4 jaar ben ik nu een van de trainers van het G-team. Super leuk om te doen en bij albatros altijd extra gezellig. Ik heb vroeger zelf altijd gekorfbald en moest stoppen door mijn werk met onregelmatige tijden. Nu kan ik het best combineren omdat we een heel team met goeie enthousiaste trainers hebben. Het leukste van alles vind ik het coachen. Heerlijk langs de lijn de top spelers in het veld stimuleren het beste uit zichzelf te halen. In deze Corona tijd hebben we wat extra online dingen gedaan zoals bingo. Voorheen hebben we met elkaar gegourmet in de kantine en ook met bowlen hebben we de grootste lol. Het is voor mij zeker een van de leukste dingen die je bij Albatros kan oppakken. Er zijn mega veel commissies en andere taken en door mijn werk is niet alles mogelijk. Na lang nadenken is het G team iets wat ik hopelijk nog heel lang kan blijven doen. Lang samen met een zelfde groep mensen waarmee je een band opbouwt en naast het serieus korfbal leren ook veel lol maakt. Tot slot mijn leukste ervaring was het toernooi met de Dirk Kuyt Foundation waar Dirk zelf ook aanwezig was. Hij is met iedere speler op de foto gegaan en ik heb nog nooit een zo blij team in de auto terug gehad. Hopelijk zien we, alle Albatrossers, elkaar snel weer op het veld.



Evelien Los

Lid van Albatros sinds mijn 13^e, dat moet in 1983 geweest zijn, als laatste van ons gezin. Daarvoor had ik altijd op turnvereniging Souplesse gezeten en was eigenlijk van plan nooit op korfbal te gaan! Niet origineel, de hele familie deed het al, ik wilde graag iets anders doen. Uiteindelijk dus tóch voor Albatros gekozen en natuurlijk nooit spijt gekregen. Ik trainde en speelde (meestal in het derde of vierde) gaf jarenlang de welpen training en sinds 1997 geef ik dus training aan het leukste team van Albatros! Het plezier staat voorop bij ons; bij wedstrijden doen we natuurlijk ons best om te winnen maar de gezelligheid staat toch echt bovenaan. Ik heb al veel spelers zien komen en gaan (en weer terugkomen) maar het is altijd weer een prachtig team met enthousiaste spelers en trainers! Mocht je nog twijfelen om trainer van het G-team te worden, kom gewoon een keertje kijken op woensdagavond. Je bent van harte welkom!



Wil je meer weten over het G-team of je aanmelden als speler of trainer?

Stuur even een berichtje naar: gteam@ckvalbatros.nl