

ARC O23-1 in Barcelona.



Aan het begin van het seizoen kwam de spelersraad van de O23-1 met een ambitieus én vooral gezellig plan om met z'n allen een weekend weg te gaan naar het buitenland. Na lang wikken en wegen, viel de keuze op het zonnige Barcelona.

Aanvoerder Julien Lok nam het initiatief om te onderzoeken hoe we dit weekend konden gaan vormgeven. Hij kwam terecht bij Sportkampen.com. In samenwerking met Sportkampen.com werd de reis samengesteld en compleet geregeld. De volgende uitdaging was hoe gaan we dat betalen?

Na overleg met het bestuurslid Technische Zaken bleek dat er vanuit ARC een budget beschikbaar is voor de O23-1 voor teambuilding. Ook was er een bonus voor het behalen van het kampioenschap in de 2^e divisie. Deze bedragen konden gebruikt worden voor dit weekend. Daarnaast hebben de spelers van O23-1 erg hun best gedaan om verschillende sponsors te vinden. Met een toevoeging van een eigen bijdrage kon het team op teamweekend!

Het weekend heeft inmiddels van 20 april tot en met 22 april plaatsgevonden. Hierbij een kort verslag:

Op zondagochtend werden we om 3:20 uur verwacht op Schiphol Airport. Iedereen was goed op tijd aanwezig en de trip langs de incheckbalie en de douane ging vlotjes. De

vliegreis ging op zich goed, er was echter regelmatig turbulentie. Voor Jesper was het even schrikken, halverwege de reis voelde hij opeens dat een vrouw tegen hem aan kwam liggen. Op zich best gezellig, maar het probleem was dat deze vrouw buiten bewustzijn was. Gelukkig is dit na enkele minuten weer helemaal goed gekomen. Jesper had inmiddels wel snel een andere plaats in het vliegtuig opgezocht. Na een stevige landing en flink remmen waren we in Barcelona.



Op de luchthaven van Barcelona stond een luxe touringcar voor ons klaar en Katie verwelkomde ons vanuit Sportkampen.com. We reden snel naar het hotel en daar aangekomen was iedereen zeer positief verrast over het 4 sterren hotel Front Maritim Barcelona. We konden nog niet inchecken, maar de koffers konden we kwijt in een afgesloten vergaderruimte. Met het hele team gingen we de omgeving lopend verkennen, eerst een stukje over de boulevard en daarna de wijk in op zoek naar een leuk terrasje. Julien en Cees-Jan kochten voor iedereen een 3 dagen Metrokaart, zodat we onbeperkt konden reizen binnen de stad. Een deel van de groep maakte daar meteen gebruik van en vertrok naar Jaume 1. Een beperkt groepje ging terug

naar het hotel om Utrecht- Ajax te gaan kijken (Waarom, je bent in Barcelona). De groep die naar de binnenstad van Barcelona vertrok, vond na enig zoeken een leuk terrasje, waar je halve liters bier voor 2,50 euro kon bestellen. Na een aantal diepgaande discussies over wereldse onderwerpen, was het tijd om terug te gaan naar het hotel. Daar konden we inchecken en de koffers naar de kamers brengen. De kamers waren meer dan prima. In de namiddag stond een fietstour met stadsgids op het programma. Hierover valt weinig te melden. De fietstour viel tegen. We hebben eigenlijk 2 hotspots van Barcelona gezien, er was minimale uitleg van de gids en het fietsen tussen de vele voetgangers en het drukke verkeer wat best uitdagend. Belangrijkste wat we geleerd hebben van de gids is dat we bij elkaar in één rechte lijn achter elkaar moesten blijven fietsen. Maar goed, als team door Barcelona fietsen biedt zelf al veel plezier!



In de avond hebben we met elkaar gegeten in een sportsbar met veel TV schermen, waarop verschillende voetbalwedstrijden en de formule 1 was te zien. Opvallend was dat na het eten Dean een rat zag in de tuin van het restaurant. Na het eten werden er verschillende (kaart)spelletjes gespeeld aan tafel, daarna gingen een aantal spelers nog de stad in voor een bezoek aan een café of een club. De staf ging terug naar het hotel.

Met het hele team is vooraf afgesproken dat iedereen, zonder uitzondering, om 9:00 uur aan het ontbijt zou zitten. Een ieder, die na 9:00 uur bij het ontbijt zou verschijnen kon rekening houden met een work-out op het strand onder leiding van Paul Dijkman. Blijkbaar heeft dit indruk gemaakt, want iedereen was voor 9:00 uur aanwezig. Na het ontbijt gingen we ons gereed maken voor een padel-toernooi. Op de professionele banen van Indoor Padel Barcelona in de wijk Sant Marti, waar in het verleden menig Spaanse titelstrijden hebben plaatsgevonden, werd door het team 2 uur lang padel gespeeld. Bas van Leeuwen had de teamindeling gemaakt en aan de hand van een laddercompetitie kwam uiteindelijk iedereen op zijn juiste niveau te spelen. Opvallend daarbij was wel dat Jeroen en Tim eindigden op het hoofdveld, als beste spelers. Loet en Djema waren er echter niet van overtuigd of dit wel helemaal eerlijk gegaan is.



Na het padellen gingen we terug naar het hotel voor een verdiende opfrissing. In de middag was een ieder vrij om te gaan. De grootste groep ging met elkaar naar de binnenstad. Hier werden verschillende terrassen aangedaan. Anderen gingen een aantal hotspots binnen Barcelona bekijken, zoals de Sagrada Familia.



In de avond hebben we met elkaar gegeten en daarna hebben we een buitenterras opgezocht, voor een pubquiz. Morris was de organisator en had 6 rondes bedacht. In groepen van drie moesten de vragen worden beantwoord. De bedoeling van de quiz was dat je geen laatste zou worden. Het laatste team zou de poedelprijs krijgen. Ronde 1 waren algemene vragen, ronde 2 waren ARC vragen, ronde 3 waren winnaarsfoto's waarbij het gezicht van één speler was geblurd, ronde 4 thirty seconds, ronde 5 was uitslagen van wedstrijden van de O23-1 en ronde 6 was het raden van spelers aan de hand van logo's van clubs waar de speler heeft gespeeld. Voor als er na deze

zes rondes meerdere teams op de laatste plaats zouden eindigen had Morris een benaderingsvraag beschikbaar. Bijzonderheden van deze pubquiz waren: (1) Tijdens ronde 3 kwam de kroegbaas naar onze tafel toe. Hij was bang dat we te veel lawaai maakte en de politie in Barcelona is erg streng op lawaai-overlast. Hij wist even verderop een andere kroeg waar we binnen konden zitten. Hij bracht ons via kleine straatjes naar deze andere kroeg en daar hadden we een ruimte speciaal voor ons alleen. (2) Veel spelers herkende zichzelf niet op de winnaarsfoto's. (3) Djema wist na de logo's van Telstar en de Graafschap al om welke speler het ging. (4) Twee teams eindigden als laatste. Het team van Bas (van L) – Thomas – Loet en het team van Timon – Caine – Cees-Jan. De benaderingsvraag was hoeveel kilometer het hemelsbreed is van Alphen aan den Rijn naar Barcelona. Het antwoord was 1.202 kilometer. Team Bas had als antwoord 900 km, team Timon had als antwoord 1.411 km. Team Bas eindigde dus als laatste. Het woordje hemelsbreed gaf hier enige verwarring (of toch niet?). De poedelprijs was, de volgende ochtend, een frisse duik in de zee. Na deze geniale pubquiz bestelden de stafleden (behalve Jeroen) een uber naar het hotel. De overige gingen op zoek naar een club. Op verschillende tijdstippen in de nacht kwamen de teamleden terug in het hotel, de laatste was terug om 5:30 uur.

De volgende ochtend weer stipt om 9:00 uur ontbijt. Paul was erg benieuwd of nu ook weer iedereen op tijd aanwezig zou zijn. Tot zijn grote vreugde was er één persoon, die pas om 9:15 uur de ontbijtzaal binnenkwam, het was Loet. Als reden gaf hij aan: “Het was drukker op de weg dan gisteren”. Opvallend was dat een aantal personen alweer om 9:05 uur de ontbijtzaal verlieten en terug naar de kamer gingen. Om 11:00 uur startte de work-out van Loet op het strand. Eerst lekker een stukje zwemmen, daarna het klimrek tot bovenaan beklimmen en tot slot 5 maal 10 rondjes rond een stok en daarna 100 meter rennen en een stukje tijgeren in het zand. Loet heeft dit met glans uitgevoerd en doorstaan. Ook de andere twee verliezers van de pubquiz namen een heerlijke duik in de zee en Julien was niet te beroerd hun hierbij te vergezellen.



Om 12:00 uur was het uitchecken. Eén kamer (Djema, Kevin en Caine) had een verlate uitcheck geboekt, zodat ze nog even lekker konden uitslapen. De anderen gingen met de metro nog naar de binnenstad om wat cultuur te snuiven. Onder andere werd de Arc de Triomf bezocht. Deze Arc is een rode bakstenen triomfboog, die in 1888 als hoofdingang fungeerde voor de wereldtentoonstelling in het Parc de la Ciutadella. Architect is Josep Vilaseca Casanovas. Om 15:00 uur verzamelde iedereen zich bij de haven in Barcelona.

Paul en Jeroen hadden een mooi restaurant uitgezocht waar we met z'n allen van een late lunch genoten.



We hadden ook nog een bericht van Gerard van Rijswijk doorgekregen dat hij ons wilde trakteren op een rondje. Na de lunch hebben we als afsluiting dit rondje genuttigd.



Daarna terug naar het hotel, waar een luxe busje ons opwachtte om ons naar het vliegveld te brengen. Na een goede vlucht zonder opmerkelijke gebeurtenissen en een rustige landing waren we weer terug in Nederland. Het mooie weekend was alweer voorbij. Trainer Paul verwoorde het mooi in de groepsapp: *“Ik kijk terug op een geweldig weekend Barca. Ik heb genoten van jullie allemaal. We hebben laten zien dat we een hecht team zijn. We zullen nog lang napraten over de dingen die we hebben meegemaakt. Allen heel erg bedankt. Ik had dit weekend voor geen goud willen missen!”*

De O23-1 spelers en staf willen graag de onderstaande **17** sponsors (in alfabetische volgorde) bedanken, die dit weekend mede mogelijk gemaakt hebben:

After Press Groep BV, Banfield Woodworks, Bouwtechnisch Adviesbureau Schouten, Dock Blue, Ellen Bolder en Marjolein Vonk, Facta Vision, Gerard van Rijswijk, Kapaan Timmer- en Onderhoudsbedrijf B.V., Lok Development, Munt Online, Raedarius Beheer BV, Schep Vastgoedmanagers bv, Schilderbedrijf Sloos, Tuijn Optiek, Van de Fliert Accountancy, Van der Linden Groep Waddinxveen, Zorba de Griek.