

Kerstlunch 20 december 2024

Meneer de voorzitter, mede namens de hier aanwezigen wil ik u hartelijk danken voor de uitnodiging om aan deze voortreffelijke lunch deel te nemen. Ik kan u nu al zeggen dat we uitkijken naar 2025.

Zoals gebruikelijk, wil ik van de gelegenheid gebruik maken één en ander ter sprake te brengen.

Wij zijn verheugd dat u onze nieuwe voorzitter wilt zijn. Het is niet makkelijk om de voorzittershamer van Irma over te moeten nemen. Ik heb echter gemerkt dat de voortekenen er goed uitzien. U heeft overeenkomsten met Irma, vooral wat de start aangaat.

Wanneer Irma op 10 april 2017 de voorzittershamer van Peter Sneep overneemt, ontstaat amper vier maanden later een cycloon in het Caraïbische Gebied van de allerhoogste categorie, die een naam behoeft. 148 dagen is ze voorzitter van de mooiste voetbalclub in Nederland als de cycloon naar haar wordt vernoemd – storm **Irma**.

Eind november van dit jaar ontstaat er op de Atlantische Oceaan een diepe depressie ten westen van Ierland. De barometer daalt tot zeer lage waarden. Een orkaan stormt op Ierland en Engeland af, zoekend naar een prooi, maar vooral naar een naam. Jij bent dan 32 dagen voorzitter en jouw naam wordt op dit natuurgeweld geplakt – storm **Bert**. Op 26 november heeft men in Friesland nog last van de wateroverlast – maar daar zijn ze gewend om op terpen te wonen.

Wie is Robert Doelevan, onze nieuwe voorzitter? Onthoud die naam.

We beginnen op 08 juli 1968. Het is dan precies 158 jaar geleden dat Nederland door een decreet van Napoleon wordt opgeheven en een provincie wordt van het grote Franse Rijk. Gejammer alom in onze Lage Landen. Maar het betekent ook dat de **dienstplicht** wordt ingevoerd. Wat mij dan weer, als Cavalierist, tot grote vreugde stemt.

Van dat grote gebeuren heeft het jonge boorlingske nog geen weet. Hij heeft trek in eten, slapen, knuffels en eten. Hoe hij zal heten beseft hij nog niet. Zijn roepnaam luidt voor ons: **Róbert** – want we noemen elkaar tegenwoordig bij de voornaam, alleen Arjan van Rangelrooij niet.

Namen worden aan kinderen gegeven, soms met een diepere betekenis met het oog op de toekomst en voor de herkenbaarheid. Róbert komt van Robrecht of Rupprecht. De naam is afkomstig uit een tweestammige Germaanse naam: **Rob** = roem en **Brecht** = glanzend, stralend, **schitterend**. De naam betekent dus ongeveer: **Schitterend door Roem**. Dat belooft wat voor de komende jaren.

Nu heb ik ergens gelezen dat jij hebt gevoetbald bij het Haagse Quick. Maar als je bij Quick hebt gespeeld, moeten we dan niet **Robèrt** zeggen?

ARC is de grootste vereniging in de directe omgeving en naar ik ergens heb gelezen de tweede club in Nederland. Met meer dan 2.000 leden is het een opgave om daar leiding aan te moeten geven. Heel belangrijk is de sfeer binnen onze vereniging. Die moet gewaarborgd blijven. Daar mag geen roest op komen en die ligt, gezien de grootte, ergens op de loer. Daarom is het fijn dat jij onze voorzitter bent geworden. Jouw ervaring als **Ceo Corrosion**, zal de bestrijding van een roestig verenigingsleven voorkomen. Het verder uitbouwen en verbeteren van de ARC-familie vind jij als één van je taken. We zullen je erbij helpen.

Een speerpunt binnen je plannen voor ARC is het vergroten en verjongen van het aantal vrijwilligers. Irma verwoordde dat in 2022 al met de woorden: ***vraag niet wat je club voor jou kan doen, maar wat jij voor je club kan doen!***

Er ligt een geweldig mooie uitdaging voor je. Wij zijn blij dat je onze trotse voorzitter bent. Hierbij wil ik je een onderscheiding aanbieden, die je waardig als voorzitter en met ere mag dragen.

Ik weet niet of Arjan Arry mag zeggen – ik denk van niet. Arry heeft aangegeven dat hij aan het einde van dit voetbalseizoen met het secretariaat gaat stoppen. Het zal omstreeks 1648 geweest zijn dat Arry het secretariaat van ARC op zich nam. Inmiddels heeft hij er al 10.929 dagen als secretaris opzitten en zal hij het aantal van 11.000 dagen gaan overschrijden. Met grote inzet en ijver heeft hij zich al die tijd van deze grootse taak gekweten. Tomeloos is zijn inzet en ter zake kundig als geen ander. Vraag hem ergens naar en hij geeft je in de kortst mogelijke tijd het gewenste antwoord. Hij weet niet wat voor tijd hij tegemoet gaat. Een zwart gat zal hij niet tegenkomen. Het zal veeleer een zwart ravijn worden, waarin hij zich zal terug vinden. We hopen dat hij nog bij de club betrokken blijft als vrijwilliger en “zwalkend” voetballer. Op de lege momenten zal er terug worden gekeken. Daarom hebben wij besloten aan Arry een boek ter hand te stellen, een bijzonder exemplaar. We hopen dat het boek met veel genoegen gelezen zal worden en een mooie plaats in de boekenkast zal krijgen.

Cees Jan van Leeuwen jeugdvoorzitter, ik weet niet of Arjan ook Cees Jan mag zeggen? Sinds 13 april 2015 lid van het bestuur en voorzitter van de jeugdcommissie. Een bijna onmogelijke taak, die hij echter vol passie verricht. Geruisloos gaat hij zijn gang en keer op keer verloopt alles ogenschijnlijk feilloos. En dat is ook zo! Elke zaterdag kunnen zijn

77 teams de strijd aanbinden met hun tegenstanders, en dat verdient een open doekje.

Arjan van Rangelrooij, de benjamin van het bestuur: zijn naam is al verscheidene malen genoemd. We kennen hem als begenadigd voetballer met grote technische kwaliteiten, sierlijk en gracieus van bewegen. Zachtaardig naar medespelers en iets anders naar tegenstanders. Niet altijd door scheidsrechters begrepen, is hij de meest geschikte man om het technische beleid van de vereniging in goede banen te leiden. Een bekwaam mensenkind met grote discipline en aspiraties.

U vraagt zich waarschijnlijk af waarom hij mij niet bij mijn voornaam noemt, terwijl iedereen dat wel mag, maar niet altijd doet. Dat heeft te maken met Arjan zelf en onze relatie. Zijn gemoed, zijn instelling, zijn karakter en zijn opleiding zijn hiervoor maatgevend. Arjan krijgt van mij een plaatje, dat in zijn hart is gegrift. De afbeelding van de mooiste en beste school, die hij heeft doorlopen. De school waar hij is gevormd. De school waar hij discipline heeft geleerd. De school waar hij nog steeds in dankbaarheid, vol emoties, aan terug denkt. Daar was het meneer voor en meneer na. Vandaar dat hij nog steeds spreekt over meneer Lefeber. Als hij echter straks een jaar lidmaatschap van het bestuur erop heeft zitten, is hij ontslagen van het meneer en mag/moet ook hij gewoon mijn voornaam gebruiken

Nog enkele nachten slapen en het is Kerst. We hebben hier een gezellige lunch gehad. De Kerstdagen verlopen meestal ook heel gezellig. Toch zou ik het fijn vinden, wanneer er bij het vieren van de Kerst ook aandacht is voor de geboorte van het Christuskind, die op de aarde kwam om de wereld te redden, Christus Doet leven. Daar is weinig van terecht gekomen zult u zeggen, maar dat ligt dan misschien meer aan ons dan aan Hem. We wensen u allen gezegende Kerstdagen toe.

Hans Lefeber.